

Daar is ie weer

Inderdaad, hier voor je ligt het tweede exemplaar van de "By the way ..." uit deze introductie. Uit het feit dat je deze BTW aan het lezen bent, blijkt dat je de vorige leuk vond. Mooi zo. Blijkbaar vond mentorgroepje 20 dat ook. We hebben maar liefst 4 (!!!!) inzendingen van ze binnen gekregen. Hiermee roepen wij ze uit als voorlopig het beste mentorgroepje dat er is (laten de anderen dit op zich zitten?). Er is namelijk nog steeds plaats voor jullie eigen bijdragen: bijzondere gebeurtenissen, poëtische uitpattingen, literaire aspiraties, boektreeksverhalen, uitingen van jaloezie op groep 20, alles kun je hier kwijt. Bij de CePo ontvangen ze graag jullie stukjes, dus wees niet verlegen en lever je bijdrage in. Dan zal de volgende By the way nog leuker zijn! Deze zal op maandag weer rond het middaguur verschijnen. Je kunt hem vinden in Trans I op het tafeltje tegenover de portier.

Tentamens?

Oke, je bent nog brak van het kamp, (of wordt het nog in de komende drie dagen), en de colleges zijn nog niet begonnen, en dan nu al iets over tentamens? Helaas is onze ervaring dat er altijd mensen zijn die zo snel mogelijk willen beginnen. Voor die mensen (en alle anderen natuurlijk ook) dit stukje. Wij zijn de TBC (dat is de Tentamenbundelcommissie) en wij zorgen dat jullie voor het maken van de echte tentamens kunnen gaan oefenen met oude tentamens met dito uitwerkingen. Dit jaar zijn we begonnen om alle tentamens via internet te leveren, en je kunt ons vinden op <http://www.a-es2.ruu.nl/tbc>. Op dit moment staat nog niet alles erop (jammer voor diegenen die inderdaad nu al willen beginnen, maar er is ook nog een introductie bezig waar je aan kunt meedoen), maar we doen er alles aan om een week voordat er een tentamen is er een voorbeeldtentamen op het net aan te bieden. We stellen op- en andere merkingen op prijs. Je kunt ons altijd bereiken via E-mail of schiet ons in de gang aan (of af). Maar genoeg over

tentamens, veel plezier met de rest van de introductie.

Astrid, Bas, Hans en Michiel

De Ruijter Muijsjes!

Iedereen kent ze, die roze en blauwe muijsjes die standaard bij iedere geboorte op beschuit geserveerd worden. Tijdens deze A-Eskwadraat introductie is echter een nieuwe verschijning waargenomen in het mentorkoppel *W.P.F. de Ruijter* en *R. Muijs*. Al tijdens het kamp maakten zij driftig reclame, zij het dan negatieve, door de redactie van de vakidoot, in de vorm van ene *Frunk*, regelmatig te benevelen met emmers water.

Laten we hopen dat ze tijdens de spelen gedurende de rest van de intro sportiever zullen meemaken.

Succes De Ruijter Muijsjes!

Zwarte Magie?!

Tijdens het spelen van 'Black Magic' overkwam ons dinsdagavond iets heel merkwaardigs. Iets waardoor Michiel en ik, en de helft van ons groepje, nu geestelijk in de knoop zitten, en graag met anderen over willen praten.

Het gaat om het volgende. Ik probeerde een voorwerp te seinen naar Michiel, maar het signaal werd voortdurend verstoord door het charmante zwarte broekje van Danny. Dit kan natuurlijk toeval zijn, maar vervolgens gebeurde bij ieder sein, van wie dan ook, hetzelfde. We probeerden van alles: we hebben gekleurde magische quilts gebruikt, de hele ruimte ontsmet met knoflook, en zelfs erdoorheen gestraald met Michiels 23 borstharen, maar niets hielp; Danny's charmante korte broekje bleef terugkomen in ons aller onderbewustzijn.

Wie onder de kampgangers heeft hetzelfde meegemaakt? Wat is de betekenis van het charmante zwarte korte broekje? Kunnen we misschien onze ervaringen uitwisselen om ons aller geestelijke rijkdom te vergroten? Ik wacht met smart op antwoord.

Jeroen

Agenda

9.00 uur, resp. 11.00 uur

Colleges

Gefeliciteerd, je hebt de intro tot nu toe overleefd en mag dus verder naar het volgende level: de colleges. Eindelijk hoor je bij de echte studenten, eindelijk ben je volwassen. Probeer niet al te hard te snurken, dat is voor de docent ook niet aardig. De tijd dat hij ook elke avond een kroegtocht hield en niet voor half vier in bed lag, ligt in een ver, grijs en stoffig verleden.

Hoe dan ook: veel plezier bij MIF1, INFI1-W, resp. Software Tools.

—
13.00 uur

Voorlichting geofysici

Tsja, dat is nou eenmaal nodig. Ach, je moet maar zo denken: morgen is het weekend, dan kun je in elk geval nog tegen je ouders vertellen dat je iets nuttigs hebt gedaan tijdens de intro.

Alle niet-geofysici kunnen zich in de tussentijd opgeven voor het cabaret en het zwemmen. Vergeet ook niet om alvast een Almanak te kopen, zeer de moeite waard.

—
14.00 uur

Film

Dit wordt de klapper van de week! Een fantastische, leuke, romantische, spannende, komische actie-film, een meeslepend psychisch drama en een geraffineerde thriller in één. Of in elk geval iets wat er op lijkt. De moeite waard om naar te gaan kijken met je hele mentorgroepje en een grote zak chips of popcorn. Mocht je nou halverwege de film door slaap overmand worden, dan is dat niet erg: in het donker zal dat niemand opvallen.

Kamp

Kamp, wat kan ik er over zeggen? In ieder geval ben ik door middel van spierpijn achter het bestaan gekomen van spieren waarvan ik nog nooit eerder gevoeld had, pluspunt voor de intro. Alweer een jaar waarin het feit dat de rolstoelgerechtigde leeftijd met drie jaar afgenomen is ruimschoots goed gemaakt wordt door het feit dat je een fantastisch mentorgroepje hebt (slijm slijm, ik moet nog 3 dagen). De spelletjes die overbleven nadat de intro eens goed hadden gekeken wat ze eigenlijk bedacht hadden waren best wel leuk, mede dankzij het feit dat mentorgroepje 20 uitermate snel het creatief met de regels omgaan in de vingers bleek te hebben. (Let op, dit is iets anders dan valsspelen, iets wat Ronald zal moeten beamen.) Klacht van Theo: Medementor Rogier moet beter zijn best doen :) (Het schijnt dat mentorgroepje 16 van Robert en Auke tijdens het fantastische bierspel bier heeft gejat; als jullie dit in het vervolg nog eens doen, geef dan ook wat aan Theo en ondergetekende).

Mocht een mentor nog leuke spelletjes zoeken, dan zijn dit gegarandeerde kaskrakers: Black magic als een van je mentorkids een charmant zwart broekje aan heeft, schaar doorgeven als je mentoren Gerben en Jan-Willem heten, Kussegevecht om 5:00 uur als je mentoren Ward en Remco heten (vertel hun niet *dat* het gaat gebeuren) en familie Beer als je vermoedt dat er een mentorkindje tussen zit dat bier gaat bestellen als hij de pisang is. Meer hints: volgende BTW.

Michiel

Wist je dat ...

- er een jongen is die na 6 kussens naar zijn kop geslingerd te hebben gehad nog steeds doorslaapt?
- diezelfde jongen zelfs bij het horen van het woord 'pizza' niet wakker werd, na anders beweerd te hebben?
- er mensen zijn die door kussengevechten en Joachim heenslapen?
- sommige mentoren enigszins gestresst raken?
- de Intro voortdurend enigszins gestresst is?
- Limburgs ontbijt lekkerder smaakt dan het eruit ziet?
- Dit een uitzondering is voor Limburgse dingen? [red: deze laatste is van Michiel]

Mentorgroep 20

De dag dat er niets bijzonders gebeurde

Stel, je fietst naar huis met een zware dag achter de rug en verlangend naar

het heerlijke eten dat je voor jezelf klaar gaat maken. Stel nu dat er opeens geen weg meer onder je fietsbanden zit. Sterker nog, de hele wereld zoals je hem kent is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een hele andere wereld. Een bizarre wereld waarin niets is zoals het zou moeten zijn, waar een kapstok niet meer is om je jas aan te hangen, maar iets is wat je meeneemt naar de wc om de deur op slot te doen.

Je stopt met fietsen, stapt af en kijkt om je heen. Kleine steentjes rennen bij je vandaan om niet onder je voeten verbrijzeld te worden. Met je fiets aan de hand loop je verder. Bomen zo paars als de gele lucht wandelen fluitend over het met stilstaande klokken bezaaide pad.

Dan sta je plotseling voor een berg vogeltjes, wat een huis blijkt te zijn. Die platgewalste dinosaurus moet dan zeker de voordeur zijn. Voorzichtig draai je aan zijn linkerpoot en welja, de deur gaat met een kreun dicht. Je laat je fiets staan en gaat door het gesloten raam het huisje binnen. Voor je staat nu een beeldschone prins(es). Je vindt hem/haar zo lelijk dat je op hem/haar afrent, hem/haar omhelst en hem/haar een zoen geeft. Dan blijkt hij/zij een betoverde baksteen te zijn, die blafend onder het stapeltje achtergebleven kleren vandaan vliegt. Versuft kijk je naar de baksteen, die langzaam steeds groter wordt en als een enorme bol in de verte verdwijnt. Dan kijk je weer naar het stapeltje kleren en je graait ernaar. Het was je eigenlijk nog niet opgevalen dat die kleren bestonden uit een wcpot, een kopieermachine en een decoupeerzaag. Je pakt het medaillon dat de prins(es) of baksteen gedragen had en je voelt hoe je hand er letterlijk in verzuipt. Verschrikt trek je je hand terug en laat het medaillon vallen. Gelukkig, je hand zit er nog aan. Achter je hoor je een stem zeggen: "Vogelverschrikker?!" Als je je omdraait sta je ineens weer op een doodnormale weg en je fiets ligt naast je, in de berm. Het is ondertussen gaan regenen en je bent zeiknat als je uiteindelijk thuis bent. Even later sta je in een pan met bami te roeren. Een huisgenoot vraagt: "Nog leuke dingen mee-gemaakt vandaag?" Dan zou jij zeker ook antwoorden: "O, niks bijzonders." Toch?

Loes

Einstein legde de knoet erover

De geniale bedenker van de relativiteitstheorie bleek in het gewone leven een ware despoot. In een brief uit 1914 schrijft Albert Einstein zijn eerste vrouw Mileva strikte gedragsregels voor. Maar die pakte na twee maanden haar biezen

om nooit meer terug te keren.

Een van de uitspraken van haar man luidde: 'Het huwelijk kan slechts door een fantasieloos varken zijn uitgevonden.' Maar de regels die hij haar voorschreef waren niet minder brutaal:

A: Je zult ervoor zorgen 1) dat mijn kleding in orde wordt gehouden 2) ik drie maaltijden in mijn kamer geserveerd krijg 3) mijn slaap- en werkkamer altijd opgeruimd zijn, en mijn schrijftafel door niemand behalve mijzelf wordt beroerd.

B: We hebben geen persoonlijke contacten, behalve die welke nodig zijn voor het sociale verkeer. Je verlangt zeker niet: 1) dat ik bij je thuiszit 2) dat ik met je uitga of reis.

C: Je belooft vooral op de volgende punten te letten: 1) je zult geen enkele aardigheid van mij verwachten of mij dit verwijten 2) je antwoordt direct wanneer ik je aanspreek 3) je verlaat wanneer ik daarom vraag mijn slaap- of werkkamer zonder protest 4) je belooft me niet te kleineren tegenover de kinderen.

Dit citaat komt uit een van de bijna vierhonderd brieven van Einstein die op 25 november 1995 bij Christie's geveild zijn.

Bas

Mentorbriefing op tijd?

De intro heeft voor de hele week een prachtig tijdschema klaargesteld, waaronder wanneer de mentorbriefingen zijn. Na één dag was het echter al duidelijk: tel bij elke mentorbriefingstijd een kwartier op. Vandaag, i.e. donderdag was het 15:40 en Jan vertelde me dat de briefing inderdaad over 5 minuten zou plaats vinden, dat wil zeggen: op tijd. Een gevoel van verbazing, verrassing en vreugde steeg in me op. Toen merkte een mentorkindje op dat de kantineklok 10 minuten achter liep. Het was ook te mooi om waar te zijn :)

Michiel

Ons mentorgroepje

Wij zijn mentorgroepje 124b. Wij vinden het heel leuk hier. Echt waar. Vandaag gaan we van alles doen en het is allemaal weer anders dan gisteren. Dat vinden we heel leuk. Gisteren was het ook heel leuk. Toen zijn we op een borrel geweest en daar waren allemaal grote mensen. Dat was leuk! 's Avonds moesten we mee van die enge huizen binnen waar iedereen aan het drinken was. Dat was niet leuk. Dat vonden onze mentoren ook niet. Toen zijn we gaan slapen.

Mentorgroepje 124b

P.S. De redactie staat niet in voor de kwaliteit van de ingezonden stukjes.