

By the way...

Tot onze grote vreugde is de stroom eerstejaarsstukjes nu echt goed op gang gekomen. Nadat mentorgroepje 20 ons al had bestookt met allerhande pennevruchten, is nu groepje 5 van Ward en Muis en groepje 14 (Hedzer in elk geval) heel hard bezig geweest om deze "By the way..." van waardige vulling te voorzien. De redactie is hier heel blij mee; wij hopen dat de waarde lezer zich kan voorstellen dat het ontzettend frustrerend kan zijn om maandagmorgen om 9.00 uur (dit is op zich al frustrerend) met hele kleine oogjes achter een rammelbak te gaan zitten (dit is zo nodig nog frustrerender) en dan te zien dat er nog maar twee stukjes geleverd zijn voor de "By the way...", namelijk het redactioneel en de agenda, die altijd ruim van te voren al ingetikt worden in een spaarzaam moment van totale inspiratie. Natuurlijk kan het nog erger: kapotte kopieerapparaten en een niet-slinkende stapel "By the way..."s zijn ook ware spookbeelden. Maar nu genoeg gezwetst. Nog één keer nodigen wij je uit om je ervaringen tijdens deze introductie met ons en met alle eerste- en ouderejaars te delen. Morgen verschijnt namelijk de laatste "By the way..." van deze introductie en waarschijnlijk de laatste "By the way..." ooit.

De redactie

Rectificatie

Via deze weg wil De Ruijter Muijsjes reageren op een bericht dat een aantal dagen geleden in deze krant verscheen. In dit artikel, dat werd geschreven door een duister sujet dat de schuilnaam *Frank* heeft aangenomen, maar dat zich ook wel eens uitgeeft voor *Frank van Drankvelt*, werd de Ruijter Muijsjes ervan beschuldigd zich onsportief te hebben gedragen. Wij als De Ruijter Muijsjes willen op deze beschuldiging het volgende antwoorden: wij beschouwen het geenszins als onsportief gedrag wanneer wij, uit pure zelfverdediging, een kwaadwillend persoon "benevelen" met vele emmers water. (By the way, Frank,

ik vraag me af hoe je van een aantal emmers water beneveld kunt raken?) Bovendien wil de Ruijter Muijsjes zijn brandzuivere merknaam niet met een aantal emmers water zien wegspoelen. Laten we maar concluderen dat het allemaal een kwestie van opvoeding is, en aangezien deze Frunk hoogstpersoonlijk heeft zorg gedragen van de opleiding van die twee maniakken van mentoren, is het dus simpelweg zijn eigen schuld.

Ouard 'n Mausinho

Echte magie?

Hier is de bezitster van het charmante zwarte korte broekje. Ik wilde even aan Jeroen melden dat hij altijd kan langskomen om af te kicken.

Danny

Almanak perikelen

Sommige Mensen denken dat het verkopen van Almanakken een bruisend spannend actief gebeuren is. Dagelijks in contact komen met interessante mensen die je met je vlotte babbel mag gaan overhalen om zo'n prachtige nuttige etc. almanak te kopen. Een flitsend leven met mooie sportwagens en dito groupies (ons budget voldoet voor het huren van de baywatch cast met Mitch voor Loes dus dat zit wel goed). Helaas, het is niet zo mooi als het allemaal lijkt. De uren die je achter de kraam zit, mensen langs ziet lopen, ze smeekt een Almanak te kopen en ze zeggen nee... Langzaam breekt weer een stukje van je hart. Maar eens, dan komt die prins(es) op het witte paard, die met grote glimlach ja zegt, en nog gepast betaald ook. Voor die momenten doe je het. Je hart loopt over van geluk, je geeft die persoon alles wat je maar kan (o.a. ublad, "By the way..." en vakidoot), en twee uur later glim je nog. Life as an Almanak verkoper is beautiful.

Michiel

Agenda

9.00 uur Colleges

Nu begint het pas echt: op maandagochtend om 9.00 uur met een duffe kop en een kop koffie college volgen. Gelukkig moeten je mentoren nu waarschijnlijk ook echt beginnen zodat zij niet meer rustig in hun bed kunnen blijven pitten terwijl jij je kapot werkt, zoals vrijdagochtend.

13.30 uur Zwemmen

Natuurlijk kan een beetje sport in een intro niet ontbreken. En dus mogen jij en je paps en mams en al je zusjes en broertjes een beetje gaan dobberen in het zwembad! Als je niet kunt zwemmen: geen angst je kunt met al je problemen bij je mentor ouders terecht en zij zullen je dus ook wel leren zwemmen.

18.30 uur Eten met je mentorgroep

Je mentor ouders zullen je waarschijnlijk willen dumpen bij Veritas omdat ze geen zin hebben om zelf te koken. Niet doen hoor! Eis gewoon een volledige maaltijd door hen gekookt. Mocht er geen toetje zijn, ga dan gerust zeuren, mentoren verwachten dat van je: daarom zijn ze mentor geworden over lieve kinderen kunnen ze geen verhalen vertellen aan de andere mentoren.

20.30 uur Cabaret

Het cabaret zegt de redactie ook helemaal niets, we kunnen er dus ook niets zinnigs over vertellen. Zoals elk jaar wordt er overal gefluisterd dat het heel leuk schijnt te zijn. Het zal de eerste 2 reünien waarschijnlijk HET gesprek van de avond zijn. Ga er dus heen!

Universiteitsbusjes Magic

Ook mentorgroepje 5, met de mentorpapa's Muijs en Ward, heeft zich begeven op de kampeerboerderij te Appelscha. Maar voordat wij vertrokken naar Appelscha hebben wij ons eerst bezig gehouden met stomme spelletjes om elkaars naam te leren kennen. Toen wij dit onder de knie hadden hebben wij ons begeven op het pad van de Black Magic. Omdat sommigen het niet door hadden hebben wij daarna Blue Magic, Yellow Magic, Red-White-Blue Magic en Infrared Magic bedreven. Toen hebben we besloten de magische krachten te sparen voor de volgende dag, toen richting A. Omdat ik geen zin heb om het hele kamp te gaan beschrijven (was dan maar meegegaan) zal ik meteen verdergaan met het vervolg van magic, We zijn begonnen met gewoon Black Magic. Omdat het bedrijven van Black Magic geen invloed had op het beter doen begrijpen van de magie door Joppe, zijn we overgestapt op Circle Magic vervolgens Universiteitsbusjes Magic en toen Joppe het na Hans Kazan Magic nog niet door had, hebben we gezamenlijk besloten het geheim van de Black Magic aan Joppe te onthullen. Maar nu vragen jullie je natuurlijk af of dat het enige leuke aan het kamp was. Natuurlijk niet. Het was gezellig, leuk, grappig, nat en zeepig (vooral de combinatie van de laatste twee op een groot stuk plastic en een voetbal en een stuk of 14 voetballers geeft een leuk effect). De andere spelletjes waren ook leuk. By the way, de emmer water over Frunk was volkomen terecht en erg grappig.

Peter

Sportcie '97/'98

Na een bijzonder succesvol verlopen seizoen '96/'97 is de sportcie volgens technisch directeur De Ruijter op volle sterkte om ook dit jaar weer te schitteren op de meest uiteen lopende toernooien. Met het behoud van de Braziliaanse vedette Mausinho en het aantrekken van o.a. de Engelse schoffelaar Hansje B. hoopt De Ruijter genoeg mankracht binnen gehaald te hebben om de sportliefhebber tevreden te stellen. Wat mag er dit jaar allemaal van dit sterrenteam worden verwacht? De Ruijter wil nog niet al te diep op deze vraag ingaan om de druk van de pers op zijn spelers niet al te groot laten worden. Inmiddels is al wel duidelijk geworden dat een zaalvoetbal-, een volleybal- en een darttoernooi zeker in de planning van aankomend seizoen zijn opgenomen. Gezien de unieke combinatie van sportieve hoogstandjes met een overweldigende gezelligheid wordt algemeen verwacht dat deze evenemen-

ten meer dan de moeite waard zullen zijn om aan deel te nemen, dus hou de aankondigingen in de gaten!

Ward 'Ouard' de Ruijter
Remco 'Mausinho' Muijs

Voorproefje CGN soap

Dag lieve lezers en lezeressen. Hier is Hester Hebjetalgehoord met de allersappigste verhalen, normaliter uit de eerste hand gehoord in dat majesteuze roddelcircuit, het CGN (hetgeen, zoals jullie allemaal wel weten, staat voor: Compleet Gefrustreerde Nerds). Maar deze week heb ik, speciaal voor jullie, mijn oor te luisteren gelegd bij het introgebeuren van A-Eskwadraat. Zoals elk jaar, is er ook dit jaar een ruime opbrengst roddels. Lees en smul!

(1) Het schijnt dat Marco en Esther (van groepje XX) het wel ERG goed met elkaar kunnen vinden, tot groot ongenoegen van Dani"elle, Marco's medementor. Beiden ontkennen alles. Dit maakt het des te spannender! Ik hoorde overigens een gerucht, als zou Marco thuis nog ook iemand hebben. De snoeperd!

(2) Tussen Pauline en Laurens (beide kindjes in groepje 14) bloeit langzaam iets op. Het begon met een vinger van Pauline die onzacht in Laurens' oog terecht kwam tijdens de 'verovering van de bosberg'. Pauline was een behulpzame verpleegster tijdens zijn bedlegerige periode en schijnt hem zelfs (dit heb ik uit betrouwbare bron vernomen) een nachtzoentje te hebben gegeven. Als jullie meer willen weten, moeten jullie maar eens naar het bestuursgebouw gaan. Pauline schijnt, naar eigen zeggen, bij CKI al een forse reputatie opgebouwd te hebben.

(3) In de wandelgangen heb ik vernomen dat er tussen Paula (ons aller Introtje) en de mysterieuze 'gladde groene' iets opkomt, echter slechts van 'e'en kant. Dat schiet niet op, gladde groene... Jammer.

(4) Thijs K.'s gedoodverfde opvolgers, Sylvain de C. en Ward de R., hebben nog steeds niet gescoord. Kom op jongens, de schouders eronder!

(5) Voor ieder die het nog niet gehoord had: Teffie en Joachim (mentoren van groepje 13) hebben tijdens het MTW diverse mensen uit hun slaap gehouden met hun heftige vrijpartijen. Teffie verontschuldigde zich door te zeggen: 'Ik deed het zo zachtjes als ik kon hoor.'

(6) Wat er tussen Robin, geile versierder, en Carlijn, verleidelijke bardame, aan de hand is, is zelfs jullie eigen verslaggeefster niet duidelijk. Carlijn is al in het bezit van een stoere gozer, maar in diverse kanalen viel te beluisteren dat

dit haar niet deert. Robin, gespierde macho (wisten jullie dat hij aan bodybuilding heeft gedaan?), zegt niet op het liefdespad te zijn. Wie o wie helpt mij aan meer roddels?

Zo. Dat was het voor deze week. Dat was genieten, niet? Vergeet zeker niet de komende almanak te lezen, hierin komt een monsteruitgave van de CGN soap te staan!

Hedzer

Mr. Limburger

Het was zondagochtend 10:00, tijd om langzaam wakker te worden met behulp van veel tekenfilmpjes op RTL4. Helaas werd mijn ochtendrust wreed verstoord, want de tekenfilmpjes werden onderbroken door nieuws over de dood van Diana. De eerste keer was dat nog wel interessant, daarna werd het wel heel erg een herhaling, en dat voor een niet-eens-meer-lid maar toch nog wel futurequeen-mother van een ander koningshuis dan de Oranjes. Ik wist niet dat Nederland zich dermate zou interesseren voor het engelse koningshuis. Maar dit is niet wat het meest opviel. Daarna kwam namelijk een tekenfilmpje van de Biker-mice from Mars (Hoe verzin je het?). Het was een standaard filmpjes van drie actieve muizen van Mars die op hun motor rondkrossen en zo de standaard slechte persoon van het filmpje stoppen in zijn ongetwijfeld slechte plannen. (Hij wilde Chicago naar een planeet Plutarkus sturen, of dat zo slecht is weet ik niet.) De slechterik was vet, dik en had enorm idiote companen, net zoals bij bijvoorbeeld de ninja turtles of de Samurai-pizza-cats, alleen waar de twee laatsten hele vage namen hebben was de naam van De Slechterik in deze serie toch wel zeer bewust gekozen. De Amerikaanse tekstschrijvers beseften dat geen enkele naam beter geschikt zou zijn dan Limburger, derhalve heet die personificatie van het slechte Limburger. Toeval? Volgens mij niet. Iedereen die een andere mening is toegedaan: Probeer me maar eens om te praten.

Michiel

Citaten

- (woensdag, om haf zes, Hedzer wil net naar huis gaan)

Henk: Hedzer, wat vond jij eigenlijk van het Introkamp?

Hedzer: Tsja, euh, goh, jeetje, wat zal ik zeggen?

Ronald: Niet te subtiel Hedzer.

- Henk: Ik ben Henk en ik piep als een tank!

- Frau Wouda: Ik heb nog drie bezems. You, you en you!

Hedzer