

By the Way...

Hoe droef is de stemming bij de redactieleden nu we alweer de laatste "By the way..." van dit jaar afleveren. Snik, snotter. Gelukkig is er door de tranen heen een lichtpuntje (of eigenlijk een hele lichtbundel) die ons op de been houdt: we hebben de "By the way..." kunnen leveren aan een fantastisch publiek. Jullie zijn de liefste, aardigste, schrijfgraagste mentorkinders (lees: eerstejaars) die we hier in tijden gehad hebben. En dus kunnen we alleen nog zeggen: senk joe verrie verrie muts for de bjoetifoel stukjes!!

Tenslotte: bewaar deze "By the way..." goed, strijk hem glad, lijst hem in, hang hem boven je bed en kijk er elke avond naar. Dan heb je toch een herinnering (al dan niet dierbaar) aan je introductie bij A-Eskwadraat.

De redactie

Laatste dag

Dinsdag 2 september, een dag die vroeger zonder nadenken voorbij ging, maar nu voor eeuwig in je geheugen gegrift staat. Het is namelijk de laatste dag van anderhalve week flauwe edoch grappige spelletjes, het begin van het echte werk, en uiteraard ook het einde van de intro-by-the-way. Je zult weer een jaar moeten wachten om alle nonsens die in je opkomt te laten vereeuwigen door de bytheway (de vakidiot stelt *iets* hogere eisen aan haar inhoud). Mocht je echter nog vol met ideeën zitten en ze graag op papier laten zetten, schroom dan niet om stukjes in te leveren voor de Almanak. Eigenlijk is het best wel goed dat het collegejaar weer begint, kun je eindelijk een beetje bijkomen van de vakantie. Gelukkig is het allemaal nog niet zover als je dit leest, want eerst nog een spetterend eindfeest met bijbehorende indrinkborrel. Ik ben nog benieuwd hoe dit jaar alle prijzen verdeeld gaan worden. Maar goed: Het ga jullie allemaal goed in je eerste (tweede etc.) jaar en tot de volgende intro-by-the-way.

Michiel

Hoegaarden

Afgelopen donderdag heb je kennis kunnen maken met de docenten en de practicum- en werkcollegebegeleiders op de forumborrel en vanmiddag is er weer een borrel in de hal. Misschien vraag je je nu af of er nu niet eens een einde komt aan al die borrels. Het eenvoudige, on-dubbelzinnige antwoord is: nee! Reeds sinds vier jaar organiseert de B.B.Cie., zijnde de biwekelijkse-borrelcommissie van A-Eskwadraat, regelmatig borrels. Zoals de naam eigenlijk al zegt worden die borrels gewoonlijk om de twee weken gehouden, meestal op donderdag vanaf 16.30 uur in kamer 137 van Trans 1, genaamd het Darthok. (Let op de opvallende B.B.Cie.-posters voor afwijkingen op dit schema!)

Maar hoe gaat 't—in de wandelgangen ook wel Hoegaarden—er nu aan toe tijdens zo'n borrel? Nou, heel eenvoudig, er komen een heleboel gezellige mensen (dus jij ook) die dan allemaal heel gezellig met elkaar kletsen en gezellig een biertje, een frisje of iets sterkers drinken en een stokbroodje huzarsensalade of kruidenboter eten. De kosten zijn gering en de chips wordt zelfs gratis bijgeleverd. Betalen kan met gewoon Nederlands geld, maar ook met de speciale B.B.Cie.-strippenkaart. Dat is veel makkelijker in het gebruik en je krijgt nog korting ook! Eén strip bestaat uit vijf hokjes en één hokje komt overeen met 25 hele Nederlandse centen. Er is een 10-strippenkaart die normaal 11 gulden kost, maar tijdens de introductie voor slechts een tientje wordt aangeboden. Nog voordeliger is de 30-strippenkaart, die 30 gulden kost. Er is ook een speciale, supervoordelige introductie-actie, namelijk de mega-strippenkaart: 80 strippen voor slechts 75 gulden.

De B.B.Cie., die erg opvalt door hun rode bloezen met witte opdruk, witte strik, zwarte broek, dito schoenen en rode sokken, hoopt je vanmiddag te zien, maar natuurlijk ook na de intro. De eerstvolgende 'gewone' borrels worden gehouden op 4 en 18 september.

Namens de B.B.Cie., Ron

— voorkant —

Agenda

9.00 uur Colleges

Jawel, de dagelijkse routine begint er al aardig in te sluipen. En zo hoort dat uiteraard ook. Jullie als echte voorbeeld studenten moeten die colleges wel het toppunt van de dag vinden.

13.30 uur

Uithof-verkenningsspel

Hier heb je natuurlijk al die tijd op zitten te wachten: wat is waar in de Uithof. Nou ja, zolang je maar weet waar de dagmarkt zit zal alles wel goed met je komen.

16.30 uur

B.B.Cie.-borrel

Overigens begint om half vijf de pret pas echt. Dan begint de BORREL!!! Hier kun je behalve stokbrood en fris ook altijd een biertje (of 2, of 3, of ...) krijgen.

18.30 uur

Eten met je mentorgroep

De laatste keer in deze introductie. Snik. Zorg dat je een vijf-gangen-menu versierd. Daar heb je nog precies tijd voor, voordat je naar het feest komt.

22.00 uur

SWING-feest

En dan het laatste en hoogste toppunt van deze dag (alsmede het eerste en hoogste toppunt van de volgende dag): het SWING-feest (verklaring van afkorting voor een biertje te verkrijgen bij de redactie van de "By the way..."). Vanaf 0.00 uur is het overigens niet meer verboden om iets met een iemand uit je mentorfamilie te beginnen.

CGN soap 2 (the quickening)

Dag lieve lezers en lezeressen. Hier is het tweede deel van de Intro-soap, deze keer gebracht door Robin 'geile macho' Langerak en Cees 'ik ben niet verslaafd' Bart.

Roddel 1:

Ene H.H. Westra heeft, na in de vakantie ongenadig hard gedumpt te zijn door G. te G., getracht zijn mannelijke image weer wat op te krikken middels een heftige versierpoging naar Pauline (die we inmiddels kennen uit onze eerste aflevering). Een verwoede poging om haar vinger in zijn oog te krijgen, mislukte hopeloos, waarna het Laurens (wiens potentie misschien iets hoger is) wel lukte.

Roddel 2:

Auke Y. schijnt vanaf het begin van de introductie zijn zinnen gezet te hebben op ene M. (die volgens sommigen wel erg veel lijkt op een niet nader te noemen tweedejaarsstudente MTI). Volgens betrouwbare bron is dat inmiddels geslaagd. Aangezien Auke wel op uv'jes valt, zien wie deze relatie nog lang duren.

Voor meer roddels: kom informatica of MTI studeren!

Robin en Cees-Bart

Wist je dat?

- Sylvain scoort in de strijd van de giganten (Ward of Sylvain als opvolger van Thijs) met uitspraken als: 'Zullen we een meisje vragen als nieuw B.B.Cie. lid?', 'Carlijn heeft geen zwarte broek aan, maar een zwarte rok. Uit die rok!' en 'Zo'n meisje uit Freek z'n mentorgroep zou ik wel eens willen POV-Ray'en.'

- Mentorgroepje 15 present is?

- Robin (groep H) al vóór de forumborrel 10 kindjes kwijt was, en de overige 5 stoned waren? Hij kreeg dit majestueuze resultaat door zijn kindjes bang te maken met uitspraken als: 'Straks gaan we allemaal kinderachtige spelletjes doen, zoals koekhappen en krantenmeppertje.' Er was even sprake van dat z'n kindjes dit gebeuren bij andere groepjes wilden gaan gadeslaan, maar gelukkig schrok dit vooruitzicht ze toch teveel af.

- De Intro eigenlijk de film 'Karakter' had willen draaien, maar deze niet kon krijgen? [aut: Het thema van deze Intro IS Karakter.]

- De Nerdtest gekuist is? Vraag 6 ('Ben je officieel blind?') werd door de Intro toch net iets te onsympathiek gevonden. Andor zelf lijkt er in het geheel geen probleem mee te hebben.

- Ook dit jaar het caféspel weer goed liep? Al om kwart over tien waren Wessel en Hedzer (van groepje 14) alle

vier de kindjes die meededen (van de acht) kwijt.

- Mentorgroepje 14 heel tof is? Ze deden Hedzer voor zijn twintigste verjaardag (zaterdag 30 augustus) een dubbelsixpack Palm (met glas!), een ijstaart en (ongepopte?) popcorn cadeau!

- Freek zonder blikken of blozen tegen de mooiste stoot uit z'n mentorgroepje kan zeggen dat hij zijn Macintosh uitgebreid heeft met een fantastische MO-drive?

- Cees (van groepje 15) niet verslaafd is?

- De mentorfoto van Ward en Remco een fake is? ZIJ hebben nog geen seconde buiten geslapen. Bikkels als Wessel, Robin, Cees, Hedzer en Auke daarentegen wel.

Hedzer

Universiteitsbusjesmagic?

Joppe! Schaam je niet voor het 'gebrek aan kennis' over red-white-blue-magic, universiteitsbusjesmagic en Hans Kazanmagic! Ik weet, ik voel, dat het aan het zwarte broekje lag, dat de zwarte magie zó sterk in jou aanwezig was, dat alle seinen gestoord werden door het charmante korte zwarte broekje.

Vrees niet! Je geestelijk peil is vele malen hoger dan dat van je medestudenten. (Ja, Ward en Muis, ook dan julie!) Troost je met deze gedachte. Veel spirituele groeten,

Jeroen

Limburgs Ontbijt

Limburgs ontbijt is een van de lekkerste ontbijten die er bestaan. Het smaakt niet alleen lekker, maar het ziet er ook heerlijk uit.

Enkelen onwetenden beweren echter dat een emmer vol met prut er hetzelfde uitziet. Zij hebben, helaas voor hun, dus duidelijk nog nooit met een Limburgs ontbijt kennis mogen maken.

Verder zijn er mensen die jaloers zijn op het heerlijke Limburgse ontbijt, omdat die emmer met prut eigenlijk hun eigen ontbijt is, waar zij dus absoluut geen trek in hebben. Uit jaloezie sturen je dan maar arme Limburgse studenten het bos in met de emmer.

Anderen hebben zo weinig smaak dat ze de prut in de emmer zo lekker vinden, dat ze echt in de emmer graaien om nog een hapje. Als smoesje gebruiken ze dan, dat er een sleutel in is gevallen. (Jaja).

Al met al, een emmer met prut staat verre van een Limburgs ontbijt. Al wie het tegendeel beweert, behoort duidelijk tot een der bovenstaande groeperingen (hè Michiel?).

Loes

In Memoriam: Introductie '97

Als je op maandagavond terug kijkt op de introductie zie je toch dat je elkaar al een beetje kent. Maar toch blijven er de vragen. Ik noem maar: Waarom huilt Jeroen op de schouderbladen van zijn kindje Danny? Is het omdat hij niet kan zwemmen of was het een deel van zijn therapie? Misschien is het korte, zwarte, charmante, uiterst elegante broekje toch nog niet helemaal uit zijn gedachte verdwenen. Of was Jeroen gevallen voor Danny? Zij zal hierbij dan ook niet vrijuit gegaan zijn. Waarschijnlijk was het dan ook een 'slip of the fingers' dat zij tijdens het eigenschappen spel 'nymphomaan' weggaf. Ze wilde dit kaartje immers zelf houden.

Dit vermoeden is mede gebaseerd op het feit dat ze mentormama Michiel ook al voor zich tracht te winnen. Het laatste was vrij duidelijk tijdens de tramtocht naar het zwembad.

Het blijft allemaal toch maar giswerk. Maar al met al kennen we elkaar toch iets beter en heeft de introductie niet helemaal zijn doel gemist.

Peter (groep 20)

Laatste aanbieding

Nog even en de intro zit er weer op. Dit is dus onze laatste kans om via de "By the way..." nog even A-Eskwadraat te promoten. Mocht je het heel erg vinden dat de intro er weer bijna opzit, denk dan aan de breekweek (anders ook).

Dan is er ook nog de mogelijkheid dingen te gaan organiseren bij A-Eskwadraat. De eerstejaarscommissie is daarbij de perfecte start! Er is nog plaats, dus laat snel aan je mentoren of iemand van de introkern weten dat je wil. Vorig jaar werden er een boel leuke dingen gedaan: laserquesten, cartoonbios, spellenavond met pizza, het grote ontdek-je-zooi-van-ruilen-komt-huilen-spel tijdens de breekweek en nog veel meer. En al deze dingen kosten nauwelijks tijd. Dus ook als je nauwelijks tijd hebt, kun je gewoon meedoen.

Er is natuurlijk nog veel meer te doen bij A-Eskwadraat: kom gewoon eens langs in de A-Eskwadraatkamer in Trans 1 en roep: "Bestuur!"

Jos

— advertentie —

Heb jij al een almanak?

Nee?

Koop 'm dan snel