

## By the way...

Erg vriendelijk van je dat je de moeite neemt dit sympathieke A4'tje aan een grondig onderzoek te onderwerpen in plaats van het meteen weg te mikken of er een vliegtuigje van te vouwen. Dit is het eerste exemplaar van de vier "By the way..."s die tijdens de Uithof-introductie zullen verschijnen en of de resterende drie nummers even genietbaar zullen zijn als deze pennevrucht ligt onder anderen aan jou! Mochten je mentoren het namelijk te druk hebben met het versieren van onschuldige, argeloze mentorkindjes en mocht de introkern te diep in de stress zitten, dan is dit vodje bij uitstek geschikt om je hart te luchten. Ben je hopeloos verliefd, wil je een van je mentorbroertjes of -zusjes eens goed de les lezen, heeft een van je mentoren een heuse bouwvier aangeschaft of weet je een smeûge roddel? Aarzel dan niet, vertrouw je zielenroerselen toe aan het papier en lever je stukje in bij de CePo. Geheid dat het de volgende dag geplaatst wordt, want, zoals je wel zult merken tijdens het lezen, de redactie stelt geen (al te hoge) eisen aan het niveau van de schrijfsels.

In de "By the way..." vind je bovendien het programma van de desbetreffende dag en zullen commissies van A-Eskwadraat zich in de "By the way..." presenteren. Daarnaast zal onze onvolprezen Vakidoot-receptioniste Nicole elke dag zorg dragen voor een origineel recept, zodat je je na de introductie niet hoeft te behelpen met diepvriespizza's en voordeelblikken bockworst met brood dat zo wollig is geworden dat je er een trui van kan breien.

De komende dagen kun je rond het middaguur een ovenverse "By the way..." verwachten. Je kunt hem dan vinden bij de CePo of in de houten distributiebox van De Vakidoot naast het portiershok in de Minnaert-hal.

Veel plezier tijdens de Uithof-introductie en sterkte tijdens je eerste colleges!

De redactie

## Pastasalade met stokbrood

Gezellig, die introductie. Honger krijg je ervan, he? Hier een recept voor het enthousiaste mentorgroepje, dat 's avonds liever niet in een met eerstejaars volgepropte Mr. Jack's gaat eten, maar dat het liefst op een van de kamers van de mentoren zelf eten klaarmaakt. Zelfs als je nog nooit gekookt hebt, kan dit recept haast niet mislukken.

### Ingrediënten

Per persoon 100 g pasta (macaroni ofzo)

Per persoon 1 tomaat

Per 4 personen 1 appel

Per 4 personen 1 sinaasappel

Per persoon 75 g ham

Zout

Peper

Paprikapoeder

Mayonaise

Stokbrood zoveel je wilt

### Het kokkerellen

Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzing op het pak. Snijd de tomaat in kleine stukjes. Schil de appel en snijd hem klein. Pel de sinaasappel en snijd de partjes in stukjes. Snijd tenslotte de ham in kleine blokjes.

Als de pasta klaar is, giet hem dan af (m.b.v. vergiet). Laat hem een tijdje staan, totdat de pasta vrij koud is. Schep dan de gemaakte stukjes door de pasta heen. Strooi zout, peper en paprikapoeder door het mengsel en maak het geheel smeûig met mayonaise.

Als je ongebakken stokbrood hebt gekocht, is het nu de tijd om dat in de oven te leggen (zonder verpakking) en het af te bakken. Als je stokbrood al klaar is, hoef je niets meer te doen.

Neem het stokbrood, snijd het door en beleg het met de pastasalade. Klaar om op te eten. Het is wel lekker om nog een toetje te nemen. Als drinken zou ik rode wijn aanraden (bier of sap kan ook natuurlijk).

Nicole

## Agenda

9.00 uur

### Faculteitendag

Om 9.00 uur worden de niet-kampers verwacht in de Minnaert-kantine, alwaar zij worden verwelkomd met koffie en een welkomstwoord en worden ingedeeld in mentorgroepjes. Om 10.00 uur zullen de totaal uitgewoonde kampgangers zich bij hen vervoegen. Na een hernieuwd welkomstwoord zullen de kinders worden gesplitst naar studierichting.

—

10.50 uur

### Inschrijving

Nu volgt er enige nuttige informatie over de studie en zullen de kinders zich officieel inschrijven.

—

11.30 uur

### Boekverkoop en foto's

De kinders kunnen nu al hun boeken voor het eerste semester kopen bij A-Eskwadraat. Niet voldoende geld bij je? Geen nood, want er kan nu ook gepind, gechipperd en gechipknipt worden! Ook wordt er een foto van de kinders geschoten voor onder meer het smoelenboek. Verder is er vakinfo en krijgen de informatici hun eerste college.

—

16.00 uur

### Forumborrel

Maak kennis met je aanstaande docenten en werkcollegebegeleiders in de Minnaert-kantine!

—

18.00 uur

### Eten met mentorgroepjes

Koken de mentoren beter dan mammië? Als je ze niet vertrouwt, kun je altijd nog aan de slag met het mentorrecept uit deze "By the way..."

—

20.00 uur

### Avondspel

Leer op een leuke manier dito cafés in Utrecht kennen.

## Stukjes gezocht!

Lieve, lieve mentorkindjes, de "By the way..." kan niet bestaan zonder jullie hulp. Dit is de eerste verantwoordelijkheid die jullie krijgen als nieuwe beta's. De "By the way..." zoekt stukjes. Stukjes over verliefdheden, over mentoren, over de vijver waar je al dan niet in bent gelopen, over blunders, de nieuwste roddels, de gezelligheid, je tante, je nieuwe kamer, problemen waar je hulp voor zoekt, heimwee, datgene waar je van baalt, je slaperigheid, je bierviltjesverzameling, de nieuwe collega's, waarom je een taart wilt hebben van de Intro, etc. etc. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is goed genoeg voor de "By the way..."

Stel je nu voor dat je zo'n stukje hebt. Waar kun je het inleveren? Daar zijn vier mogelijkheden voor:

1. Je levert het in in de Sterrenzaal (vraag je mentor) bij iemand van de "By the way..." (roep even 'STUKJE' en er zijn vast wel mensen die reageren).
2. Je loopt naar het Knuffelhoekje waar de groene en/of zwarte jas over het muurtje hangt. Daar lever je je stukje in bij een van de studenten (je eerste contact met 5e-jaars...)
3. Je kijkt je mentor lief aan en vraagt hem het in te leveren (niet doen als het roddels over je mentor zijn).
4. Je loopt naar de A-Es2 kamer en stopt het in het vakje van de Vakidiot (gewoon even vragen).
5. Je geeft het af bij de CePo.

Genoeg mogelijkheden voor je stukje. We rekenen op je!

De redactie

## Verliefd

O Liefde, o Liefde, waar was je al die tijd?

Wee mij, wee mij, ik was je zo lang kwijt. Maar nu is het veranderd, mijn hart klopt reuzesnel, want hier bij al die Beta's, vond ik haar bij het spel.

Krantemeppen, hoe lieflijk, een duifje, dat was zij.

Nu rest mij nog een vraagje: "Wat vindt ze toch van mij?"

O hartje, wil je zeggen, wat jij toch van mij denkt, dan hoop ik dat de Liefde ons echte liefde schenkt.

C. uit H.

## Stelling

Net als in de Vakidiot (de periodiek van A-Eskwadraat) staat er in de "By the way..." iedere keer een stelling. De stelling van deze "By the way..." gaat

over een nuttig onderwerp, namelijk nut. De stelling van vandaag luidt :

De introductie is wel leuk, maar niet nuttig.

Maak je nuttig en vereeuwig je mening in deze "By the way...!" Eeuwige roem staat je te wachten! Geef je mening en schrijf! Je reactie moet vandaag binnen zijn.

De redactie

## Spelletjes

Voor al iedereen die he-le-maal gek zijn van leuke spelletjes, die alle spelletjes uit de spelletjesschat van hun mentoren al gedaan hebben en die geen kaarten bij zich hebben om te klaverjassen, volgen hier nog enkele andere spelletjes uit de oude doos.

**Langste woord:** Verzin met je mentorgroepje het langste woord. Stuur dit op naar de "By the way...". Elke dag wordt het langste woord geplaatst. De recordhouders (aan het einde van de intro) krijgen een PRIJS!!

**Yoeka!:** Neem een krat bier. Zet dit midden in de kring. Vervolgens begin je vanaf een te tellen, waarbij je om de beurt het volgende cijfer zegt. Telkens als je een veelvoud van zeven, een elfvoud of een getal met een zeven erin zou moeten zeggen, zeg je daarvan in de plaats Yoeka! en de richting van het getallennoemen draait. Maak je een fout, dan ben je de 'klos' en moet je een glas bier achteroverslaan (adje). De volgende gaat verder waar je gebleven was.

**Black Magic:** Wie kan dit beter uitleggen dan Danny?

**Namen noemen:** Begin in een categorie van woorden (plaatsnamen, meisjesnamen, fruit,...). Noem om de beurt een woord uit die categorie. De eerste begint het woord met een 'a', de volgende begint met de laatste letter van het vorige woord. Degene die als eerste niets meer weet, moet een opdracht uitvoeren.

## Wedstrijd

Zoals jullie in het spelletjes-stukje hebben gelezen, is er een langste woordencompetitie. Het woord dat tot nu toe het langste is, heeft 52 letters: Vliegtuigwielventieldopjesopslagplaatsparkeerterrein.

Er wordt nog een PRIJS uitgelooft voor degene die het VAAKST een stukje in de "By the way..." geplaatst krijgt. Deze wedstrijd is open voor mentoren, mentorkinderen en mentorgroepjes! Redactieleden van de "By the way..." zijn uitgesloten van deze prijs.



