

By the way...



Europa

Datum: 7 september 1999

Jaargang: 7

Nummer: 85

Oplage: 200 ex.

Redactie:

vakid@A-Es2.uu.nl



By the way...

Dit is dan alweer de laatste *By the way*... van deze introductie want het is de laatste dag van de intro. Ik vond het een heel wereldse tijd en het ging heel snel. We hebben het erg leuk gevonden om de afgelopen week met onze neus als eerste bovenop de roddels te zitten, en we hopen dat het de rest van het jaar ook wel zonder ons gaat lukken.

Hartelijk bedankt voor jullie fanatieke medewerking. Zonder jullie bijdragen was het nivo drastisch lager uitgekomen dan nu het geval is. We willen zeker ook de Wereldse Introkern in onze dank betrekken voor de planning, de organisatie en het aanleveren van kopij met een "k".

Hopelijk hebben jullie ook een mooie tijd gehad. Dat had ik ook in mijn eerste jaar. En ik kan jullie vertellen: het wordt nog veel leuker en dat begint vannacht bij het SWING-feest!

De redactie

Weerbericht



Het wordt vandaag een zeer afwisselende dag. De temperatuur schommelt vandaag extreem veel. In de ochtend en in het begin van de middag zal het frisjes zijn. Dan is er af en toe wat natigheid maar dit is verwaarloosbaar. Er zal later in de middag wat donder zijn. Samen met een daling in de temperatuur tot 5° C.

In de avond zal het droog zijn met de gebruikelijk 5° C in combinatie met een hoge druk gebied op het dansvloerische vlak. Een lage druk gebied zal zich vormen over de barische bergen.

intro

T-cept

Over de traditionele Engelse keuken wordt vaak wat laagdunkend gedaan. Door het klimaat en misschien ook wel door de harde industrialisatie, komen de meeste gerechten inderdaad simpel en plat over—dit geldt mijns inziens echter ook voor de Nederlandse keuken. Ironisch genoeg hebben de Britten wel de beste kookprogramma's die er zijn, zij het wel doorsperkt met Franse recepten. Aan koken wordt blijkbaar steeds meer aandacht gegeven. De inheemse keuken heeft echter ook interessante dingen te bieden, zoals *shepherd's* of *cheese pie*, de traditionele *turkey*, het onovertroffen *fish and chips* en natuurlijk de beste ontbijttraditie ter wereld.

Vandaag een recept voor *bangers and mash*: lekker stevige prak voor een drukke dag. Het idee is erg simpel: aardappelpuree met worsten in een donkere uienjus. Kook aardappelen in water met wat zout. Bak in een koekenpan flink wat halve uienringen met wat knoflook in boter glazig. Doe hier braadworsten bij en bak deze gaar. Prak ondertussen de gekookte aardappelen tot puree, onder toevoeging van wat melk. Let op dat je niet teveel melk toevoegt, want dan krijg je aardappelpap en dat vindt niemand lekker! Ik vind het altijd erg lekker om er nootmuskaat door te doen (ook katten zijn hier dol op, maar dat terzijde).

Haal de worsten uit de pan en maak een lekker bruine jus van het residu. Doe er bijvoorbeeld flink wat peper, zout, een beetje suiker en wat water bij. Schep de aardappelpuree op een bord, leg hier de worsten op en schenk de jus eroverheen. Eventueel kun je er wat peterselie over strooien. Drink er in ieder geval een flink donkere Engelse *pint* bij.

Theo

Wist je dat...

Wist je dat... Sara besprongen wordt door hitsige informatici maar wij een *firewall* in de aanbidding hebben, genaamd Co?

Wist je dat... Co af te halen is bij de mentorouders van groep C, oftewel de afhaalchinese. Sambalbij?

Agenda

9:00 uur

Werkcollege informatica

Wiskunde- en natuurkundestudenten kunnen rustig blijven maffen en hebben dus duidelijk de betere studie gekozen.

11:00 uur

Lezing JDD

In grote zaal van het IvA. Zie voor meer informatie de *By the way*... van gisteren.

12:00 uur

Geschiedenis Natuurwetenschappen

Lezing door Frans van Lunteren in de grote zaal van het IvA.

13:30 uur

Mega-Mafia-Uithofspel

Verkleedt je als Godfather en heers over de uithof!

16:30 uur

Jammen

Een Jam-borrel in het 'Onderonsje', in de kelder van het Caroline Bleekergebouw. Leuke muziek en een lekker drankje. Wat wil je nog meer?

22:00 uur

SWING-feest

De laatste activiteit is traditiegetrouw het SWING-feest. Je kan tot laat (vroeg?) doorgaan, want je hebt morgenochtend vrij!

Excursie KPN Research

KPN: Knullige Prutsers zijn Naatje of Kampioenen in Protocollen en Netwerken? Ga met ons mee op woensdag 15 september naar KPN Research in Leidschendam en merk het zelf!

email: excie@A-Es2.uu.nl
WWW: <http://www.A-Es2.uu.nl/excurcie/>

Hedzer

Tour 2000

Mobiele telefoons

Sinds een maand of vier werk ik als programmeur bij ING Bank Nederland. Tot mijn niet mis te verstane schaamte en spijt moet ik bekennen dat ik eigenlijk nooit een goede bittenvuller zal kunnen worden, ondanks het feit dat tijdens de heden ten dage helaas onvermijdelijke persoonlijkheidsvaardigheidstraining zoveel aandacht wordt besteed aan het vraagstuk wat een programmeur tot een goede programmeur maakt. Een goede programmeur zou positief denken ("Mijn programma werkt kut, maar deze commentaarregel mag toch wel gezien worden!"), goede communicatieve vaardigheden bezitten, flexibel en ondernemend zijn, et cetera.

Na vier maanden programmeurs in het wild te hebben geobserveerd, heb ik toch andere bevindingen. Een goede programmeur: (1) drinkt graag, veel en sterke koffie, (2) rookt als een schoorsteen, (3) heeft een screensaver van Anna Koernikova, (4) communiceert louter via e-mail, (5) drinkt graag, veel en sterke koffie en (6) heeft een mobiele telefoon op zak. Eigenlijk voldoe ik alleen maar aan eis (1): volgens planning jaag ik pas op mijn sterfbed de hens in een kloeke bolknak, ik weet niet eens hoe ik een screensaver moet installeren (laat staan dat er überhaupt Frank Zappa-screensavers te vinden zijn) en ik zit al geruime tijd in een sociaal vacuüm (krijg gemiddeld slechts één e-mailtje per dag).

En dan die mobiele telefoons... Een goede programmeur koopt elke twee maanden een nieuwe, opdat hij op een borrel (waar niet via e-mail gecommuniceerd kan worden) weer een interessant gesprek kan voeren over de nieuwste gadgets, als hij het krenge al niet op de borrel aan het programmeren is of met de melodietjes en spelletjes aan het experimenteren is geslagen. Gek, want echt origineel zullen die riedeltjes en spelletjes wel niet zijn: waarschijnlijk klassieke clichéthemaatjes, overgoten met een Nintendo-sausje respectievelijk geüpgrade versies van Pacman en Tetris. Ik zou de aanschaf van een mobiele telefoon nog het overwegen waard vinden als een willekeurig telecomebedrijf er een op de markt zou gooien met tafelfuotbal erop. Een mooi zilverkleurig modelletje met acht ministokjes eraan. Kan ook prima met z'n vieren, want telefonisch. Lijkt me wel wat...

Rook je niet, drink je thee en houd je van een goed gesprek zonder GSM-interrupties, zorg dan maar dat je, i.t.t. scribe dezes, je studie afrondt. Ik wens je daarmee veel succes. Ron

De Route du Soleil, of het gebrek aan wegen naar het zuiden, en terug.

De Gemiddelde Nederlander. Een wezen dat zich gemiddeld alleen thuis voelt in zijn eigen voortuintje, en alleen zijn zelfgezette koffie lust aan zijn eigen keukentafeltje, maar bij wie de reislust maar al te vaak toeslaat.

Sommige Nederlanders trekken naar verre continenten, anderen zoeken hun vakantieheil in Zweden, maar de Gemiddelde Nederlander zakt toch af naar het zogenheten 'zonnige zuiden'. Eerst lekker met de caravan tot Maastricht karren in de laaiende hitte en nu al drie files gehad, maar dan, op weg naar Luik, zien we voor het eerst het bordje, en weten we dat de vakantie nu echt is begonnen. De Route du Soleil. Weg naar de zon toe, op naar de hitte. De weg vervolgt zich door dampende Belgische steden, vol stof- en roetwolken, gezellig toeterende auto's en vooral veel hitte. In de auto wordt lekker warme limonade genuttigd, en de gesmolten chocolade is ook niet te versmaden. En dan is er eindelijk Frankrijk, waar er betaald mag worden om op de péage te rijden. Na een week of twee verbranden aan de kust, blaren oplopen tijdens het wandelen door de bergen of door kwalen gebeten worden in de zee, wordt fijn dezelfde weg terug gereden, en is iedereen weer blij om thuis te zijn, aan zijn eigen keukentafeltje zelfgezette koffie te drinken en om in zijn eigen voortuintje te zitten.

Ongeveer iedereen gebruikt diezelfde Route du Soleil, alles wat de Gemiddelde Nederlander van Europa ziet buiten zijn bestemming is deze weg. Dit werd 11 augustus jl. maar al te duidelijk, toen een slordige 15% van de Nederlandse bevolking tegelijk van dezelfde weg gebruik wilde maken. En waarom deed iedereen dat dan? Waarom namen ze geen andere wegen, werd de file niet omzeild?

Er zijn geen andere wegen. Alleen door Luxemburg loopt nog een lullig B-weggetje, en via Brussel rijden kan ook, maar langs Brussel komen duurt een dag of twee. De enige redelijke connectie tussen Nederland en de rest van Europa is de weg door Luik, voor de rest zijn we afgesneden, van Europa, van de wereld. Als deze weg zou worden opgebroken, opgeblazen voor mijn part, waar konden we dan heen? Het vakantiegedrag van de Gemiddelde Nederlander is afhankelijk van één weggetje, één dunne ader naar de rest van de wereld. En vindt de Gemiddelde Nederlander dit erg? Neuh.

intro

Wist je dat...

Wist je dat... groepje Limburg wel erg geobsedeerd is door seks?

Wist je dat... dat bleek uit de stukjes die ze ingeleverd hebben?

Wist je dat... wij die bijna niet durven publiceren?

Wist je dat... ze wel ter inzage liggen in de A-Eskwadraatkamer?

Wist je dat... het gaat over paringsrituelen, witte sportsokken en triootjes?

Wist je dat... de redactie reuze benieuwd is welke wasdroger bedoeld wordt?

Wist je dat... Jelkes kniebeschermers dezelfde kleur hebben als zijn haar?

○, △ en □



WBT, idee gejat van Bill Watterson