

By the way...



Once upon a time in the West

Datum: 27 augustus 2003

Jaargang: 11

Nummer: 1

Oplage: 220 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

Welkom allemaal!

Daar sta je dan, misschien heb je de UIT-dagen al gedaan en nu sta je (weer) in een nieuwe groep onbekende mensen. Maar, maak je geen zorgen, de meeste mensen voelen zich na de introductie al helemaal thuis bij A-Eskwadraat.

Ook dit jaar heeft een groepje enthousiaste mensen weer een hopelijk leuke en gezellige intro in elkaar gedraaid. Veel plezier daarmee en mocht je je ondanks het drukke programma toch nog vervelen, dan is er altijd nog dit blaadje om je een tijdje te vermaken.

De "By the way..." zal tijdens de introductie elke dag uitkomen en volstaan met roddels, puzzels, cartoons en andere onzin. Als redactie doen wij hard ons best om er steeds weer wat leuks van te maken, maar het is natuurlijk het leukste als er ook stukjes van jullie inkomen. Dus heb je een leuk verhaal, een roddel, of iets anders wat je graag met iedereen wilt delen? Lever het dan bij ons in. Dit kan altijd via je mentoren of de introkern, maar als je alvast wilt laten zien dat je een echte nerd bent, kan het ook via mail, naar BTW@A-Eskwadraat.nl

De redactie

Broodje Aap

Tijdens een tentamen op de universiteit van Cambridge vond enige jaren geleden de volgende conversatie plaats nadat een student aan de examinerator vroeg om gebak en een glas bier:

Examinator: "Wát zeg je?"

Student: "Meneer, ik verzoek u om mij gebak en een glas bier te geven."

Examinator: "Het spijt me. Nee."

Student: "Meneer, ik verzoek u met klem om mij gebak en een glas bier te geven."

Hierop haalt de student een exemplaar van de vierhonderd jaar oude 'Laws of Cambridge' tevoorschijn. Hoewel de tekst geheel in het Latijn is, zijn de reglementen nog steeds van kracht. De student wijst de examinerator op de passage waar staat: "Gedurende tentamens is het de heren toegestaan te

verzoeken om gebak en een glas bier."

De student accepteert cola en hamburgers als moderne vorm van deze versnaperingen en luid slurpend voltooit hij de rest van zijn tentamen.

Drie weken later ontvangt de student van de universiteit een boete van vijf pond wegens het niet dragen van een zwaard tijdens de tentamens.

EerstejaarsCommissie

Nu ben je net begonnen aan de A-Eskwadraatintroductie, maar als die straks achter de rug is, zit je daar, eerstejaars student in een nieuwe stad waar je niemand kent. Liefst zou je zo snel mogelijk weer zoveel mogelijk nieuwe vrienden en kennissen maken om je weer een beetje thuis te voelen. En dat kan.

Binnen A-Eskwadraat bestaan elk jaar een hoop commissies, die activiteiten organiseren. Hierover zul je de komende dagen ook nog het één en ander horen, maar over één commissie willen we jullie in deze eerste "By the way..." alvast wat vertellen.

Dit jaar wordt weer de Eerstejaars-Commissie, ook wel EC genoemd, opgestart. Een commissie waarin je met een groepje eerstejaars leuke activiteiten gaat uitdenken, waarbij je advies krijgt van een ervaren bestuurslid.

Om maar een paar voorbeelden te geven: vorige EC's hebben computergametoernooien en avondjes paintball georganiseerd, maar ook hartenjagen en nog vele andere activiteiten. Het gaat erom dat je gewoon leuke activiteiten organiseert, zodat de andere eerstejaars elkaar ook eens gezellig buiten de collegezalen kunnen ontmoeten. Reuzeleuk om daaraan mee te werken. En wat meer is, de EC biedt haar commissieleden zelf de ideale gelegenheid om te leren organiseren, te zien hoe de vereniging werkt en om daar met veel mensen kennis te maken. Stress is niet echt aan de orde; je steekt er zoveel tijd in als je zelf kunt en wilt, en je kan daarna, als het doen van commissiewerk je bevalt, doorgaan in een andere commissie.

Agenda

9:00 uur

Ontvangst

—
9:30 uur

Welkomstwoorden

—
10:00 uur

Kennismaking

Op zoek naar je mentorgroepje en dan leuke spelletjes doen om elkaar te leren kennen.

—
12:00 uur

Vertrek naar Someren

Een geheel verzorgde busreis naar de kamplokatie met je eigen cowboybende.

—
14:00 uur

Aankomst en kamer zoeken

—
15:00 uur

Spelletjesmarathon

Leef je de hele middag uit met de leukste en gekste spelletjes.

—
18:30 uur

Eten in westernstijl

—
± 21:00 uur

Het grote handelsspel

—
22:30 uur

FEEST!!!

Doorfeesten tot diep in de nacht! Tot half vier mag je helemaal losgaan!

Van de Introkern

Het gaat beginnen! Niet alleen voor jullie, maar ook voor ons, en geloof het of niet, wij zijn minstens zo zenuwachtig als jullie.

De afgelopen maanden hebben we veel tijd gestoken in de organisatie van deze introductie, en nu is het dan ineens zover. Acht dagen lang, dag en nacht, alleen maar intro denken, voelen, zijn. Als we maar overal aan gedacht hebben. Als het maar niet gaat stortregenen. Als de kampeerboerderij maar niet dubbel geboekt is. Als de eetlocaties zich maar aan hun contract houden. Als de comedianten maar leuk zijn. Als, als, als. Als je gaat nadenken over wat er allemaal mis kan gaan, is het eigenlijk een wonder dat alle intro's tot nu toe zo'n onverdeeld succes waren. Want dat waren ze! Met dank aan alle introkernen, mentoren, helpers, kookploegleden en, als allerbelangrijkste, de eerstejaars.

Want, wederom, geloof het of niet, jullie maken of breken de introductie. Als jullie collectief op de grond gaan zitten en zeggen dat jullie nergens aan meedoen en niets willen, is al ons werk voor niets geweest. Kunnen we vanavond wel lekker vroeg naar bed. Maar als jullie elkaar leren kennen, als jullie bloedfanatiek of gezellig recreatief de spellen spelen, als jullie uit je dak gaan op de feesten en lachen tijdens de comedy-night, dan wordt deze introductie net zo'n succes als alle voorgaande. Alles draait de komende week om jullie, geniet er van, en help ons om er de mooiste introductie ooit van te maken! Bij voorbaat dank.

De Introkern

Deel 1 Dronkemansspreekwoorden

1. Morgenstond heeft een kater in de mond.
2. Als je hoort hoe het klokje thuis tikt, zit je niet in de kroeg.
3. Wie een kuil graaft voor een ander krijgt dorst.
4. Als ma van huis is, komt het bier op tafel.
5. Eén biertje maakt nog geen dronkenschap.
6. Beter één biertje in de hand dan tien op de grond.

7. De kater in de pot vinden.
8. Waar gedronken wordt vallen druppels.
9. Het bier niet opdrieken voor het getapt is.
10. Hoe meer biertjes, hoe meer vreugd.
11. Oost west, dorst gelest.
12. Zoals het tapje thuis tapt, tapt het nergens.
13. Joost mag het drinken.
14. Als het bier gedronken is, sluit men de tap.
15. De glazen horen klinken, maar niet weten waar de tap is.
16. Er zit een addertje onder mijn glas.
17. Een pilsje in een zak kopen.
18. In ieder glas past een pilsje.
19. Wie Amstel zegt moet ook bier zeggen.
20. Alleen voor bier komt de aap uit m'n mouw.
21. In de kroeg gelogeed zijn.
22. Iemand een biertje van eigen tap geven.
23. Hoge glazen vangen veel bier.
24. Men moet geen dode biertjes uit de tap halen.
25. Ze praten over glazen en pullen.

Op een kogel

Een schot werd onlangs hier gelost van links of rechts of met de post
De straten van Buffalo Hill
waren plotsklaps doods en stil
De dader sprak toen tot het volk
If you gotta shoot...don't talk!

Op een mentor

Een mentor zat, met heel zijn groep te kijken naar de introtroep
hij kende nu al alle namen
daarom zaten zij daar samen
na de lunch en wandeling
wachtend op wat komen ging

JB