

By the way...



Wild Wild West

Datum: 28 augustus 2003

Jaargang: 11

Nummer: 2

Oplage: 220 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

De eerste dag overleeft...

De eerste dag is alweer voorbij en er is al behoorlijk wat strijd geleverd. Inmiddels zit je waarschijnlijk redelijk brak bij het ontbijt. Maar hopelijk bevalt het je hier wel en wil je nog lang niet naar huis.

Want ook vandaag is er weer een vol programma, met twee grote spellen overdag en natuurlijk vanavond weer een groot feest om je eigen en andere mentorgroepjes op een heel andere manier te leren kennen.

De spellen beloven wat, al gaan we natuurlijk nog niet precies verklappen wat de bedoeling is.

En natuurlijk weer feest vanavond, alweer de tweede, maar ook de laatste van het kamp, dus maak er nog even wat van.

En verder natuurlijk weer veel plezier en tot morgen!

De redactie

BaanBREEKEND doorBREEKEND

Misschien lees je deze "By the way..." in een van de weinige vrije uurtjes die je dit kamp hebt of gewoon tijdens een activiteit. Alles is mooi en alles is goed. Maar over een paar weken bevind je je in een groot lelijk gebouw saaie lessen te volgen van nog saaie leraren. Het leven verandert wederom in een sleur. Waar was de gezelligheid van een paar weken terug, met het introkamp, waar alles mocht en niets moest? De mensen om je heen, die eerst zo levendig waren, lopen nu rond met grijze kleren en saaie blikken. Wat jullie nodig hebben is een baanBREEKEND doorBREEKEND weekend! En dat hebben wij speciaal voor jullie eerstejaars georganiseerd. In het weekend van 10 tot en met 12 oktober vertrekken we met een groep eerstejaars naar het zuiden van ons land om ons daar te vermaken. We hebben daar een baanBREEKENDe doorBREEKENDe activiteit voor jullie gepland om saaie blikken en grijze kleren weer weg te werken! Dus geef je op zodra je kan, want vol is vol!

Broodje Aap

Breekend2003

Een hoogleraar van een universitaire klas Creatief Schrijven gaf zijn studenten ooit de opdracht om een verhaal te schrijven waarin tenminste de volgende elementen voorkwamen:

- Religie
- Koninklijk huis
- Seks
- Mysterie

"Het zal jullie nogal wat tijd kosten om een verhaal te schrijven waarin deze elementen logisch met elkaar worden verbonden, dus als ik jullie was zou ik snel beginnen."

Na ongeveer tien minuten stak een van de studenten zijn hand op en meldde dat hij klaar was. De hoogleraar was verbaasd. "Ik zie niet in hoe je in zo'n korte tijd klaar kunt zijn met deze opdracht. Lees het maar voor."

De student schraapte zijn keel en las: "Mijn god", zei de koningin. "Ik ben zwanger. Ik vraag me af van wie?"

Van de Introkern

GOEDEMORGEN!

Is iedereen een beetje uitgerust?

Natuurlijk was het gister erg gezellig, en zullen er genoeg mensen zijn, die liever nog even in bed waren blijven liggen, maar helaas: het programma gaat weer beginnen.

Bereid je maar voor op een drukke dag met veel activiteit, want we hebben wel het een en ander voor jullie in petto. Zorg vooral dat je straks voldoende spullen bij je hebt, want we komen pas aan het eind van de dag weer terug op het kampterrein.

Verder is het vanavond alweer de laatste avond op dit kamp dus geniet er van! Morgen kun je in de bus terug lekker bijslapen, dus je kan helemaal los! (niet te los natuurlijk, we hebben niet zoveel zin in zieke mensen)

Veel plezier met je nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

De Introkern

Agenda

8:30 uur

Opstaan en ochtendgymnastiek

's Avonds een vent, 's ochtends een vent?

9:00 uur

Ontbijt

10:30 uur

Het Indianenspel

Het doel hiervan is om vredespijpen te verzamelen in ruil voor bizons.

13:30 uur

Lunch

14:30 uur

Het Labyrintspel

Zoek de weg in een (fictief) western-dorp.

16:30 uur

Terug naar de kamplokatie

18:30 uur

Avondeten

Natuurlijk opnieuw in westernstijl.

21:00 uur

Helaas geen kampvuur

In verband met de droogte mag er geen kampvuur gehouden worden (het lijkt wel een woestijn, hoe toepasselijk), dus jullie zullen je anders moeten vermaken.

22:30 uur

FEEST!!!

En alweer feest. Alweer de laatste avond van het kamp, dus leef je nog even lekker uit.

Deel 2 Dronkemansspreekwoorden

1. Dat is geen zuivere pils.
2. Kleine pulletjes hebben grote oren.
3. Bier om bier, malt om malt.
4. Het bier wordt nooit zo koud gedronken als het getapt wordt.
5. Met een krat bier in huis vallen.
6. Een ezel drinkt niet twee keer van dezelfde malt.
7. Met z'n neus in de schuimkraag vallen.
8. Zelfs de beste drinker verslikt zich wel eens.
9. Het beste pilsje uit de kelder halen.
10. Bier heelt alle wonden.
11. Een pilsje in de kraag vatten.
12. Bier naar de tap dragen.
13. Bier maakt de man.
14. Bier verzoet de arbeid.
15. De pils uit de tap kijken.
16. Eens gedronken blijft gedronken.
17. Hij heeft te diep in het glas gekeken.
18. Een goed café om de hoek is beter dan een verre brouwerij.
19. Al het goede komt uit de tap.
20. Eigen tap is goud waard.
21. Het is niet alleen bier wat er getapt wordt.

22. Roet in het bier gooien.
23. De beste zuiplappen zitten thuis.
24. Men drinkt het bier nooit ver van de tap.
25. Hij groeit op voor galg en krat.

Ook zin om eropuit te gaan?

Mij is gevraagd een leuk en enthousiast stukje te schrijven over de ExcursieCommissie van studievereniging A-Eskwadraat voor het introblad "By the way...". Zoals de naam van de commissie al zegt, organiseert de commissie excursies. Dit hoeven geen zwaar serieuze excursies te zijn, maar kunnen ook leuke en gezellige uitstapjes zijn of een bezoekje aan collegastudenten op een andere universiteit.

Wat de commissie dit jaar al heeft georganiseerd is een bezoek aan het FOM in Nieuwegein. Dit instituut doet (en probeert te bevorderen het) natuurkundig onderzoek. Onze belangstellenden konden kennismaken met interessante opstellingen en onderzoeken. Vorig collegejaar is ook een bezoek gebracht aan het symposium "Technologie van Morgen", georganiseerd door ons zusje STORM, de studievereniging van de Universiteit van Amsterdam. Een beurs in Amsterdam, het "ICT & Networking Event" is ook bezocht door een aantal leden van A-Eskwadraat. Zoals je merkt, voor elke studierichting binnen de studievereniging zijn er gerelateerde en interessante activiteiten en uitstapjes georganiseerd!

Het komende collegejaar staan alweer een nieuw aantal leuke, leerzame en grappige excursies op de planning. Als eerste een bezoek aan het symposium "Playing God? Creation and Control"

over Artificial Intelligence in Amsterdam (donderdag 9 oktober). Daarna hebben we een bezoek aan ForceVision ingepland, dit is de IT-tak van de marine en bevindt zich in Den Helder. Een datum is hier nog niet voor gevonden, maar zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Check de website!

Last but not least staat er een excursie op de planning naar Frankener. In deze Friese plaats zal docent J.P. Hoogendijk ons rondleiden door middel van een stadswandeling, vertellen over het Planetarium en ons plaatselijke en traditionele versnaperingen laten proeven. Een datum is hier ook nog niet voor gevonden, maar dit belooft -hoe dan ook- een heel leuke dag te worden!

Mocht je nog meer willen weten over de commissie, suggesties willen doorgeven of je willen opgeven voor een excursie of de commissieleden willen mailen, dan kun je altijd kijken op www.a-eskwadraat.nl/excurcie.

Wicky van Wely

Op een eerstejaars

Een eerstejaars zat vol met ijver te vissen in een goudvisvijver. Zijn ogen brandden van verlangen wat voor vis hij zou gaan vangen. 't was jammer dat al wat hij ving naar de supermentor ging.

Op een Introductie

Te Someren gesignaleerd: Studenten die ongegeneerd worden geïntroduceerd dat gaat niet bepaald verkeerd een groep vol groentjes, gemeleerd die zich slim en kranig weert.

JB