

By the way...



Hang 'm high

Datum: 29 augustus 2003

Jaargang: 11

Nummer: 3

Oplage: 220 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

Afgelopen?

Het is afgelopen.

Nou ja, niet echt afgelopen, het kamp is afgelopen. Straks mag je lekker schoonmaken, want we kunnen dit onderkomen natuurlijk niet zo achterlaten, nadat jullie het finaal hebben uitgeleefd. Maar onthoud, schoonmaken is leuk! Er is weinig zo leuk in deze wereld als schoonmaken! De vloer dweilen is puur genieten! De WC's doen? Dat is een vreugdedansje waard. Je hoort het: het leukste van het kamp gaat zometeen komen! En daarna naar huis. Of voor een enkeling naar Lowlands. (Wie is nou zo gek om naar lowlands te gaan deze dagen? Nou ik dus!). Jullie kunnen maandag dus raden wie deze mensen nog meer waren door op te letten wie er als een dode kip bij loopt. Maandag dus. Dan gaat deze introductie verder. Dan worden jullie voor de leeuwen gegoooid. Op de Uithof! Deze dagen ga je nog meer studiegenoten leren kennen die niet mee waren op het kamp. Je leert de Uithof zelf kennen, A-Eskwadraat, commissies en nog veel meer!

Nog even een redactionele oproep! Heb je nog roddels, quotes, verhalen, of wil je gewoon je ei kwijt? Geef het ons door! We accepteren alles! Maar plaatsen niet alles. Geef het ons handmatig of mail het naar: BTW@A-Eskwadraat.nl
Alvast driedubbel bedankt.

De redactie

Van de Introkern

Alweer de derde dag van de introductie. Helaas de laatste dag van het kamp, maar niet getreurd, we hebben de uithofdagen nog. Eerst even twee dagen thuis uitrusten. En dat mag ook wel, jullie hebben goed je best gedaan met de spellen. En tijdens de uithofdagen hebben jullie al enkele colleges. Dan is het toch wel lekker om maandag fris te beginnen.

Trouwens, over lekker gesproken, jullie kunnen maandag een half uur langer slapen dan de mensen die niet mee geweest zijn op het kamp. Niet dat

09.30 uur uitslapen betekent, maar het scheelt toch weer.

Wij van de introkern2003 willen jullie bedanken voor jullie gezelligheid en inzet tijdens het kamp. Mede dankzij jullie was het introkamp een succes. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat de uithofdagen net zo'n succes zullen worden.

Maar ik wil jullie nog op een ding wijzen dat je ook dit weekend als je thuis bent niet moet vergeten: if you gotta shoot, shoot, don't talk.

De Introkern

Broodje Aap

Een student zwoegt op een huiswerkopdracht. De dag voordat hij het stuk moet inleveren, gaat hij naar de universiteitsbibliotheek. Tot zijn opluchting vindt hij daar een oud stuk over hetzelfde onderwerp. De student schrijft het stuk over en levert het in.

Na een paar weken deelt de docent de stukken weer uit aan de klas. Bij de student blijft hij even staan. "Toen ik dit stuk 25 jaar geleden schreef, kreeg ik er een 8 voor. Ik heb altijd gevonden dat het een 10 verdiende."

Hij legt het stuk op de tafel van de student. In de linker bovenhoek staat een vette 10.

De docent vervolgt: "Als je me nog een keertje zoiets flikt, trap ik je van school."

*

Tony Blair in een interview: "Toen ik nog in de oppositie zat, was ik op een grote internationale conferentie en hadden we een lunchbuffet, toen een vrouw die me vaag bekend voorkwam aan me vroeg waar ik vandaan kwam."

'Ik ben Tony Blair van de Britse Labour Party', antwoordde ik. 'En u bent?'

'Mijn naam is Beatrix en ik kom uit Nederland.'

'Beatrix wie?' vroeg ik.

'Alleen maar Beatrix.'

'Wat doet u?' vroeg ik.

'Ik ben de koningin.'

Daar wist ik even niets op te antwoorden."

Agenda

8:30 uur

Opstaan en ochtendgymnastiek

Wie haalt er na gisteravond nog steeds de ochtendgymnastiek?

9:00 uur

Schoonmaken

En wie niet goed schoonmaakt, krijgt natuurlijk geen ontbijt, dus doe je best!

10:00 uur

Ontbijt

11:30 uur

Richting bus

12:00 uur

Vertrek terug naar Utrecht

Nog even twee uurtjes slapen, zodat je niet al te brak bij papa en mama terugkomt...

13.30 uur

Aankomst in Utrecht

Het programma zit er weer even op, nu een weekendje uitrusten, zodat je er maandag weer vol goede moed tegenaan kunt. Tot dan!



Deel 3 Dronkemansspreekwoorden

1. Wie het bier niet kent, drinkt het niet.
2. Wie het laatst drinkt, lacht het beste.
3. Nu heb je de pinten aan het dansen.
4. Bier goed, al goed.
5. Op de verkeerde kruk gezet worden.
6. Wie het bier lust drinkt het op.
7. Alle wegen leiden naar de kroeg.
8. Bier maakt meer goed dan vrouwen kapot kunnen maken.
9. Zo dom als een malt drinker.
10. Het schip verging met man en bier.
11. Bier maakt blind.
12. Naast de tap zuipen.
13. Als twee zuiplappen vechten om een pint, gaat de derde ermee vandoor.
14. Te land, ter zee en in de kroeg.
15. Beter een half flesje dan een leeg glas.
16. Kleine biertjes geven grote katers.
17. Het bier is bij de burens altijd bruiner.
18. Voor glas en tap opstaan.
19. Aan het eind van elke regenboog staat een glas bier.
20. Beter een pens van het zuipen dan een bult van het werken.
21. Zo slecht als evenementenbier.

22. Beter Heineken, dan Grolsch.
23. Iemand blij maken met een dood biertje.
24. Eerst gedronken en dan gedacht heeft menigeeen veel lol gebracht.
25. Geen bier, geen plezier.

De Almanak "Open Kaart"

Bij A-Eskwadraat is het de gewoonte om elk jaar een almanak uit te brengen. Zo'n almanak bevat dan leuke verhalen en stukjes van commissies binnen A-Eskwadraat. Maar ook stukjes van de zogenaamde 'zusjes' van A-Eskwadraat. Dit zijn de verschillende studieverenigingen in Utrecht en de Bètaverenigingen in andere steden in Nederland. En natuurlijk ook heel belangrijk, er komt een lijst in van alle leden met foto, zodat je al je studiegeenootjes op kunt zoeken.

Dit alles gebeurt elk jaar weer in een thema. Afgelopen jaar zijn wij met een enthousiaste en ook erg gezellige groep weer begonnen met een almanak en als thema is gekozen "Open Kaart". Dit levert veel leuke stukjes op, met een blik in andere verenigingen en commissies. Een boekwerk dat je moet hebben dus. Voor de eerstejaars is dit makkelijk, in je boekenpakket vind je een bon voor de almanak. Zodra de almanak uit is, kun je deze bij de boekverkoop omwisselen voor een exemplaar. En voor de ouderejaars, kortom mentoren, helpers en jaja, ook de introkern (!) geldt dat je er natuurlijk één kunt bestellen.

De almanakcommissie

Idiote records

In augustus 1999 werd er een record gesteld door Lori Lynn Lomeli. Ze hoelahoefte met 82 hoepels tegelijk voor tenminste drie draaiingen.

Over het record van de slechtste chauffeur ter wereld valt te twisten tussen twee personen.

De eerste, een 75-jarige man, die op 15 oktober 1966 binnen twintig minuten tien bekeuringen kreeg, vier keer aan de verkeerde kant van de weg reed, vier hit-en-run overtredingen beging en nog zes ongelukken veroorzaakte.

En de tweede, een 62-jarige vrouw, die veertig keer gezakt was voordat ze haar rijbewijs haalde (tegen die tijd had ze meer dan 700 dollar uitgegeven aan rijlessen en had geen geld meer om een auto te kopen).

Het grootste aantal kinderen, dat één vrouw ooit gekregen heeft is 69. Ze was een Russische boerin.

Het wereldrecord voor donut-eten staat op naam van John Haight, die 26 donuts (ruim 800 gram) at in iets meer dan zes minuten.

Op een sheriff met pistool

Een sheriff uit het wilde westen wilde zijn munitie testen
Hij had om centen nooit gemaald
dus bij het parkeren niet betaald
Hij zei d'agent die aan kwam crossen:
ik ben aan 't laden en aan 't lossen

Op een vervolg

Ach, u weet wel hoe dat gaat
de mensen van A-Eskwadraat
zijn te druk bezig om nu al
te zeggen wat nog komen zal
Maar neem toch rustig aan van mij:
't is na dit kamp nog niet voorbij

JB