

By the way...



The Good, the Bad and the Ugly

Datum: 1 september 2003

Jaargang: 11

Nummer: 4

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

Welkom (terug)!

Een groot deel van jullie hebben we al eerder welkom mogen heten voor het introkamp. We hopen dat jullie het erg naar je zin gehad hebben en dat jullie weer helemaal uitgerust zijn om nog drie introdagen veel lol te kunnen maken en alvast aan je eerste colleges te beginnen.

Voor de mensen die niet meegeweest zijn op kamp, welkom. Dit blaadje komt tijdens de introductie elke dag uit en gaan jullie de komende dagen dus ook nog tegenkomen. Elke dag staan er een hoop onzin, maar ook serieuze dingen in. Dit alles om jullie te vermaken tijdens eventuele dode momenten en om jullie een beetje te informeren over de intro en over A-Eskwadraat.

Zoals jullie in de agenda kunnen zien is er weer een volle dag gepland met een comedynight als afsluiter. Vorig jaar was dit een groot succes, dus dat belooft wat!

Veel plezier maar weer vandaag en tot morgen.

De redactie

Van de introkern

Dag allemaal,

Vandaag een hoop nieuwe gezichten. Het grootste deel van jullie zal nog wel enige vermoeidheid in hun lichaam hebben van het in onze ogen zeer geslaagde introductiekamp!

Vandaag staat er weer genoeg op het programma. Boeken kopen, de mogelijkheid om in contact te komen met actieve leden, veel verkenning van jullie nieuwe habitat en een humoristische afsluiting in de Florin. We hopen zoveel mogelijk van jullie te verwelkomen vanavond.

Er kan vandaag nog steeds grof "geld" verdiend worden; de kampstrijd gaat, na een tijdelijk staakt het vuren, onverminderd door, dus we verwachten minimaal zoveel inzet als op het kamp. Voor de nieuwelingen onder jullie, waaronder een groot aantal inmiddels ontgroende mensen en Lowlanders, veel plezier toegewenst vandaag met de facultaire introductie. Ook jullie hebben het zwaar

gehad.

Nog even doorbijten en het "lui-lekkere" leventje van student zijn kan beginnen. Geloof ons, het zwaarste is na woensdag achter de rug :-). Het devies voor vandaag luidt: Integreer, en niet met mate...

De Introkern

Diepzinnige citaten...

We will either find a way, or make one. (Hannibal)

Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first. (Mark Twain)

Laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired. (Jules Renard)

Gala 2003 AHA... Latijns-Amerika

De titel van het stukje zegt het al, er komt nog dit jaar een gala. Maar waar slaat die slogan nu op? Eigenlijk is het heel logisch. AHA staat voor Alias, Helix, A-Eskwadraat. Dit zijn de drie studieverenigingen die al enige tijd bezig zijn met de organisatie van dit gala. Alias is de studievereniging van Algemene Letteren en Helix van Natuurwetenschap & Innovatiemanagement.

Veel overleg is er inmiddels geweest, we zijn al vanaf januari bezig, maar inmiddels zijn er dan ook al veel dingen gebeurd. Het thema is -na discussie over ongeveer tien opties- vastgesteld en inmiddels staat ook de locatie en daarmee de datum vast. Zaterdag 29 november wordt voor ons de grote dag, dan moeten we proberen om van alles wat we uitgedacht hebben een groot succes te maken. En we hopen dat jullie ons daarbij komen helpen. Want zonder deelnemers is er natuurlijk geen feest.

Het gala zal in Utrecht zelf plaatsvinden en wel in de Salsa 2000 aan de Biltstraat. De kaartverkoop zal binnenkort beginnen, dus houd de posters in de gaten en wees er snel bij, want er is maar een beperkt aantal kaartjes verkrijgbaar.

De Galacommissie

Agenda

10:00 uur

Facultair programma

Je eerste contact met colleges en een lunch met je tutorgroepje.

14:00 uur

UithofVerkenningSpel

Tijdens dit spel leer je de belangrijkste delen van de Uithof kennen en daarbij meten het een en ander van A-Eskwadraat. Op de Actief Naast Je Studie Markt stellen een aantal commissies zich voor. Bovendien kom je langs de boekverkoop waar je je boekenpakket voor het eerste jaar aan kunt schaffen.

18:00 uur

Eten

Voor het eten is niks geregeld, dus dit kun je doen waar je wilt, misschien bij je mentorouders, maar in de stad zijn ook genoeg leuke plekjes.

20:30 uur

Comedynight

Lach je rot in de Florin' en vermaak je daarna nog een tijdje met een drankje ofzo. De zaal gaat om 20:15 uur open.



Cowboy Jefrey en de bende van Spookcie deel 1

Het was een mooie dag in het wilde westen. De zon stond hoog aan de hemel en veranderde de grote zandvlakte in een matras van gloeiende zandkorrels. Cowboy Jefrey veegde met de palm van zijn hand het zweet van zijn voorhoofd. Hij stond in de schaduw van één van de vele dode cactussen in dit deel van de woestijn. Hoeveel dagen had hij al geleden en hoe lang nog? Hij keek naar zijn bijna lege waterzak. Nog 2 dagen gokte hij, voor hij aan de warmte en de dorst zou bezwijken. Hij voelde zijn trouwe ros Bolly Bumper onder zich, ook voor hem was het een zware tocht. Het was nu bijna een week geleden toen hij de opdracht kreeg om de bende van Spookcie op te pakken. Men wist niet waar ze zich ophielden en wanneer ze weer zouden toeslaan. De bende was omgeven door mysteries, zo zou hij al lang niet meer bestaan, hij zou zelfs nooit hebben bestaan, maar hoe kon de bende dan toch telkens weer toeslaan? Hiervoor was cowboy Jefrey op de zaak gezet. Hij was de beste die ze hadden. Maar dat was bijna een week geleden. Cowboy Jefrey had na een dag al een spoor gevonden van de beruchte bende en was daar als een speer achteraan gegaan. Cowboy Jefrey keek uit over het bos van dode cactussen. Als er een plek was waar de bende van Spookcie zich zou ophouden, was dit de plek. Hij keek naar de grond, de sporen waren nog duidelijk te zien.

Hij gaf wederom zijn trouwe ros Bolly Bumper de sporen en stooft als een pijl uit een boog achter de sporen aan. Na elke uren rijden kwam hij bij een klein hutje aan. Het hutje was verlaten en stond bijna op instorten. De sporen liepen er duidelijk naar toe. Cowboy Jefrey klom van trouwe ros af en sloopt stilletjes naar het bouwval toe. Langzaam haalde hij het pistool uit zijn holster. Vervolgens trapte hij de deur in en riep zijn alombekende strijkkreet,

gevolgd door het verzoek dat iedereen zijn handen omhoog deed.

Het hutje was leeg op een tafel na in het midden. Jefrey liep bedeesd naar het tafeltje toe. Op het tafeltje lag een briefje. “De Spookcie leeft” stond erop.

Wordt vervolgd...

Spelletjes, lol en feesten

Voor de mensen die afgelopen week meegeweest zijn hopelijk een feest van herkenning en voor de mensen die vandaag aan de intro begonnen zijn een verslagje van wat ze gemist hebben.

Een verslag van het introkamp dus.

Woensdag begon het al op tijd met een ontvangst op de Uithof. Na wat officiële praatjes, indeling in mentorgroepjes en een kennismaking, was het om twaalf uur zover. De bussen stonden klaar en we vertrokken richting Someren.

Daar aangekomen kon iedereen een slaappleats zoeken om daarna vol energie aan de spelletjes te beginnen, die de intro uitgedacht had. Zo ging de tijd snel voorbij en was het al gauw weer etenstijd. De kookploeg was de hele middag bezig geweest om pasta te koken en die ging er dan ook goed in.

Maar daarmee was de dag nog niet voorbij, na het eten en de broodnodige corvee, was er nog een groot handelspel georganiseerd. Hiermee kon veel geld verdiend worden voor de spellen van de volgende dag. En de dag eindigde uiteraard met een feest, waarop de laatste restjes energie nog even uitgefeest konden worden.

Donderdag was het echter alweer vroeg dag. Om half negen werd iedereen gewekt voor de ochtendgymnastiek en het ontbijt. Er stond weer veel activiteit op het programma, dus na het ontbijt vertrok de hele groep te voet naar het bos. Daar aangekomen werd het Indiëns spel uitgelegd. Het doel hiervan was om door handelen bij verschillende lopende posten zoveel mogelijk vredespijpen te bemachtigen.

In de tussentijd had de kookploeg ervoor gezorgd dat er een eindje verderop een lunch klaarstond, waar iedereen hongerig op aanviel. Dat leverde weer de nodige energie op voor het Labyrintspel, waarbij men de weg moest zoeken door een denkbeeldig westernlandje met vijf steden. Helaas moest dit spel afgebroken worden door regen en vertrokken we wat vroeger dan gepland weer naar de lokatie.

Enige tijd later kon daar gegeten worden en moest er voor het avondprogramma wat geïmproviseerd worden, omdat het nog steeds regende. De supermentoren en intro draaiden een casino in elkaar, waar mensen met het geld wat ze verdiend hadden met de spellen overdag konden gokken.

En tot slot om het kamp waardig af te sluiten was er 's avonds uiteraard weer een groot feest met pannekoeken! Er werd tot in de late uurtjes doorgefeest, zodat er de volgende ochtend in brakke toestand schoongemaakt werd. Maar om twaalf uur vertrokken we weer per bus naar Utrecht zodat iedereen weer even bij kon slapen voor de rest van de introductie.

Jellie de Vries

Op een ANJSM

Voor jou speciaal bijeen geharkt: de actief-naast-je-studiemarkt zodat je ziet hoe alles gaat bij ons — en jouw — A-Eskwadraat dus is bij jou plezier motief schroom dan niet en word actief!

Op een Stand-up comedian

Behalve in een Ierse pub vind je ook vaak veel stand-up comedians op het voetbalveld soms doen de spelers uitgeteld zo'n Schwalbe zorgt voor trammelant dus klinkt: sta op, komediant!

JB

