

# By the way...



## Butch Cassidy and the Sundance Kid

Datum: 2 september 2003

Jaargang: 11

Nummer: 5

Oplage: 300 ex.

Redactie:

btw@A-Eskwadraat.nl

### Een sportief dagje.

De één-na-laatste dag alweer en dan begint je studie echt. Maar daar hoef je nog even niet aan te denken, want er gaat nog genoeg gefeest worden vandaag en morgen. Gister gelachen bij de comedynight, het was weer een succes. Vanochtend waren er alweer colleges en waarschijnlijk ben je nu aan het lunchen of aan het bedenken hoe en waar je dat kunt gaan doen. Heel verstandig, want je zult de energie nodig hebben voor het sporttoernooi van vanmiddag. Gelukkig staat er daarna ook alweer eten op het programma. En ook dan is het zaak om weer voldoende te eten, want vanavond is het tijd voor de kroegtocht en drinken op een lege maag kan vervelende gevolgen hebben...

Dus leef je lekker uit bij sporttoernooi en kroegtocht, maar houd nog een klein beetje energie over voor morgen, de laatste dag van de intro met als grootse afsluiting natuurlijk het eindfeest!

De redactie

### Broodje Aap

Een student aan het conservatorium in Den Haag moet voor het vak Moderne Muziek een eigen compositie inleveren. Hij weet werkelijk niets te beginnen met die moderne klanken en gaat ten einde raad naar de directeur, Jan van Vlijmen, zelf een bekend modern componist. Die zegt: "Weet je wat, ik zal je matsen, neem een stuk van een ander en schrijf dat achterstevoren op, dat heb ik zelf ook wel eens gedaan."

De student neemt dus een stuk van Jan van Vlijmen zelf, schrijft het achterstevoren op en levert het in. Op zijn examen vraagt de leraar verbaasd hoe hij erbij komt om de vijfde van Beethoven in te leveren.

\*  
Twee studievrienden waren zo overtuigd van hun eigen kunnen, dat ze aan de vooravond van een belangrijk tentamen de hele nacht doorgingen in hun favoriete stamkroeg. Op de dag van hun tentamen waren ze te beroerd om hun bed uit te komen. Ze belden

daarom naar de universiteit met de mededeling dat ze door een leuke band niet konden komen. De docent stemde erin toe dat de twee studenten de dag erna hun tentamen alsnog maakten. Die avond besteedden de twee studenten volledig aan hun studie. Volledig voorbereid betraden zij het leslokaal. De leraar liet de studenten echter in aparte kamers plaatsnemen. Daar gaf hij hen een papier waarop de vragen van het tentamen stonden. Vraag 1, goed voor 5 punten, was een makkie. "Phew. Dit gaat goed", dachten de studenten. De tweede en tevens laatste vraag was 95 punten waard. "Welke band?"

### Van de Introkern

Na een denderende comedynight is er vandaag weer een nieuwe dag, de één-na-laatste alweer... Maar niet getreurd, er komen nog 2 dagen vol activiteiten, zowel op de uithof als in de binnenstad. De dag begint vandaag met de eerste colleges... spannend!! Maar aangezien jullie gisteren de hele Uithof hebben doorgespit, moet het vast niet zo moeilijk zijn om bij de juiste zaal uit te komen.

Na deze colleges is het tijd om de benen en armen te strekken en je uit te leven tijdens het sporttoernooi waarin je samen met je tutorgroepje een team vormt.

Na deze actieve en natuurlijk sportieve activiteit kun je tijdens het eten bijkomen. Dit keer niet op het kleine studentenkamertje van je mentor, maar in de stad bij een heerlijk restaurant!

Drink niet te veel tijdens het eten, want daar hebben we vanavond de kroegtocht voor, waarin je tien verschillende kroegen in je nieuwe studentenstad leert kennen. Erg belangrijk natuurlijk, grote kans dat je een groot deel van je studententijd in deze kroegen zal doorbrengen!

Heel veel succes vandaag met je eerste colleges als nieuwe student, veel plezier bij het sporttoernooi en natuurlijk tot vanavond tijdens de kroegtocht!!

De Introkern

— voorkant —

### Agenda

9:00 uur

#### Colleges

Nu begint het echte leven, eerst laat naar bed en dan vroeg college (of uit-slapen).

13:00 uur

#### Lunch ofzo

Dit is natuurlijk een uitstekende tijd om die broodjes gezond (of broodjes kroket) in de Minnaertkantine even te proberen.

14:00 uur

#### Sporttoernooi

Even alle stress er uit zweten met je tutoren. Het sporttoernooi zal plaatsvinden in sportcentrum Olympos.

18:00 uur

#### Avondeten

Lekker eten in de Florin' of in de Bachant met je mentorgroepje en ontdek zo meteen de voordelige studenteneet-caféetjes in Utrecht.

20:00 uur

#### Kroegtocht

Spreekt voor zich: de belangrijkste introductie die er is. Want kroegen zul je tijdens je studentenleven vast nog vaak gaan bezoeken.

Café  
Restaurant  
**'t Weeshuis**

Domplein 16  
te Utrecht

Voor reserveringen  
en informatie over  
het huren  
van de kelder:  
**030 - 2364982**

(advertentie)

## Cowboy Jefrey is 'm op het spoor.

Verstlagen liet de uitgeputte cowboy het papiertje op de houten grond dwarrelen. Had hij zo lang gereisd voor dit? Was dit alles? Hij zette zijn hoed weer recht op zijn hoofd en liep naar buiten. Daar stond zijn trouwe ros Bolly Bumper geduldig op hem te wachten in de altijd brandende zon. Jefrey klom weer op zijn trouwe ros. Hij keek om zich heen. Het woud van cactussen omringde hem nog steeds. Waar moest hij nu heen? Hij had niet genoeg water meer om het hele eind terug te rijden. Hij pakte zijn GPS. Een halve dag reizen naar het noorden was een plaatsje zag hij. Daar zou hij kunnen bijkomen van zijn zware reis door de woestenij. Hij gaf zijn paard de sporen en ging in volle galop naar het noorden.

Na een halve dag reizen zag hij het dorpje liggen. Het lag in de schaduw van een grote berg. Het zag er vriendelijk en rustig uit. Hij werd welkom geheten met het daarvoorbestemde welkomsbord: "Welkom in A-Eskwadraat Ridge, slechte mensen niet welkom."

Hij voelde zich nu al thuis. Hij plaatste zijn trouwe ros voor de saloon en liep naar binnen.

De bezoekers keken hem raar aan, ze waren waarschijnlijk weinig vreemdelingen gewend. Hij liep naar de bar toe, spooog even stoer op de grond en bestelde toen in zijn laagste stem, "Wodka martini, shaken and stirred". De bardman de bange barman keek raar op. "Is het niet: Shaken not stirred?" vroeg hij bang. "Nee," zei Jefrey "ik ben beter dan Bond". De barman begon trillend aan de bestelling. Jefrey keek rond. De mensen keken hem bang, doch hoopvol aan. Jefrey vroeg zich af waarom. Achter hem zette bardman, de bange barman de wodka martini neer. Toen Jefrey net een slok wilde nemen viel de muziek uit. De bar werd doodstil. Plotseling kraakten de boxen en "Seven nation army" begon te spelen. De hele bar schreeuwde: "Neeeh, aargh, de Spookcie slaat weer toe!" Meer had Jefrey niet nodig. Hij rende naar buiten, de zeven naties achter zich latende, en sprong op zijn trouwe ros Bolly Bumper. Voor hem zag hij een verdacht persoon uit een steegje rennen welke een peert besteeg en er hard vandoor ging. Jefrey zette de achtervolging in. Al snel had hij het plaatsje achter zich gelaten en de achtervolging was begonnen. Wordt vervolgd...

## Gezellig even borrelen?!!

In de "By the way..." van de kampdagen hebben jullie al mogen lezen over de eerstejaarscommissie en de almanakcommissie. Twee van de vele commissies, die A-Eskwadraat rijk is. Zo heeft A-Eskwadraat ook een borrelcommissie, genoemd de BBCie, de BiwekelijkseBorrelCommissie. Het borrelteam bestaat uit, Skadi, Bart, René, Lennart, Jefrey en Marja en organiseren om de week op donderdag een borrel, waarbij jij als eerstejaars van harte welkom bent!

Je leert er mensen kennen uit alle jaren, bier is er spotgoedkoop en soms wor-

den er speciale drankjes geregeld. Elke borrel heeft namelijk zijn eigen thema. Zo is er al een James Bond Borrel voorbij gekomen, waarbij je een Martini kon bestellen, een HawaiBorrel met zomerse cocktails en een Gothic Borrel met DropShot. Zo zal je het komende jaar nog vele andere thema's zien, want wij zijn alweer druk bezig met het bedenken van leuke verrassingen tijdens de borrels.

Wil je graag een keer langskomen, houd dan je ogen open, want de BBCie hangt voor elke borrel een nieuwe poster op met het thema, plaats en tijd. In het algemeen begint de borrel om 16:30 uur en vindt plaats in het Onderonsje. Je kunt je ook in laten schrijven voor de BBCie-mailinglist. Dan stuurt de BBCie jou persoonlijk een mailtje om je te laten weten wanneer de volgende borrel is. Op de website van de BBCie, [www.a-eskwadraat.nl/bbcie](http://www.a-eskwadraat.nl/bbcie), staat duidelijk aangegeven hoe je je daarvoor kunt aanmelden.

Dus kom een keer langs, want we zien jou en je nieuwe vrienden graag op onze borrel om er een gezellige avond van te maken! Zonder jullie, geen BBCie!!!

Marja van Aken, namens de BBCie.

## Op een college

nieuwe roosters zijn gekomen je bent ontwaakt uit al je dromen het krijgt aan de docentenhand de groeipindel aan de wand terug de drukte in de gangen colleges zijn weer aangevangen

## Op een kroegentocht

In de straten van de stad gaan studenten beurtlings plat Als ode aan het gele vocht volbrengen zij de kroegentocht bedenk, voordat je zinloos zwicht drinken mag, 't is niet verplicht

JB

