

# By the way...



## High Noon

Datum: 3 september 2003

Jaargang: 11

Nummer: 6

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

### En alweer de laatste...

Jaja, alweer de laatste dag. Voor ons is het in ieder geval snel gegaan, en hopelijk voor jullie ook, want dat betekent dan dat jullie het naar je zin gehad hebben.

Op deze laatste dag kunnen we weinig anders meer zeggen, dan dat we met veel plezier de "By the way..." voor jullie gemaakt hebben. En verder willen we jullie natuurlijk veel succes toewensen met jullie studie.

Veel plezier nog vandaag, leef je nog even goed uit op het feest vanavond en tot ziens bij A-Eskwadraat!

De redactie

### De Feestcommissie

Ik doe mijn ogen een klein beetje open... waar ben ik... hoelaat is het... ow shit al zo laat... waarom lig ik nog in mijn bed? AUW! Ok, probleem opgelost, ik heb een kater. Moeizaam strompel ik van mijn bed naar het koffiezetapparaat en maak een kop koffie... ahhhhh, langzaam aan begin ik wakker te worden...

Als de bovenstaande beschrijving je bekend voorkomt, kan het zijn dat je al ooit hebt kennis gemaakt met het fenomeen feest :)

De A-Eskwadraat feestcommissie is een groep actieve leden die de feesten organiseren voor de rest van de leden en introducés. Wat wij dus doen is ongeveer eens in de 2 weken vergaderen om ongeveer iedere 2 maanden een feest geven.

Heb jij creatieve ideeën voor thema feesten? Ben jij goed in bier tappen? Houd jij van gezelligheid? Ben jij hangover proof?

Als je een of meerdere van deze vragen met ja hebt beantwoord is de Feestcie de commissie voor jou!!!!

De Feestcommissie

### Van de Introkern

Vandaag is het alweer de allerlaatste dag van de introductie. Jullie hebben al je eerste colleges achter de rug, met of zonder boek, met of zonder saaie docent.

Voor vandaag zijn er nog een paar dingen te doen: 's ochtends weer colleges, en 's middags weer een gevarieerd programma.

Je begint met de docentenkennismaking tijdens de lunch. Tijdens de vossenjacht daarna zul je op een alternatieve manier kennismaken met de bètahoek. Probeer alle vossen te vangen!

Op de eindborrel, georganiseerd door de BBCie, in samenwerking met de Introkern, zullen de dollars die tot en met de vossenjacht verzameld zijn geteld worden, en prijzen uitgereikt worden. Het avondeten is vanavond in de Mick O'Connels en in de Florin. Na het eten volgt alweer het aller-, allerlaatste onderdeel van de intro, het eindfeest. In de Arena (aan de Stadshoudsbrug, onder aan de werf tussen de Winkel van Sinkel en de City Hall) kan er vanaf 22.00 uur gefeest worden. Morgenochtend collegevrij, dus niets staat een fantastisch feest nog in de weg.

Wij, de Introkern, hopen dat jullie een leuke en leerzame introductie gehad hebben, wij hebben in ieder geval - tussen het harde werken door - genoten.

A-Eskwadraat organiseert nog veel meer dan alleen de introductie, dus hopelijk tot ziens bij borrels, feesten, excursies, gewoon in de kamer of op de Breekend!

De Introkern

### Wij bedanken...

- De intro, voor hun stukjes en natuurlijk de geweldige intro.
- JB, voor zijn gedichten.
- Commissies die voor copij gezorgd hebben.
- Natuurlijk ook alle mensen die ideeën of stukjes ingeleverd hebben.
- Erik, voor de hulp bij het leesbaar krijgen van de stripjes.
- Marja, voor het gezelschap houden van de redactie tijdens het kopiëren.
- Jullie, voor deze ongelooflijk gave intro!

De redactie

### Agenda

9:00 uur

#### Colleges

Begint het al saai te worden?

—

13:00 uur

#### Docentenkennismaking

Maak eens informeel kennis met de mensen achter je studie.

—

14:30 uur

#### Vossenjacht

Ben jij een echte jachthond?

—

16:30 uur

#### Prijsuitreiking

Prijsuitreiking met wat drankjes in 't Onderonsje, verzorgd door de BBCie.

—

17:30 uur

#### Eten

Eten met je mentorgroepje in de Florin' of de Mick O'Connels.

—

22:00 uur

#### Intro-Eindfeest

De altijd spetterende afsluiting van de introductie in de Arena.

## Cowboy Jefrey heeft het voor elkaar

De hoeven van zijn trouwe ros Bolly Bumper denderden over de grond. Voor hem reed de verdachte persoon. Dit moest de SpookCie zijn, het kon niet anders. Na zo lang zoeken. Na al die ontberingen. En Cowboy Jefrey zou hem nu niet laten ontsnappen!

De cactussen vlogen langs hem heen. Hij kon nog net op tijd afremmen om niet uit de bocht te vliegen toen de SpookCie plotsklaps naar rechts af sloeg. En wederom gaf Jefrey zijn trouwe ros Bolly Bumper de sporen en vloog als een speer vooruit. De omgeving veranderde al snel in een woest terrein met scherpe stenen en grote rotsen. Opeens verloor Jefrey de SpookCie uit het oog. Hij hield in en luisterde naar een geluid dat de crimineel zou kunnen maken. Maar een totale stilte omringde hem. Hij stapte van zijn trouwe ros af, ging in kleermakerszit op de grond zitten en sloot zijn ogen. De Limbo verscheen voor zijn ogen. Dit was een oeroude meditatietechniek die hij van de kippiekipie-indianen had geleerd.

Voor zich zag hij het terrein. Jefrey concentreerde zich en opeens zag hij de SpookCie. Enkele honderden meter verder naar het oosten zat hij in een hutje. Jefrey sprong op van zijn meditatie en de Limbo verdween voor zijn ogen. Hij sprong op zijn trouwe ros en galoppeerde naar het oosten. Daar aangekomen zag hij een hutje dat vergelijkbaar was met het hutje dat hij al eerder had gezien.

Hij haalde zijn Walter ppk uit zijn holster en sloop naar het hutje toe. Voor het hutje stond een paard. Het was zo zwart dat het bijna een gat in de werkelijkheid leek. Hij zag achter één van de kleine raampjes het silhouet van de man, die hij achtervolgde. Met één schot schoot hij de pet af van de persoon. Met twee andere schoten schoot hij de schanieren van het deurtje kapot.

Nog drie kogels over wist hij. Jefrey liep voorzichtig het huisje binnen. Het hele huisje was bezaaid met posters. Van de MagiCie zag hij. Dat was dus het snode plan van deze persoon.

Achter hem rende de SpookCie het huisje uit, sprong op zijn gitzwarte paard en reed er vandoor. Jefrey keek hem na. "Counter-terrorists win" riep hij hem achterna. Had hij toch even de SpookCie een lesje geleerd en zijn snode plan verijdeld!

The End!

## Broodje aap

Albert Einstein was in de jaren '40 een graag geziene gast in het sprekerscircuit. Einstein zelf zat liever in zijn laboratorium. Op een avond liet hij aan zijn chauffeur weten dat hij eigenlijk helemaal geen zin had om weer een zaal met mensen toe te spreken. De chauffeur, die qua uiterlijk wel een beetje op Einstein leek, kwam met een idee. "Ik heb die lezing nu al zo vaak gehoord, ik weet zeker dat ik hem ook zou kunnen geven."

Einstein kon er wel om lachen: "Oké, waarom ook niet." De kans dat mensen het bedrog door zouden krijgen was klein. Slechts weinig mensen wisten in die tijd hoe Einstein er uitzag.

Vlak voor de twee op de plek van bestemming aankwamen, wisselden ze van rol. Einstein kreeg de pet en het jasje van de chauffeur, en de chauffeur nestelde zich op de achterbank.

De lezing van de chauffeur verliep wonderwel goed. Zelfs een aantal vragen die na afloop gesteld werden, wist de chauffeur vakkundig te beantwoorden. Alles ging goed, tot er een erg ingewikkelde vraag kwam over anti-materie.

De chauffeur keek de vragensteller aan en verklaarde: "Meneer, die vraag is zo simpel, dat zelfs mijn chauffeur die achterin de zaal zit hem kan beantwoorden."

## Kroegentocht

Half twee 's nachts, maar ja, als "By the way..."-redactie moet je er wat voor over hebben om verslag te doen van de meest recente activiteiten...

Gisteren hebben jullie voor een groot deel waarschijnlijk meegedaan aan de kroegentocht. Daar zijn weer veel leuke spelletjes gedaan, om zoveel mogelijk geld te verdienen. Bij één van de kroegen kon men kiezen uit een aantal spelletjes, waaronder het schrijven van een gedicht over je mentoren. Daar is onder andere het volgende gedicht uitgekomen, wat wij zeker het publiceren waard vonden. Het gedicht is geschreven door mentorgroep T.

*René en Eskild, de beste mentoren,  
die je kunt wensen,  
als je geen keus hebt uit normale mensen.*

*Oude rotten in het vak,  
lui en alles op hun gemak.*

*Maar zo erg zijn ze niet,  
want zoals je ziet:*

*er gaat veel bier door hun mondje,  
daarom geven ze nog een rondje!*

## Op het einde

Het laatst, finale of het slot  
Hoe dan ook, je bent kapot  
Na een week stokt de productie  
Van deze coole introductie  
Dit einde luidt je studie in  
Het is het einde van 't begin

## Op een feest

Nu jullie zijn uitgeracet  
is het eindelijk tijd voor feest  
(Excuses, lezer, dat ik zwichtte  
met dat rare woord te dichten)  
De drankjes liggen in 't verschiep  
Drink met mate, en geniet!

JB

