

# By the way...



## Secret Service: Social Engagement

Datum: 30 augustus 2004

Jaargang: 12

Nummer: 001

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

### By the way...

Hoi allemaal, dit is de "By the way...". Lees hem elke dag van de introductie, want hier lees je wat je gaat doen, wat je gedaan hebt en wat je niet moet doen. Elke editie nieuwe tips en truuks voor de moderne spion(ne) en een (under)coverstory van een van de commissies van A-Eskwadraat.

Ook kun je zien wat de dag brengt en bij tijd en wijle een verslag van de vorige dag lezen, gemaakt door een van de supermentoren of een IntroCommissielid. Naast dit alles is er nog ruimte voor actualiteiten zoals roddels, voorvallen, contactadvertenties en noodoproepen. Lever dus vooral zelf of samen met je mentorgroepje kopij in. Hoe smeuïger hoe beter. Afgeven kan bij de Headquarters, onder schriftelijke of mondelinge vermelding van "By the way...".

Heb je nog geen kopie ontvangen, maar andere Sections wel? Ook dan (wanneer niet?) bieden de Headquarters uitkomst, stuur je mentor, voor overdracht van documenten.

Op de achterkant vind je vandaag de tekst van het supermentorenlied. Leer dit op een rustig moment vast uit je hoofd, zodat je goed voorbereid kunt beginnen aan de samenzang in de bus.

Wij van "By the way..." hebben er zin in elke dag, vers van de pers, het nieuws discreet te verspreiden. Wij gaan ervoor, jullie ook? Je leeft tenslotte maar twee keer!

BTW@A-Eskwadraat.nl

De redactie

### Fata Morgana

Het zal je de komende week meer dan duidelijk worden: niets is wat het lijkt. Je denkt dat je gezellig op kamp gaat, maar het blijkt een zware trainingsmissie. Of andersom. Een almanak is in studentenland, in tegenstelling tot in grote-mensenland, dan ook geen almanak maar een jaarboek. Of eigenlijk is het dat ook niet. Het is een verzameling stukjes, die samen het afgelopen jaar, de verschillende A-Eskwadraatcommissies en alle leden van A-Eskwadraat beschrijven. Plus

nog wat onzin. Plus een thema. Alles wat in de almanak staat heeft in zekere of mindere mate met dat thema te maken. En dit jaar, of eigenlijk volgend jaar, want de almanak komt in februari uit, is dat thema Fata Morgana. Je zult leren wat het verband is tussen de Sportcommissie en een Fata Morgana, waar het woord Fata Morgana vandaan komt, wat de tofste attractie in de Efteling is, waarom je actief wilt worden bij A-Eskwadraat en wat het mobiele nummer van die lekkere buikdanseres uit groepje I is. Kortom: één boek met alles wat je nodig hebt. En om de prijs hoeft je het niet te laten, want alle eerstejaars krijgen hem gratis. Zorg wel dat je op tijd in de rij ligt, want op is op!

Almanak 2004-2005

### Het is begonnen!

Nog de laatste dingen...zijn de koffie en de thee geregeld...staan de wegwijspalen er al...de lijsten....WAAR ZIJN DE INSCHRIJFLIJSTEN???

Waar 7 man zijn begonnen, zijn 6 man op het moment bezig om deze dagen voor jullie leuk neer te zetten. Immers, studeren is een totaal andere wereld dan dat je gewend bent en ook als je al gestudeerd hebt, kan het kiezen van een nieuwe studie grote veranderingen met zich mee brengen. Het is belangrijk dat je dan leuke dagen tegemoet gaat. Gelukkig voor jullie is het regelen van deze introductie achter de schermen en zien jullie alleen de buitenkant van de hele organisatie.

De IntroCommissie heeft in ieder geval veel lol gehad met het organiseren van deze intro. En als je iemand met een zwart shirt met groene letters voorbij ziet flitsen, blijf rustig je thee of koffie drinken, roer er nog een keertje in en blijf lekker zitten, want de IntroCommissie regelt het voor je!

Veel plezier!

Marja van Aken,  
voorzitter IntroCommissie 2004

### Agenda

10:00 uur en 10:30

2 x Welkom!

Officieel welkomstwoord door IntroCommissie en facultair welkomstwoord per studie.

11:00 uur

En wie ben jij?

Indeling en kennismaking mentorgroepjes en kennismaking tutoren.

13:00 uur

Bus vertrekt richting Bakkeveen

Het is eigenlijk een supersnelle Boeing, heb ik horen vertellen.

13:01 uur

Te laat!

Dus... dat wordt OV!

16:00 uur

Basic Skills Training

In Bakkeveen! Voor je eten wordt gezorgd.

21:00

Levend Mastermind

Wat is dat?

23:00

Feest!!!

(advertentie)



## Bekende spionnen: Rijk de Gooyer

Rijk de Gooyer heeft twee jaar voor de Amerikaanse geheime dienst CIA gewerkt. De 78-jarige acteur was, naar zijn zeggen, van 1959 tot 1961 in Berlijn actief voor de CIA. Hij ontving maandelijks een vergoeding van 3000 gulden. De Gooyer was in Berlijn voor een acteursopleiding. Hij was daarvoor gevraagd door de BVD namens de CIA. Hij is akkoord gegaan omdat hij geld nodig had.

Volgens De Gooyer sprak hij op het hoogtepunt van de Koude Oorlog elke donderdagavond anderhalf uur met zijn CIA-contactpersoon in de toen nog verdeelde stad. Hij ging wekelijks naar Oost-Berlijn waar hij in restaurants at waar ook leden van de oppermachtige Oost-Duitse communistische partij kwamen. Hij heeft weinig informatie aan de CIA kunnen doorspelen.

(GJ)

## Lang zullen ze leven!

De "By the way..." feliciteert Cowboy Cor-Jan van harte met zijn 22e verjaardag (27 augustus). Felicitaties richten aan de lange, blonde en goed getrainde oranje mentor. Hij is nog vrijgezel, dus zoenen mag.

Tevens feliciteren wij Mark van, op, onder, boven of aan de Werf, die vandaag verjaart. Van harte!

## Supermentorenlied

Het beste team, gehard en sluw  
Dat is natuurlijk Rood  
Met de hulp van Scarlett  
Wordt the Claw gedood

*refrein:*

Wij gaan winnen, vroeg of laat  
We zijn niet bang voor the Claw  
Want we gaan, the Claw verslaan  
Hier op kamp bij A-Eskwadraat!

Purple gaat hier voor de winst  
We zijn beter dan de rest  
We gaan die boeven pakken  
Rook ze uit hun kraaiennest!

*refrein*

Sectie Green, klaar voor de strijd  
We worden kampioen  
Vijanden verslaan we  
Want, de beste kleur is Groen

*refrein*

De winst is binnen handbereik  
Door ons plan de campagne  
De eerste plaats is onze plek  
Want, de besten zijn Oranje

*refrein*

(advertentie)

Nu al tentamenvrees? Kijk op  
[www.a-eskwadraat.nl/tbc](http://www.a-eskwadraat.nl/tbc)  
De TentamenBundelCommissie  
bewaart tentamens, meestal MET  
antwoorden.

## Spy-cy

Onze infiltrant in de kookploeg (a.k.a. *Secret Chefs*) meldt dat Chef Chips, die een behoorlijke vinger in de pap heeft, in het geheel niet van pittig eten houdt. Wij wel, dus hierbij een recept voor sambal, om te avondmaaltijd naar eigen inzicht op te spy-cen.

Wrijf 5 groene en 5 rode lomboks fijn met wat zout. Fruit ze in olie. Maak trassiewater door 2 theelepels trassie fijn te wrijven in 4 eetlepels warm water. Voeg dit aan de massa toe en laat de sambal stoven tot de brij voldoende ingedikt is.

(HH)

## Colofon

### Bedankt

Marja, van de Intro  
de Alma  
Cartoon: Mathijs Lagerberg  
de TExpErtZ

### Redactie

Hieke Huistra  
Geertjan van Vliet

## Mastermind

Om tijdens alle drukte een moment voor jezelf te kunnen creëren of om te kijken wie nu de slimste van je mentorgroepje is: een Mastermind-puzzel. Maar wees gewaarschuwd, zelfs het slimste A-Eskwadraat-lid (G.S.) bleek niet in staat dit raadsel zonder pen en papier op te lossen!

Dank aan Puzzelsport voor deze Breinbreker. Als je zelf wilt puzzelen aan meer van dit soort puzzels, dan kun je een abonnement nemen op het tweemaandelijks blad 'Breinbrekers'. Ook verkrijgbaar bij de boekhandel.



7 2 5 1 9 6  
3 7 8 2 4 5  
5 1 8 4 7 8  
8 6 7 5 1 2  
1 3 9 4 6 8

