

By the way...



Secret Service: Know Your Enemy

Datum: 03 september 2004

Jaargang: 12

Nummer: 005

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

By the way ...

... you're dead! Wij tikken dit met bedroefd hart terwijl op de ach tergrond begrafenismuziek van het SONS klinkt. Het is jullie niet gelukt de bom op tijd onschadelijk te maken. Lijkt ons niet echt handig ...

Daarom worden jullie vandaag achtergelaten bij de Tutor, die jullie de rest van jullie Mastermind-carrière zal begeleiden. Daarnaast is er een kennismaking met een aantal Masters of Intelligence die zichzelf zullen voorstellen en vertellen over de vakken die zij geven.

Ben je een beetje slaperig hiervan geworden? Dan is het tijd voor het sporttoernooi! Houdt het sportief, weet wie je echte vijand is...(Vader Jacob??)

Deze keer in de BTW: Opsporing verzocht en tips voor spionnen. Ook zijn er stukjes van de Ouderdag, de OGIK en de Uitwijk.

btw@A-Eskwadraat.nl

De redactie

Vrijdag 3 september

Zo, de eerste colleges zijn achter de rug en de eerste boeken óp de rug. We hopen dat jullie er niet te zwaar aan hebben getild en het allemaal van jullie af hebben kunnen lachen bij de Comedy-night.

Voor de meesten begint ook vandaag met het in de boeken duiken. Gelukkig kunnen jullie je 's middags weer helemaal afreageren op het sporttoernooi (op de bal, niet op je tegenstanders).

Ondanks het feit dat de bom is ontploft zijn we toch wel onder de indruk van jullie presaties. Daarom zijn jullie het hele weekend *off duty* en mogen lekker uitslapen. Dat uitslapen kan je vast goed gebruiken, al helemaal omdat we voor maandag en dinsdag nog een leuk avondprogramma hebben.

De MasterMinds

Lang zal hij leven!

Leon Samson is behalve een hele aardige en lieve hond ook vandaag jarig! Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren!

— OPSPORING VERZOCHT —

Koksmuts

De Askook is zo lek als een bord spaghetti (zonder bord) en daardoor heeft de "By the way..." kunnen vernemen dat de Askook nogal in een crisis verkeerd.

In een oproep aan zijn collega's schrijft Chef Strumpf: "Sinds enige tijd ben ik mijn koksmuts - symbool van haute cuisine, julienne, cheval-transformeren-bifteque en macht - uit het oog verloren."

De vraag aan allen is nu : HEEFT IEMAND ZIJN MUTS GEZIEN?!?!?

De muts is te herkennen aan een witte kleur met in gouden opdruk: Chef Strumpf. Een artist's impressie van de situatie voor het verlies is hier te vinden: www.a-eskwadraat.nl/Commissies/service/kookcie/chefs.html

Heeft u meer informatie over de verblijfplaats van dit historisch document, dan kunt u zich wenden tot Le Chef himself : telefoon 0906-MUTSWEG (06-51285064), maar u kunt zich natuurlijk ook wenden tot uw plaatselijke askook.

— NAGEKOMEN BERICHT —

"Bronnen" "melden" dat "Chef Strumpf" inmiddels ook "zijn" "tas" "kwijt" is.

— NANAGEKOMEN BERICHT —

Toch niet.

OGIK

De overleggroep informatiekunde (OGIK) is opgericht om zo efficiënt mogelijk de belangen van de student te behartigen. We hopen zo een laagdrempelig orgaan te creëren waar studenten op hun gemak terecht kunnen met problemen die niet direct vakgericht zijn. Deze laatste vallen onder de hoede van de CollegeResponsGroep. Te denken valt aan meer overkoepelende problemen zoals organisatie en faciliteiten.

We doen ons best ervoor te zorgen

— voorkant —

dat eventuele problemen bij de juiste universiteitsorganen worden aangekaart en doen verslag naar de student toe over de aanpak van deze problemen het uiteindelijke resultaat. Op deze manier pogen we de kwaliteit van onze studie te verbeteren.

Cor-Jan

Agenda

9:00

College

Alweer.

13:00

Tutorenlunch

Lunch met je tutor.

14:00

Docenten kennismaking

Kennismaken met je docenten.

15:00

Sporttoernooi

Toernooi met sport.

18:00

Naar pappa en mamma

Eindelijk rust. Of juist niet meer.

(ingezonden mededeling)

If you can read this you are not the American president

-JLo

"Spy The Way ..."

... een snelcursus voor agenten

Tip 1: Vraagt iemand (maakt niet uit wie) het adres van Headquarters, geef hem dit adres: Cornelis Plantsoen 42. Wat er zich op deze locatie bevindt is niet belangrijk om te weten.

Tip 2: Sommige oudere agenten spreken nog weleens van *centrale post*, afkorting CePo. Dit CePo betekent hetzelfde als HQ. De CePo bevindt zich, voor diegene die niet beter weten, ook

op Cornelis Plantsoen 42.

Tip 3: Herhaal bij ondervragingen die niet opschieten, steeds dezelfde, speciale vraag, die de ondervraagde tot bekenenis kan dwingen als gevolg van eenvoudige irritatie. Voorbeelden zijn: "Waarom? Waarom? Waarom?" of "En toen ...?"

Tip 4a: Berichten geschreven in citroensap kunnen leesbaar gemaakt worden door het document boven een vlam te houden.

Tip 4b: Berichten geschreven in citroensap kunnen onleesbaar gemaakt worden door het document in een vlam te houden.

Tip 5: Verlaat een ruimte altijd *in stijl*. Ga niet via de deur, behalve als deze van 4cm dik staal is en onder spanning staat.

(GJ)

Ouderdag

Net eerstejaars geworden, maar binnen afzienbare tijd zal het leefpatroon op de universiteit overgaan in je ritme (of misschien juist wel het gebrek aan ritme) van alledag.

Uit het verleden is gebleken dat het ook voor jullie opvoeders een zeer positieve ervaring is om eens rond te neuzen op de faculteiten. Noem het desnoods maar: het kweken van begrip.

Om deze reden organiseert A-Eskwadraat de zogenaamde Ouderdag. Een dag waarin de rollen omgedraaid worden. Ouders oplettend in de collegebanken, studenten hun ouders zorgzaam wegwijs makend in het Minnaertgebouw.

Heb je interesse om een steentje bij

te dragen aan deze altijd succesvolle activiteit, geef je mentoren dan een sein of laat het weten in de A-Eskwadraatkamer.

de Ouderdagcommissie

Afgeluisterd

Marja: Wat wil je drinken?

– **Maarten:** Een bak vla alsjeblieft.

Schot: Ik ben altijd wel quotebaar.

Opsporing vervolgd – De Vlag

Na diepgaand onderzoek is gebleken dat N., N. en R. niet meer op de verdachtenlijst staan. Zij verklaren wel plannen gehad te hebben om de vlag te stelen, maar hierin gehinderd te zijn door afwezigheid van deze vlag.

Blijkbaar probeert vader Jacob op slinkse wijze mentorgroepen aan te zetten tot deze daden, gezien het feit dat ook (onder andere) een groene mentorgroep deze taak op zich heeft genomen. Namen in dit verband zijn E. en T. Wij hebben met gevaar voor eigen leven beslag weten te leggen op een belangrijke clue, welke wij onderaan "de achterkant" zullen publiceren

(ingezonden mededeling)

Komen Lennart, Marjolijn en Barbara bij de EHBO, zegt de verpleger:
"Ruimt u het zelf even op?"

De Uitwijk

Cultureel Studentencentrum 'De Uitwijk' is een onderdeel van de Universiteit Utrecht. Het is een cultureel

studentencentrum op het universiteitscomplex De Uithof.

De Uitwijk werd in de jaren zeventig als sociaal-cultureel centrum opgericht om de studenten op de toen nog zeer gesoleerde Uithof ontspanning en vermaak te bieden. Nu is de Uithof minder geïsoleerd, maar de Uitwijk biedt nog steeds een gratis filmprogramma, tentoonstellingen en veel creatieve cursussen.

De 'huiskamer' van de Uitwijk bevindt zich in het Marinus Ruppertgebouw en is een plek waar je even kunt zitten om te lezen, babbelen, of een spelletje te spelen.

Studeren is meer dan alleen maar colleges lopen en tentamens doen. Studeren is investeren in jezelf. Cultureel Studentencentrum de Uitwijk draagt actief bij aan een aangenaam studeer-, werk- en leefklimaat op de Uithof.

www.uitwijk.uu.nl

©Overgenomen van de website van de Uitwijk.

Colofon

Bedankt

Jeroen van de Intro

Cor-Jan van de Ouderdag en de OGIK

Cartoon: Mathijs Lagerberg

Thijs Kinkhorst (a.k.a. Chef Strumpf)

Jefrey Lijffijt

Emmy & Buster

Redactie

Hieke Huistra

Geertjan van Vliet

(ingezonden mededeling)

