



Van de redactie

Alles wat zondig is sterft jong. Of zou dat moeten doen. Zo ook dit lustrum. Nog geen veertien dagen oud en nu al moeten wij weer afscheid nemen. Wat we doen met tegenzin, want het was, dat moet gezegd, één groot succes. Op die hunt na dan, maar zeg eens eerlijk, u mist toch ook liever die Bunny's dan de boot? Over die boot en dat missen kunnen wij overigens nog wel wat koeien uit de sloot halen, maar dat wal- en schipverhaal begint inmiddels behoorlijk te vervelen. Tijd om het voor- goed te doen vergeten door vanavond met een zinderend zondig zamenzijn afscheid te nemen van deze prachtige lustrumweken! Wij zwaaien u vanaf deze plek een welgemeend vaarwel toe. Letterlijk.

De redactie

Mooi Feestje

De laatste By The Way alweer. Twee weken lang is het zevende lustrum van onze vereniging uitbundig gevierd. Afgelopen donderdag vond de besturenborrel plaats, alwaar helaas niet veel zusjes op af zijn gekomen.

Desalniettemin was de sfeer goed, werd er vol overgave gereciperd, felicitaties in ontvangst genomen (en cadeautjes) en de nodige spelletjes gespeeld. Vrijdag zou de Hunt plaatsvinden, maar aangezien er net wat te weinig bunnies en hunters waren (en de goed-weer-goden zich ook niet op de deelnemerslijst hadden geplaatst) heeft de FantaCie besloten dit niet door te laten gaan. Erg jammer!

Vandaag natuurlijk het gala, wat een heel mooi feestje belooft te worden. De voorbereidingen zijn in volle gang, We zijn hard bezig er een onvergetelijk festijn van te maken. Wij wensen jullie een zondige doch stijlvolle avond toe en hopen dat jullie met plezier zullen terugdenken aan dit lustrum!

De Lustrumcommissie

Zomerzon

Kom naar het gala toe!
Kruip in je mooiste goed!
Speld een corsage op jurk of kostuum.
Eet nog één keer van de verboden-vruchtenboom want elke zonde is hierna postuum.

Show met je galadate!
Kijk wie er naast je staat!
Straal als een zomerzon, bloos als een kind.
Zorg dat je hem/haar de onovertrefbare absoluut prachtigste wederhelft vindt!

JB

"De Bye Away..." bedankt

Dit is alweer de laatste "By the way..." van dit lustrum en van jaargang 13. Tijd dus voor het obligate maar wel sympathieke 'bedankt'-stukje.

De "By the way..." bedankt...

- De lustrumcommissie voor het scheppen van een kader, een overkoepelend thema, en hun inhoudelijke bijdragen;
- Jellie de Vries1 BSc voor het gebruiken van haar e-mailadres;
- Jeroen Schotmans voor alle kopij die hij (en alleen hij) in de daartoe bestemde kopijbussen heeft geworpen;
- De eerstejaars- en excursiecommissies die hun kopij in onze elektronische postbus geworpen hebben;
- drs Masoud Ghoreshi voor het sponsoren in natura en Louise Vandebalie voor haar code;
- Subversion voor het stroomlijnen van het redactieproces;
- JB voor zijn dichterlijke vrijheid;

- Sweitse van Leeuwen voor zijn gezelligheid;
- Bijna iedereen die we vergeten zijn!

Jullie zien ons weer in september voor jaargang 2x7! Met snik,

De redactie

Agenda

Zaterdag 18 februari

19.00

Diner

Een lekker hapje voorafgaand aan de slotactiviteit, in restaurant "De Vier Jaargetijden". Een voedzame Harderwieker maaltijd. "Wij bij De Vier Jaargetijden zijn niet vies van een feestje.", dat belooft wat!

21.30

Gala

Wat past er nou beter bij een lustrum van A-Eskwadraat dan een afsluitende activiteit waarbij iedereen zich uitdost als zijn favoriete Linux-mascotte? Kom ook en grijp deze kans aan om te laten zien dat ook (juist?) bèta's zich stijlvol kunnen gedragen. Nu maar hopen dat de boot niet (of juist wel) aan is.

Donderdag 10 februari 2011

Achtste Lustrum

Kom ook de verjaardag van A-Eskwadraat meevieren in Germaanse stijl tijdens ons lustrum met het thema 'Sung!'. De Minnaerthal is gevuld met lange houten tafels en alle besturen zijn uitgenodigd in de Botanische Biergarten. Trek je lederhosen aan voor het afsluitende gala-german-style. Tot dan!

(ruimte voor mijmeringen)

UKP, BAPC, NWERC, ICPC

Bijna iedereen weet natuurlijk wat deze termen betekenen, maar voor de nog niet verlichtten: het gaat natuurlijk over programmeerwedstrijden. Utrecht heeft daarbij een naam hoog te houden, zowel wat betreft deelname als organisatie. Maar oude geiten worden nog ouder, dus er is zeker ruimte voor nieuwe veelbelovende talenten. Als we in 2007 het Europees kampioenschap naar Utrecht halen moeten we daar natuurlijk wel een goede prestatie kunnen neerzetten.

Het programmeren bij een wedstrijd draait vooral om het oplossen van algoritmische vraagstukken, in teams van drie personen met één computer. Als dit je interesseert, check eens onze site voor voorbeeldopgaven en meer informatie: <http://www.A-Eskwadraat.nl/escapade>. De volgende voorronde is in oktober, maar oefenen voor die tijd scheelt boekdelen!

ESCapade

Hiep hiep hoera!

Vier jarigen vandaag. En wel:

- David Plomp(verloren) (23)
- Sander Wolters (26, en toch pas derdejaars)
- Wouter "9.8" Waalewijn
En, als klap op de vuurpijl dan wel vlag op de modderschuit ...
- Thomas Rot! De tofste peer van de lustrumcommissie. Pas 21 wordt hij, en toch al zo'n mooi lustrum organiseren, dat verdient respect, gezang en een zeer hartelijke felicitatie. Ga zo door, Thomas!

Meelifters gezocht

Komende hemelvaart is het weer zover: de jaarlijkse liftwedstrijd. De (morele) winnaars van vorig jaar plannen dit jaar een bestemming. Op donderdagochtendvroeg verzamelen de deelnemers zich in teams van twee alwaar de bestemming bekend gemaakt wordt. De verwachting is dat (bijna) iedereen aan het eind van die dag de bestemming al liftend bereikt heeft, maar de winnaar is uiteraard het koppel dat dat het snelst doet.

De volgende dag is er een ontspannende activiteit waarna de dag erna weer teruggelift wordt. Heb je jarenlange liftervaring of het juist nog nooit gedaan? Beide zijn heel goede redenen om ook mee te doen, en zeker de laatste: het is een unieke ervaring en veel deelnemers zijn na één keer meedoen vaste deelnemers geworden. Wees snel, want je kunt je nog maar tot 25 mei aanmelden!

De AxiCie

Zonden

Omdat een studievereniging niet alleen ter vermaak maar ook ter lering is, leek het de redactie een goed idee op de valreep nog wat achtergrondinformatie te verschaffen over het lustrumthema. Niet iets waar een willekeurige katholiek zo maar zijn handen aan wel branden. Wel iets waarbij goede voorlichting nodig is, want voor je het weet, beland je op www.zonde.nl en dan zijn de popjes aan het dansen. Wat je daar ziet is niet goed. En tamelijk ongehoofwaardig. Maar dat terzijde. Wat een ieder zich natuurlijk al een lustrum lang afvraagt en wij nu eindelijk gaan openbaren is:

"Wat zijn die zeven zonden nou eigenlijk en waarom zijn ze zo erg?!"

Welnu, laten we beginnen met ijdeldheid. Daar is niets mis mee, denkt in ieder geval een deel van de redactie. Behalve als het al te zeer uit de hand loopt - zie Sneeuwwitje. Dan jaloezie. Kan je relatie spannend houden, maar ook tot moord en doodslag leiden - zie wederom Sneeuwwitje. Nog erger is hebzucht, daardoor is de wereld zo oneerlijk, het is dan ook meer iets voor vieze, vuile kapitalisten - zoals Walt Disney. De vierde zonde is luiheid. Niet zo netjes, maar altijd nog beter dan moeheid, dat weliswaar geen zonde is, maar ook niet echt gezellig. Juist wel gezellig is vraatzucht. Weinig dingen zijn zo verbroederend als het gezamenlijk soldaat maken van de hersenen van een speenvarken iets waar een paar van onze modelstudenten over mee kunnen praten. Ook gezellig: lust, maar daar kunnen veel minder van onze leden iets over zeggen, getuige de net niet legendarische spreuk "Ik lust? Geen!" Rest ons de laatste zonde, trots. Tja. Wij zijn het maar al te graag. En wat is mis met ons? Precies. Daarom. Wie nog behoefte heeft aan spirituele reiniging kan terecht op www.zonden.nl.

Colofon

De BTW bedankt...

Jan Beuving
De ESCapade
De AxiCie
De Lustrumcommissie
de TjEXpErtZ

Redactie

Hieke Huistra
Thijs Kinkhorst
Geertjan van Vliet

BTW wordt mede mogelijk gemaakt door:



Puzzel

Op veler verzoek een loeiharde **Sudoku**, van Puzzelsport. Te verkrijgen in de boekhandel, de supermarkt, etc.

6	7					8	1
3			9				5
	5				9		
1		3	4			2	
	4		6	7		5	
		7			2		
4			6				7
2	5					9	4

Ondertussen op de Bereboot

