

By the way...



FF Doorenteren!

Datum: dinsdag 6 september 2005

Jaargang: 13

Nummer: 2

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

By the way...

Alweer een dag. Nadat we gister alle ankers uitgegoot hebben, is het vandaag tijd om ze weer in te halen. Anders wordt het nooit wat met de vlotterrace. Voor we het vergeten: dat vlot moet je eerst ook nog bouwen. Van leer ons de introkern kennen- pallets en jerrycans. Dus mannen, begin maar vast met denken, rekenen en modelleren. En meisjes, niet getreurd, jullie kunnen aan de slag met pimpgoodies. Of lekker in de zon gaan liggen. Na dit grote festijn, wacht jullie in/uit de kombuis een overheerlijke maaltijd. Zorg dat je ruim voldoende eet, zodat je goed voorbereid aan het avondspel kan beginnen. Tip: pas op voor onverwacht overstekende posten. Verwacht verder vooral geen verrassingen en dein lekker mee met de muziek. **Kopje onder!**

De redactie

Complimentje

Ay Matrozen, Allereerst een complimentje, wij zijn zeer verheugd dat jullie gisteren zo'n groot deel van onze zilvervloot hebben heroverd. Vol trots hebben jullie gevochten om de eer van de vloot te verdedigen. Onze complimenten. Dit is ook de reden waarom wij vanmorgen hebben besloten om jullie te promoveren naar matrozen tweede klas.

Laat dit heuglijke feit je niet naar de bol stijgen maar houd beide benen op zee. Voor vandaag staat namelijk de grootste zeeslag op het programma. Dus wij verwachten veel van jullie vandaag. Inventiviteit en doorzettingsvermogen zijn de sleutel tot succes. Stel ons niet teleur matrozen!

Nu alle hens aan dek. Dus aan het werk; hijs de zeilen, licht het anker: we varen uit! *Hoogachtend,*
De Admiralen van Weleer

Mopje van de dag...!

Komt Admiraal Zeeduivel in een restaurant, zegt de kok: *Ik zou wel eens een beschuitje met jou willen eten...!*

Een stukje Drentse historie...

Eén van de vele versies van het verhaal over de twee Drentse reuzen. Andere varianten verkrijgbaar via svn up.

Heel lang geleden woonden er in Drenthe twee reuzen, Ellert en Brammert. Ze waren luie donders en oppermachtig, dus deden ze voor de kost anders niet dan stelen. Daar werd hun plaggenhut natuurlijk niet schoon van, dus leefden ze jarenlang als zwijnen. Op een dag trok Ellert het niet langer. Hij riep: **Brammert,**

ik trek dit niet langer! Wij leven nu al jarenlang als **ZWIJNEN!**

Brammert knikte bedachtzaam en verzong een list. De volgende dag maakten ze een netwerk van draadjes en belletjes in het heideveld. Dezelfde middag nog was het al raak. Een meisje uit het naburige Ellertshaar huppelde over de hei en deed zo de belletjes rinkelen. Brammert en Ellert paktten haar op en namen haar mee. Ze werd hun hulp in de huishouding.

Nadeel was dat Brammert en Ellert nu nooit meer samen op rooftocht konden. Iedere keer bleef er iemand thuis om het meisje te bewaken. Meestal was dat Ellert, die nog luier was dan Brammert. Tijdens zo'n sabbatical day nam hij het ervan. Zo vroeg hij haar een keer om hem te scheren. Dom, dom, dom, natuurlijk. Het meisje zag naast het huis ook haar kans schoon, sneed hem de keel door en rende zo snel als haar voetjes haar konden dragen weer naar papa en mama. Even later kwam Brammert thuis. Hij werd zierend en stampvoetend toog hij naar Ellertshaar, dat hij voor straf volledig onder het zand geblazen heeft. Gelukkig heeft de Introkern het speciaal voor jullie weer uitgegraven.

Agenda

8:30 uur

Ochtendgymnastiek

Goedemorgen Drenthe!

9:00 uur

Ontbijten

en boterhammetjes smeren voor tussen de middag

10:30 uur

Vlotten bouwen

Pimp my raft!

15:00 uur

Vlottenrace

Het is eigenlijk een supersnelle Boeing, heb ik horen vertellen.

19:00

Eten in de kajuit

Stampertje stampertje toch.

20:45

Routespel

In het bos neem ik aan, Cor-Jan?

23:00

Feest!!!

Met Ellert en Brammert:



Breek a leg

Beste eerstejaars,
Nu de introductie nog in volle gang is, denk je vast niet aan je eerste colleges, laat staan aan tentamens! Om voor de eerste tentamens lekker uit te rusten, ervaringen van het studentenleven uit te wisselen maar ook om sportief en actief bezig te zijn, organiseert de Breekcommissie elk jaar een spetterend weekend, speciaal voor eerstejaars studenten. In het weekend van 21, 22 en 23 oktober zullen we met een groep enthousiaste mensen afreizen naar het zuidelijke Limburg. Naast de nodige gezelligheid en een activiteit van de Eerstejaars Commissie zullen we op zaterdagmiddag gaan klimmen in een grote klimhal in Gulpen. En dat alles voor maar 35 euro! Geef je dus snel op bij de Breekcommissie (of laat je mentor het laten weten) of mail naar breek@a-eskwadraat.nl. Nog een gezellige intro en hopelijk tot op het Breekweekend!

Groetjes,
De Breekcommissie 2005
Tjitske (helper), Pascal (mentor groep F), Rianne (supermentor oranje) en Mirjam (die van Oshi)

Uit de oude doos

Admiralen moeten ook ergens beginnen. Bijvoorbeeld als sultana. Of als cowboy. Of... als Lord! Eén van de admiralen van weleer was nog weleerder, een legendarische ridder van de ronde tafel. In die hoedanigheid heeft hij molten uitgezet én ontmaskerd, een opvolger voor een overleden ridder gezocht én gevonden, ronde tafels als florinten gebruikt én in een florin getafeld. En tussen de bedrijven door, vond hij ook nog tijd om interviews af te nemen én te geven. En uit dat interview blijkt dat hij een stuk standvastiger is dan een giek. Of een fok. Wij van de redactie nemen tenminste aan dat hij nog steeds staat achter uitspraken als ‘Stromende regen is een nachtmerriescenario’, ‘De vlottenrace wordt het allerleukste tijdens het kamp’ en als klap op de nood-

vuurpijl ‘De introductie is geslaagd als de eerstejaars een gave eerste week gehad hebben’. Wie maalt er bij zulke passende uitspraken nog om dat de intro anderhalve week duurt? *Praise the Lord!*

Gerucht

Uit betrouwbare maar niet nader te onthullen bron, is ons het programma van morgen ter ore gekomen. Hoogtepunt van de dag zal zijn: de komst van ZAAGMANS (om het kamp doormidden te zagen natuurlijk).

WICKed

De Geoctroyeerde West-Indische Compagnie (GWIC) een organisatie in de 17e en 18e eeuw met een Nederlands monopolie op handel met de koloniën in Noord- en Zuid-Amerika en West-Afrika. De WIC had als tweede doel de aandacht van de Spanjaarden van de republiek af te leiden en de oorlog voort te zetten op de Spaanse koloniën.

Nederland begon pas met de scheepvaart en handel in het Atlantisch gebied nadat Filips II had besloten dat de handel van de Lage Landen binnen Europa beperkt moest worden. Toevallig kwamen er in die tijd vele handelaren, geleerden en ambachtlieden uit het door Filips II in 1585 veroverde en geplunderde Antwerpen. Dit zorgde voor een grote toename van kennis en kapitaal nodig voor expedities naar verre oorden in het Atlantisch gebied.

De WIC werd opgericht na het Twaalfjarig Bestand met Spanje. Het bestand hield in dat Nederland zijn handel in ‘de West’ opschoortte.

De WIC bestond uit de kamers Amsterdam, Zeeland, Maze, Stad en Lande en Noorderkwartier. Het bestuur bestond uit de Heren XIX.

De slavenhandel was vooral na 1674 de belangrijkste bron van inkomsten. Vooral vanuit West-Afrika heeft de WIC enkele duizenden slaven naar Amerika vervoerd.

Wat was de zilvervloot?

Dit stukje is zeker niet overbodig, want wie kent tegenwoordig nog de zilvervloot? De mosselman, ja, daar kunnen mensen wat mee, maar zilvervloot-ingenwijden, kom daar maar eens om. Laten we bij het begin beginnen.

De zilvervloot is geen eenmalige happening, maar een terugkerend verschijnsel. Een soort SAIL, maar dan anders. Het gaat hier namelijk niet om hoe de boten eruitzien, maar om wat er in zit. En dat is niet mis. De boten kwamen ieder jaar uit de Spaanse koloniën in Zuid-Amerika waren (een soort Berend Botje dus, maar dan andersom), en waren volgestopt met kostbaarheden op weg naar Spanje (een soort Sinterklaas dus, maar dan andersom). Vandaar dat het ook zo’n feest was toen onze eigen Piet Hein in 1628 de Zilvervloot veroverde. Ook dit was geen eenmalige happening, want in 1702 hebben *we* dat kunstje weer geflikt. Zonder Piet, want de arme ziel is al in 1629 gestorven.

Lang zullen ze leven

Hoeraaaaaaaaaa! Sjoerd Boersma is vandaag jarig. *Sjoerd jonge, fan her-te lokwinske*. Wij hopen dat Sjoerd zijn verjaardag een gouden randje kan geven door zijn mentorgroepje te trakteren op een overwinning bij de vlottenrace. **Gooi de trossen los!**

Colofon

Bedankt

Mirjam Hart
WICipedia
Sophie ‘tussen mijn benen
helemaal bovenin’ Verberne
de \TeX pErtZ

Redactie

Hieke Huistra
Thijs Kinkhorst
Geertjan van Vliet

Peter L. de Wolf

Peter L., onze Chinese misdaadverslaggever vertelt ons het ware verhaal achter de tragiek van de gebeurtenissen die jongstleden plaatsvonden in de omgeving van Ellertshaar.

Volgens Peter heeft E. in zijn luiheid besloten de bewaking van het meisje uit te besteden aan ene C.da S. “Vreemde naam, maar klinkt wel cool”, schreef Ellert in zijn dagboek (dat ter inzage ligt in het E&B museum).

Uit diverse getuigenverklaringen heeft Peter L. de gebeurtenissen gereconstrueerd. *NB: dit is een reconstructie...*



9.15 C. ontvangt telegram van K.B en M.W.S met “Doen! Groeten van de Stichting STOP”

9.20 C. da S. geeft instructies aan mabeltje B.

9.45 m.B biedt E. een scheerbeurt aan.

9.47 m.B en C. verlaten E&B Residence

10.05 C. levert m.B af bij K.B en M.W.S en ontvangt een beloning.

Wij zijn op zoek naar twee personen met de volgende signalen (zie foto links en foto voorzijde, rechterpersoon)

Wij willen graag weten: **Wat is hun lot?**