

By the way...



Abandon Ship!

Datum: woensdag 7 september 2005

Jaargang: 13

Nummer: 3

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

By The Way...

Zo. Daar gaan we dan. Naar huis. Vannacht moet je weer -of misschien wel voor het eerst- alleen slapen. Niets aan te doen. Je moet tenslotte roeien met de riemen die je hebt. En natuurlijk bieden wij troost. Je kunt ons lezen tijdens het ontbijt en in de bus. Vanavond kun je uit ons koken. En vannacht mag je best met ons onder je kussen slapen. Doen wij zelf ook. Als we al slapen, want de ervaring leert dat er vanavond nog een hoop te doen is. Tenzij jullie allemaal de je scheepsjournalen zielerorselen bij ons inleveren. Of delen daarvan. Mocht je die nog niet hebben, vandaag is de gelegenheid om ze te schrijven. Het grootste deel van het programma bestaat namelijk uit wachten op de bus. Je mentoren weten die tijd ongetwijfeld lekker spontaan te vullen met kwispels, de familie berenboot, kwispels, ranonkeltje, kwispels, psycholoogje, kwispels, televisietikkertje, kwispels, de levende knoop en kwispels, maar we houden niet allemaal van spelletjes, dus weet dan dat je ook mag schrijven. En als je heel veel van spelletjes houdt: nieuwe kwispels zijn meer dan welkom. *Wij* kennen ze namelijk allemaal al.

Land in zicht!

De redactie

Yoho Yoho

Yoho Veroveraars,

Wat een geweldige zeeslag hebben jullie geleverd. En wat een vloten hebben jullie gebouwd, werkelijk waar geweldig. Nagenoeg al ons zilver is weer terug. Wij zijn trots op jullie. Jullie hebben jezelf waardige zeelieden getoond. Jullie zullen tot in de verre uithoeken van de wereld en vooral op de zeven wereldzeeën geroemd worden. Het ga jullie voor de wind!

Met zilveren groet,

De Admiralen van Weleer

Lust jij rum, bonte koe?

Voor het geval jullie het nog niet wisten, aankomend studiejaar wordt niet zomaar een jaar. Nee, het is het jaar van het 7e lustrum van A-Eskwadraat! Op 10 februari 2006 zal onze vereniging de mooie leeftijd van 35 jaar bereiken. Who cares, hoor ik je denken. Nou, ons boeit het ook niet veel maar het is een leuke reden voor feest!

De eerste twee weken van februari wordt onze verjaardag aangegrepen voor de meest uiteenlopende activiteiten, zoals een gala, sporttoernooi, symposium, feest en misschien wel een record-poging! Genoeg te beleven dus, daar gaan wij wel voor zorgen! Het thema van het lustrum is nog even geheim, maar wees erbij tijdens de intro-eindborrel, want dan zal de lustrumcommissie haar thema bekend maken. Don't miss it!

Groetjes,

De Lustrumcommissie: Geert, Mirjam, Thomas, Bart, Michou en Bas

Drents Koken

Het is zover. Zaterdag woonde je nog bij je ouders, zondag at je Chinees met de verhuizers en de laatste twee avonden ben je verwend met heerlijkheden uit de boterberg. Maar vanaf nu ben je op jezelf aangewezen. Vanavond moet je koken. Gelukkig zijn wij de beroerdste niet. Wederom schieten wij te hulp. Als slot van de Drentse inburgeringscursus en als begin van je kookschriftje hier een recept waar zelfs Bartje zijn handjes voor zou dicht knijpen.

Bak lekker veel rooktofu (voor vleeseters: rookspek, bijna net zo lekker) met zout en kerrie in boter knapperig. Warm een blik bruine bonen op. Doe alles bij elkaar en serveer met augurken, zilveruitjes en mosterd.

Eet smakelijk!

ruimte voor logboek:

Agenda

8:30 uur

Ochtendgymnastiek

Drenthe in beweging!

9:15 uur

Ontbijten

en boterhammetjes smeren voor tussen de middag

10:00 uur

Spel

WTF?!

11:00 uur

Schoon Schip Maken

12:30 uur

Met de bus naar Utrecht

14:30

Terug in het Stichtse

Lang zal hij leven!

Het kan jullie bijna niet ontgaan zijn, maar voor wie gisteravond al vroeg in zijn of haar kooi lag: vandaag is Erik 'gezellige krullenbal' van Sebille jarig. Hij wordt volwassen, iets wat hij in zijn nieuwe leven als promovendus goed zal kunnen gebruiken. Voortaan wordt het lunchen met de vakgroep!

Ingezonden Mededeling

Ik ontdekte het scheepsjournaal van kapitein Ortega in een klooster dat uitkijkt over de zee. In de ochtend van de 16e februari 1634 legde Ortega zijn schip voor anker achter een koraalrif. Dezelfde nacht nog werd hij aangevalen door piraten. Het in brand geschooten schip zonk op de zeebodem. Tien dagen later werd de kapitein half bewusteloos op het strand gevonden, het scheepsjournaal nog in de arm geklemd.

Hij beschreef daarin een wereld van kleine eerstejaars, niet veel groter dan zijn duim. Niemand geloofde hem, maar weet je? Ik denk, dat het verhaal van kapitein Ortega best eens waar kan zijn...

♪ Toe ga mee naar Ellertshaar ♪

♪♪ Op de grote hei ♪.

♪♪ en beleef de avonturen van de intro mee ♪

Een Waterman

TBC

Als je je voorbereidt op een tentamen is het vaak handig om een oud tentamen te kunnen bekijken. Daarom heeft A-Eskwadraat de TentamenBundelCommissie (afgekort *TBC*). Deze commissie onderhoudt een tentamenbank op het internet.

Om haar werk te kunnen doen heeft de *TBC* jullie hulp nodig! Als je een tentamen gemaakt hebt, lever het dan bij ons in, en doe je uitwerking er ook bij als je een goed cijfer hebt gehaald. Zowel elektronische (via een mailtje naar tbc@eskwadraat.nl) als papieren versies zijn van harte welkom. De laatste kun je kwijt in ons postvakje in het computerhok van A-Eskwadraat.

De tentamenbank kun je vinden via www.a-eskwadraat.nl/tbc

Succes met je tentamens!

Een ontevreden mentor

(advertentie)

Eru Goudkuipje

In 1959 werd Goudkuipje smeerkaas geïntroduceerd.

Het is gezond, heeft een prettige smaak en het kan niet van het brood gesnoept worden. Daarmee is Goudkuipje hét broodbeleg voor bijvoorbeeld gezinnen met (jonge) kinderen en studentenhuizen.

Meer informatie in de Kombuis.

Wist je dat Drenthe...

...de grootste provincie van Nederland is? Nee? Wij stonden ook even verbaasd te kijken toen een Drent het ons vertelde, maar het klopt echt: de trein heeft er eens meer dan drie weken over gedaan om er doorheen te komen!

...ook anderen dan de redactie kan bekoren? Bijvoorbeeld Vincent van Gogh, beter bekend als de verre oudoom van Theo. Hij schreef in een van zijn brieven:

*Drenthe is zóó mooi,
zozeer pakt het me algeheel in
en voldoet mij absoluut, dat ik,
indien ik niet voor altijd hier kon
zijn, ik liever 't maar niet gezien had.
Het is onbeschrijflijk schoon.*

...sinds vorige week een Cubaanse Amazonepapegaai rijker is? Kom daar maar eens om in de dierenwinkel. Zijn naam past niet eens op een doos. Ook in het wild zul je de Cubaanse Amazonepapegaai niet snel vinden; de arme vogel is met uitsterven bedreigd. Zelfs in Dierenpark Emmen, waar het beestje geboren is, moet je goed je best doen als je hem wilt zien: het dier heeft perfecte schutkleuren.

Gerucht...

Zojuist hebben wij vernomen dat er iets zeer ernstig aan de hand is. Wij hebben lang nagedacht of we een en ander wel via deze weg bekend moesten maken, maar zijn uiteindelijk toch gezwicht voor de democratische waarden en het belang van het vrije woord. Theo is tenslotte niet voor niets gestorven. En we zijn hier potjandikkie geen schurkenstaat. Alhoewel er wel dingen gebeuren die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Want, wij zullen verder geen kleuren noemen, maar paars heeft er in ieder geval niets mee te maken, maar er zijn twee, wij herhalen, TWEE, supermentoren die niet in staat geweest zijn hun eigen lied te schrijven en dat zonder enige gêne door een 'onafhankelijk' helper hebben laten doen. Wellicht hebben zij gehandeld uit angst tussen het wal en schip te vallen, maar zij hadden, juist door het openlijk toegeven van hun zwakheden, sterkte kunnen tonen. Helaas. Gemiste kans. Wij hopen dat het kamp, en de rest van de introductie, van dergelijke onregelmatigheden gevrijwaard blijven. En dat de betreffende supermentoren zeemans genoeg zijn een publiek *mea culpa* uit te spreken. Pim zou het zo gewild hebben.

Colofon

Bedankt
de \TeX pErtZ

Redactie
Hieke Huistra
Thijs Kinkhorst
Geertjan van Vliet

:wq