

By the way...



Smakkelaars Ahoy'!

Datum: donderdag 8 september 2005

Jaargang: 13

Nummer: 4

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@a-eskwadraat.nl

Van de redactie

Zo. Dat kamp hebben we ook weer gehad. Enorm succesverhaal, zo hebben wij van de redactie besloten. Enige wat ons inziens voor verbetering en vooral voor meer variatie vatbaar was, was het repertoire van de DJ. Gelukkig zullen jullie vanavond ontdekken dat het ook anders kan. De kroegentocht zal een ieder dan langs een bonte verzameling kroegen voeren, zodat je Utrecht en je medestudenten ook eens van een andere kant leert kennen. Terzijde: mochten er mooie zaken opbloeien, of reeds opgebloeid zijn, vergeet dan vooral niet dat aan ons te melden. Geldt ook voor alles wat niet opgebloeid is. Mail naar btw@a-eskwadraat.nl. Of ga op zoek naar de kopijbrievbus. Maar wel pas als het huiswerk dat je vanochtend gekregen hebt af is. En je je nieuwe boeken uit hebt. En je besloten hebt bij welke commissie je wel of niet actief wilt worden. En natuurlijk ook pas als je de Uithof op je duimpje of als je broekzak kent. Ongelofelijk, wat jullie allemaal gaan meemaken op één dag. **Alle hens aan dek!**

De redactie

Waardige Zeelui,

Met welk een enthousiasme hebben jullie je de afgelopen dagen gestreden. Hulde daarvoor! Uiteindelijk is het oranje boven, maar ook de vier andere kleuren hebben zich waardige deelvloten getoond. Het zilver is teruggehaald en jullie missie geslaagd, dus gefeliciteerd!

Maar nu jullie je waardige zeelui hebben getoond in het verre Ellertshaar, komt het navigeren over een lastiger gebied aan de orde. Slechts de Bermudadriehoek kan dit alom gevreesde gebied overtreffen. De Uithof! Bij menig zee-man schieten de rillingen langs de rug en komen nare herinneringen boven alleen al bij het horen van deze naam. Een zware en belangrijke beproeving staat jullie te wachten. Wees oplettend en onthoud iedere stroming en golfslag! Het zal je later een grote hulp zijn.

Na deze inspannende middag, wordt het de hoogste tijd eens lekker af te zakken. Ga voor anker en strijk de zeilen en pak een drankje tijdens de kroegentocht. Maar onthoud: Drinken doe je met maten.

Met zilveren groet,

De admiralen van weleer
(de introkern dus – red.)

Hyper-actief?

Wil jij doen wat jij wilt? Dan moet je bij ons zijn! 'Ons' als in de grootste familie van de faculteit bètawetenschappen dan, want wij van de redactie hebben alleen maar boodschap aan wat we zelf willen. Weet jij eigenlijk al wat jij wilt? Hoeft ook niet, want vanmiddag op het ActiefNaastJe-StudieSpel kom je erachter.

We geven je vast wat hints: bij A-Eskwadraat kun je meedoen aan toeneel, excursies organiseren, de introductie van volgend jaar in elkaar klussen, zorgen dat ook de Vakidootcommissie over gaat op svn en lekker overal je eigen logo op stempelen. Keuze te over. Maar wat je ook kiest, als je kiest, dan kies je voor actief. Hartstikke leuk. En vandaag al te regelen. Laat je e-mailadres achter tijdens het ANJSS of meld je aan in de A-Eskwadraatkamer, die je ook vandaag gaat ontdekken. Tot binnenkort, opvolgers!

Klaverjasboom

Vul je Score, Totaal en Rum in!

Wij			Zij		
Scr	Tot	Rm	Scr	Tot	Rm

Agenda

9:00 uur

Colleges

Eindelijk krijg je dat waarvan je denkt dat je ervoor gekomen bent.

13.00 uur

Boekverkoop

Netjes in de rij gaan staan, dan kan het niet meer mis gaan.

Uithofverkenningsspel

Op zoek naar dat broodje Tricolore met extra pesto!

Actief-naast-je-studiespel

Het houdt je van de straat, met studiereis en borrelpraat...

18:00 uur

Eten met je mentorgroepje

Tja, warme custard zit er niet in, maar je maag wordt wel gevuld.

20:30

Kroegentocht

Aanschurken, Doorschuimen, Inburgeren, Afchecken, Uitscheuren en Opboken.

Lang zullen ze leven!

Vandaag feliciteren wij het gouden trio Corry Konings, Matthijs van Nieuwkerk en Helga van Leur. Opdat zij nog hun bezigheden nog lang in goede gezondheid voort mogen zetten. Joechei!

Rang!

Een oud-hollantschen lekkerny

- * Admiraal
- * Luitenant-admiraal
- * Vice-admiraal
- * Schout-bij-nacht
- * Commandeur
- * Kapitein ter zee
- * Kapitein-Luitenant ter zee
- * Luitenant ter zee
- * Opper-Schipper
- * Schipper
- * Bootsman
- * Kwartiermeester
- * Matroos



Ter relativering: koning, keizer, admiraal, Popla® kennen ze allemaal!

Vakidoot

Als je lid bent van A-Eskwadraat krijg je elke twee maanden het blad *“de Vakidoot”* thuisgestuurd. Hierin staan verslagen en aankondigingen van diverse activiteiten zoals excursies, gala's, feesten, symposia etcetera. Ook vind je in ieder nummer een aantal interessante artikelen op jouw bèta-vakgebied. Iedere Vakidoot heeft een thema en het eerste nummer van dit jaar heet *“Nieuw”*.

Wil je bij de redactie? Dat kan! Geef je op tijdens de intro, of mail naar vakid@a-eskwadraat.nl.

redactie de Vakidoot

Omkoopbaar

Beste eerstejaars,

Het kandidaatsbestuur is een bestuur dat wordt voorgedragen door het huidige bestuur om hun taken dit jaar over te nemen (zie hieronder). Het is traditie dat ieder bestuur een spreuk heeft (van dit bestuur is dat *“Eigen Wijs”*) en dat deze geheim blijft totdat het kandidaatsbestuur door de Algemene Verga-

dering (waar jij stemrecht hebt) wordt geïnstalleerd.

De *“By the way...”* heeft informatie ontvangen over de spreuk van het k.b. en kan niet ontkennen omkoopbaar te zijn.

Tot nu toe is geboden (in willekeurige volgorde):

- * een pakje bubblegum (gebruikt)
- * een verroeste fietsbel
- * een voordeursleutel
- * draadloze kerstverlichting
- * blik soep houdbaar tot eind 20^e eeuw

Dit voldoet nog niet aan onze eisen...

Vergroot je Woordenschat

De redactie van de *“By the way...”* heeft correct en creatief taalgebruik hoog in het vaandel staan. Tijdens het introkamp is ons ter ore gekomen dat er eerstejaars zijn die wel vijftig synoniemen voor ‘poepen’ weten. Een beetje vulgair, maar we zijn toch wel erg nieuwsgierig. Stuur je synoniemen naar ons in, voor de winnaars een volledig verzorgd Popla®-pakket.

Boerenburen

Boerenburen opgeschrikt:

Yellen, housemuziek en spellen.
Terwijl de klok steeds verder tikt:
Hordes die hun nachtrust kwellen!
Ellertshaar was voor drie dagen
Werkveld van A-Eskwadraat
Alle burens blij als je weer
Yellend terug naar Utrecht gaat.

JB

ViCie-on-air!

Wist je dat... er al foto's van het introkamp te vinden zijn op www.a-eskwadraat.nl? Met dank aan de 'ViCie' voor het maken, bewerken en uploaden.

De eindstand

♪ Dat was dan weer het ka-hamp, het was best spannend, en toch ook wel fijn ♪

♪ Maar zoals bij elke wedstrijd, kan er maar een de winnaar zijn ♪

♪♪♪ We laten ons niet kennen, we gaan gewoon maar door ♪

♪♪ Want wie niet tegen zijn verlies kan, DIE IS MAAR ZIELIG HOOR

5 Lalalalalalala geel

970 punten

4 Paars-krijgt-een-vinger-in-zijn-aars

1304 punten

3 Rood-moet-dood

1426 punten

2 Blauw-met-de-kleine-zeebart

1640 eerlijk verdiende punten.

1 Oranje-je-moeder-heeft-een-snor

1767 punten

Laat de limonade nu maar knallen!

Gerucht

Ons bereikte via zeer betrouwbare bron het bericht dat blauw uiteindelijk toch nog alle andere kleuren verslagen heeft. En wel door al het zilver op illegale wijze te veroveren. Levert ze ons inziens ook nog de prijs van best in het thema ingeleefde cluster. Piet Hein zou trots op jullie zijn, smurfen!

Colofon

Bedankt

Marja en Sophie voor het bezorgen van BTW3!

Jan “Acrostichon” Beuving

Henny “Snuitje” Huisman

Redactie

Hieke Huistra

Thijs Kinkhorst

Geertjan van Vliet

(a.k.a. De Schurken)

Kandidaatsbestuur 2005-2006

“Zonder spreuk zijn we ook best leuk” [red.]

Nu je voor het eerst kennis gaat maken met de gangen en zalen waar je de komende jaren ontelbare malen heen en weer zult laveren, willen wij ons graag voorstellen. Wij hebben ons dit academisch jaar kandidaat gesteld voor het bestuur van A-Eskwadraat. Vanmiddag, maar ook de rest van het jaar nog, kun je ons aantreffen in de gezelligheidskamer van A-Eskwadraat, om de hoek van de loopbrug tussen het Minnaert en het BBL. Op 15 september hopen wij formeel het roer over te nemen tijdens een Algemene Vergadering, waar je ook van harte welkom bent.

Ons bestuur bestaat uit Bas, die jullie boeken bestelt, Peter en Arjon, die contacten met bedrijven en leden onderhouden, Lotte en Sweitse, die zorg dragen voor de financiën en de post, en Rianne die het hele stel voorziet. We gaan dit jaar ons best doen om voor jullie een hele vloot leuke, sportieve, interessante en gezellige activiteiten te organiseren.



V.l.n.r. Bas, Rianne, Peter, Lotte, Arjon en Sweitse

We zouden het heel leuk vinden als jullie ook meedoen, of zelfs meehelpen met de organisatie.

We zijn dan wel niet zo belangrijk, maar als je ons ziet lopen, zwaai ons dan eens een ahoy toe. En natuurlijk zijn wij het hele jaar nog bereikbaar voor vragen betreffende de vereniging, de studie of nog iets anders. Goede vaart gewenst dit jaar!