

By the way...



Café "De Schuimværdet"

Datum: dinsdag 13 september 2005

Jaargang: 13

Nummer: 6

Oplage: 250 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

By The Way...

Het was gezellig gisteren in de Florin. En het werd steeds gezelliger. En vanochtend op college... minder gezellig. Meer moe eigenlijk. Maar ja, vanmiddag nog een borrel en vanavond nog een feest en dan zit de intro er weer op. Dan kun je al je tijd besteden aan het studeren, of niet natuurlijk.

Deze BTW bevat een puzzel (HOERA!). Ook schreven jullie een aantal verhalen voor ons. Daarvoor dank. We hebben er twee geplaatst.

Tot slot is deze "By the way..." ook een afscheidsgroet. Van ons, de redactie, aan u, de lezer. Het maken van de "By the way..." voor jullie was erg leuk. Graag horen we nog even wat je er precies van vond! Het redactie-adres: btw@a-eskwadraat.nl

De redactie

Ahoy Lichtmatrozen,

Wederom hebben jullie je waardig getoond in de strijd. Jullie salvo's waren krachtig en goed getimed. Lachsavo's wel te verstaan. Op enkele personen na, die welhaast werden gekielhaald door de comedians, heeft iedereen zich naar het scheen goed vermaakt. Enkele namen zullen nooit worden vergeten en menigeen zal tijdens een of ander gezwam, waarin opeens een kangoeroe opduikt, wel even lachen.

Vandaag staat voor jullie de grote finale te wachten. Er staan een borrel en een feest op het programma, dus dat belooft wat. Na een zware vaart langs de verraderlijke colleges een middag en avond vol vertier. Maar neem jezelf in acht, want je weet wat er gebeurt met dronken zeelui. Tevens zal dit de laatste keer zijn, dat ik jullie via deze weg toespreek. Vaarwel matrozen, het ga jullie voor de wind,

Met saluerende groet,

Admiraal Fundum,
Namens de Admiralen van Weleer

Overleggroep Wiskunde

Hey eerstejaars!

Eerst wil ik me even voorstellen; ik ben Wouter Duivesteijn, vierdejaars student Wiskunde en Informatica, voorzitter van de overleggroep Wiskunde, en studentlid van het onderwijsbestuur. Dat laatste houdt in dat ik overleg met docenten over onderwijszaken. Meer specifiek: ik kom op voor alle studenten als er iets veranderd moet worden binnen onze opleiding. Om dat goed te kunnen doen, heb ik jullie meningen nodig.

Voor eerstejaars is er de ERG (eerstejaars responsgroep). Opmerkingen van jullie over problemen met een vak, of binnen de studie, worden verzameld door Philip Klop en Thea de Ruijter. Daarnaast zijn jullie ook altijd welkom bij een vergadering van de overleggroep (OG). Daar komen Wiskundestudenten en leden van andere overlegorganen samen om te praten over vakken en veranderingen binnen onze studie. In deze vergadering worden eerstejaars vertegenwoordigd door Philip en Thea. Als eerstejaars is het ook leuk om zelf te komen; je leert wat de ouderejaars vinden van de gang van zaken bij hogerejaars vakken. Meer informatie kunnen jullie vinden op de website, via www.math.uu.nl. Hopelijk tot ziens bij een OG-vergadering (die via e-mail en posters worden aangekondigd), en als je iets wilt weten of commentaar hebt kun je me mailen: overleggroep@math.uu.nl.

Wouter Duyvischteijn

(advertentie)

Is er iets stuk?
Moet er bier gedronken worden?
Neem contact op met de

Klus©ie

De kluscommissie van A-Eskwadraat.

Agenda

hele dag

College

Kans om even bij te slapen

16.30 uur

Borrel met prijsuitreiking

Borrel verzorgd door onze eigen BB-Cie met prijsuitreiking in het bovengedeelte van de kantine van het Minnaertgebouw. Tevens PGP/GnuPG-keysigning; melden bij de "By the way..."-redactie.

19:00 uur

Eten met je mentorgroep

In de stad of bij je mentor thuis...

22:00

Woelig Eindfeest!!

Neem je papagaai mee!

0:00

Eindelijk vrij

4:00

Naar huis...

... al dan niet met je mentor

Lang zullen ze leven!

Ei, ei, ei en we zijn zo blij. Niet omdat ze jarig zijn, maar om de piraterij. Joechei! Genoeg reden voor een feestje, want vandaag hebben we bakken met mensen in ons midden die we kunnen feliciteren. Wat we dan ook graag willen doen. Te beginnen met Ben Sörensen, die eergister zijn achttiende verjaardag mocht vieren. Volwassen! Veel plezier ervan. Dan hebben we nog twee jarigen vandaag: Erik Ramshorst, die ook een echte man wordt en Thijs Zumbrink, die de beide heren makkelijk achter zich laat door vandaag maar liefst 19 jaar te worden. Terwijl ook hij eerstejaars is, een opmerkelijke prestatie.

Puzzel

Op veler verzoek een loeiharde **Sudoku**, van Puzzelsport. Te verkrijgen in de boekhandel, de supermarkt, etc.

6	7					8	1
3				9			5
		5				9	
	1		3	4			2
	4		6	7			5
		7				2	
4				6			7
2	5					9	4

Mededeling

Kom donderdag nog even naar onze Algemene Ledenvergadering (kortweg AV):

15 september,
15.30 uur,
Minnaert 208

Een paar keer per jaar heeft A-Eskwadraat een Algemene Vergadering waarbij iedereen die lid is welkom is en ook kan spreken en meebeslissen. Dat ben jij dus ook! Tijdens de komende AV wordt er een nieuw bestuur geïnstalleerd. Een uitstekende kans om iets mee te krijgen van wat er allemaal speelt in de vereniging en zelfs ook jouw mening te laten horen.

Teruglezen

Wist je dat... je oude edities van de "By the way..." kunt teruglezen op onze website: www.a-eskwadraat.nl/btw?

Inzending 1

Er was eens een klein meisje dat Roodkapje heette. Ze woonde in een klein huisje in het bos. Dit is echter niet van belang voor het verhaal. Het huis dat er achter staat echter wel. Daar woonde namelijk *Jan Hein*, een op het

ook heel lieve jongen, die echter één en al slecht was van binnen. Er zijn oneindig veel anekdotes aan te halen, maar door die te noemen zouden we om de kern van dit verhaal heen draaien.

Zijn oom Piet was daarentegen een **stoere zeeman**[®], die het verdient om een verhaal aan zich opgedragen te krijgen.

Het begon allemaal op een regenachtige zondag... toen de blaadjes net opgeveegd waren door gemeenteplantsoenwerker Kees. Kees was altijd erg serieus als het om zijn werk ging.

En dus toen Piet Heijn tegen Kees zei dat hij zijn werk niet goed deed **flipte** hij totaal. Hij hing zichzelf op aan de dichtstbijzijnde krentenboom. Maar omdat die boom helemaal niet bestaat, is dat niet erg geloofwaardig. Toch kreeg Kees het voor elkaar door gebruik te maken van het *plaffieplaffieplif-spreukenboek*.

Hiermee kon hij Piet vinden. Op dat moment kwam hij hem tegen. Piet stond in de deuropening van zijn huis. Zijn grauwe zeemansbaards was stoppelig en grijs en zijn donkere haar hing slierterig om zijn gezicht. "Hey Piet, die kennen we niet", grapte Kees. Roodkapje stond te kijken, ze trok net kousen aan en zei, "Zo! Gaan we die schat nog vinden?" "Welke schat?", vroeg Piet. "Mijn schat?" Hij lachte terwijl hij zijn pens vast hield. "Ok!", zei hij, "**Daar gaan we!**".

Goudgemutst

Nu de intro vanavond zijn hoogtepunt bereikt, is het tijd om het nog even te hebben over de edelmetalen. Het is duidelijk dat de introkern er een zilveren gebeuren van heeft gemaakt en nu vraag je je natuurlijk af waarom ze niet voor goud gingen...

De introkern kon niet voor goud gaan, omdat de echte gouden intro al lang heeft plaatsgevonden! Misschien kan je mentor zich nog de GOLDMINDED intro herinneren. In die illustere introtijd ("laat je moeder thuis") is voor eens en voor altijd de standaard

gezet, de lat gelegd en zijn de doelen geplaatst. Kortom, hierna konden de admiralen slechts nog voor zilver gaan.

Vraag je je af waarom de kookploeg op het kamp wel 'goudkuipje' was? Stiekem was dit gewoon een vooruitgeschoven post van GOLDMINDED, die op deze manier nog hun invloed op het geheel konden uitoefenen. Vanavond zul je ze wel zien lopen, het gouden team. Je mag ze aanspreken, ze bijten niet.

Il Padre

Colofon

Bedankt

Wouter "Stringtheorie" Duivesteijn
Maarten "Marijn Alders" Albers
Doctorandus Centenbak

Redactie

Hieke Huistra
Thijs Kinkhorst
Geertjan van Vliet

Asjemenou...!

Vlekkeloos redigeren is aan niemand toevertrouwd. Zelfs de redactie van de "By the way..." heeft haar eigen werk bevlekt met de incidentele vergissing. We willen hier even de gelegenheid gebruiken om enkele aanvullingen en verbeteringen te plaatsen. Onze excuses voor het ongemak.

In BTW1 is in de agenda onder *Eten* de zin "Ik lust geen' los je zelf maar op." weggevalen. In de BTW van dinsdag is per abuis vermeld dat er boterhammetjes voor tussen de middag gesmeerd dienden te worden. Dit berustte op een misverstand: de lunch is op locatie bezorgd. In BTW3 is per vergissing een inzending ondertekend met "een ontevreden mentor". Ons is later bekend geworden dat de betreffende auteur *geen* mentor was. Over zijn tevredenheidsstatus is ons verder niets bekend. In BTW5 was ten onrechte vermeld dat de eindborrel op 'maandag' zou zijn, dat moest dinsdag zijn.

Inzending 2

De matrozen van de Zilvervloot eisten op een dag dat het schip geel werd. Echter, de kapitein was het hier niet mee eens, met als gevolg massale muiterij.

Bij deze muiterij werd de kapitein traditioneel, onder de genot teweegbrengende klanken van "There's Whiskey in the jar" in een kanon gestopt, om vervolgens recht omhoog geschoten te worden. Na een kortstondige en pijnlijke ontmoeting met Rosetta en een evenzeer onaangename afdaling, testte het topje van de mast de gesteldheid van zijn sluitspier.

Door een ernstig tekort aan karnemelk was het

daar niet al te goed mee gesteld en de kapitein mocht zich verheugen in een door Newton zo prachtig beschreven afdaling.

Om zijn matrozen toch de vocale voldoening te geven die ze verdienden, imiteerde hij tijdens de afdaling *Frank de Grave* wat hem niet al te moeilijk afging dankzij de op een bezemsteel gelijkende mast die zijn spijsverteringsstelsel in omgekeerde volgorde doorliep. Beneden gekomen vond hij zichzelf terug in een **TON**. En aangezien dat wat in het vat zit niet verzuurt sloot hij direct na zijn bevrijding vrede met de matrozen en ze leefden nog lang en gelukkig.