

By the way...



Is dit Grieks voor jou?

Datum: 26 augustus 2006

Jaargang: 14

Nummer: 0

Oplage: 75 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

By the way ...

Hallo mentoren! De redactie ziet jullie al denken: De "By the way...", dat is toch dat blaadje dat alleen tijdens de Introductie¹ uitkomt? Dat was de laatste jaren inderdaad de realiteit. Maar, zo dacht de redactie, wat moeten die al die arme mentoren dan doen tijdens het MTW? De hele dag Chinees tellen? Theedrinken met de familie Beer?

Nee, straks zijn jullie blij dat er nog wat te lezen en te puzzelen valt. Maar jullie moeten natuurlijk bij de les blijven. Dus daarom maar een halve "By the way...". Dit heeft een bijkomend voordeel: de achterkant is het ideale aantekeningenblaadje!

De redactie

Van de mentortrainers

Nou, dat was weer hilarisch natuurlijk, dat toneelstuk van gisteren. Vonden we zelf tenminste. Vandaag belooft een lange, intensieve dag te worden, want we willen het over zoveel dingen hebben, dat het nog maar net in een weekend past. Maar goed, toch aardig van de Introkern² dat we jullie een weekend lang jullie mogen trainen.

Per trainerskoppel hebben we een eigen programma samengesteld, waarin allerlei aspecten van het mentorschap naar voren zullen komen. We hopen dat dit alles zorgt voor een brede kijk op het mentorschap, en dat de programmaonderdelen je beter beslagen ten ijs zullen laten komen.

Veel plezier!

De mentortrainers

Colofon

De BTW bedankt ...

De mentortrainers

de Griekse god(inn)en

Mathijs van Nieuwdorp

Redactie

Jeroen Schot

Jeroen van Wolffelaar

Kopij gezocht

Het nummer dat je nu voor je vindt, is nog maar een proefnummer, op half formaat (nee, we zijn niet de zoveelste uitgave die zwicht voor het tabloid formaat). Tijdens de Introductie zullen er weer zes uitgaves op normaal formaat plaatsvinden. Voor deze edities zoekt de redactie nog kopij, kopij die jij, als toegewijde mentor, zou kunnen leveren! Trek de stoute schoenen aan, en bereik in één keer alle eerstejaars.

Zowel van te voren (hoe eerder hoe beter!) als tijdens de intro kunnen jullie (of jullie kindjes natuurlijk!) kopij inleveren, bij voorkeur via btw@A-Eskwadraat.nl. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met het plaatselijke redactielid.

De redactie

Lang zal 'ie leven

Niet vandaag, maar morgen is Cor-Jan Jager de jarige Job. Hij wordt 24 zomers jong. Trakteer die jongen op een biertje en vergeet niet af te strepen op de streeplijst.

Strip/Puzzel



© xkcd.com

Agenda

8:00

Opstaan en ontbijten

Te laat gemaakt gisteren? 's Avonds een vent (of vrouw), 's ochtends een vent (of vrouw, in ieder geval graag van hetzelfde geslacht als de avond ervoor). Leg tijdens het ontbijt een stevige bodem voor een lange dag.

9:30 uur

Aan de slag!

...of hoe vijf minuten toch veel tijd vergen.

13:00 uur

Lunch

14:00 uur

Training

Dachten jullie na de intensieve ochtend al klaar te zijn? Troje is ook niet in één dag verwoest.

18:00 uur

Diner

Verzorgd door de Introcommissie.

19:45 uur

Presentatie Introcommissie

Allemaal het paradepaardje van de Introcommissie bewonderen.

20:00

Het Grote Manipulatie Spel

Zijn jullie de beste manipulators, en hebben de anderen jullie opdracht niet door? En welke opdracht heeft de Introcommissie te vervullen? Het vermoeden van de redactie: Een paard in de gang laten zetten.

¹En Lustra natuurlijk.

²Vroeger heette dat altijd zo.

