

By the way...



Menin aeide thea, Peleiadeo Akhileos

Datum: 4 september 2006

Jaargang: 14

Nummer: 1

Oplage: 275 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

By the way...

Welkom, eerstejaars, mentoren, supermentoren, introcommissie, helpers, kookploeg, enzovoorts. Voor je ligt nummer 1 van de "By the way...", tijdens de introductie een dagelijkse uitgave, met daarin: achtergronden, insidende informatie, nuttige tips, cheatcodes voor de spellen, enz. Een soort Nova van de oude tijden.

Weinig blijft voor de redactie geheim, maar... dat is natuurlijk alleen maar zo door de klokkenluiders. Daarom: Heb je tips en/of smeuiïge informatie voor de redactie, laat het de redactie weten! Spreek een Jeroen aan, stuur ons een mail, of laat je mentor een bericht doorgeven. Ons email-adres is btw@A-Eskwadraat.nl.

Ten Strijde!

De redactie

Lieve eerstejaars,

Daar zit je dan, in de bus op weg naar een kamp van een nog onbekende studievereniging. Samen met allemaal andere studenten waarvan je de meeste niet kent, ben je nu waarschijnlijk je kleurlied aan het instuderen. Totaal niet wetende wat je te wachten staat de komende dagen, dacht je ondertussen even deze "By the way..." door te spitten op zoek naar meer informatie.

Je weet al dat het thema van het introkamp de Trojaanse Oorlog is, maar wat moet je je daar precies bij voorstellen? Dat ga ik je nu nog niet verklappen (maar voor de juiste hoeveelheid goudstukken willen wij wel een tipje van de sluier oplichten -red). Ik kan je wel alvast vertellen dat de introcommissie zich enorm heeft uitgesloofd om een geweldige introductietijd voor jou en alle andere eerstejaars neer te zetten. Laat alles op je af komen, beleef een mooie tijd en geniet ervan!

Aphrodite

A-Eskwadraat – Hoe en wat

Het kan je niet zijn ontgaan, deze introductie wordt georganiseerd door A-Eskwadraat. En zoals je waarschijnlijk ook wel weet is A-Eskwadraat de studievereniging voor Wiskunde, Natuurkunde, Informatica & Informatiekunde aan de Universiteit Utrecht. A-Eskwadraat is opgericht in 1971 en heeft een bijzonder rijke historie, maar hierover meer in een volgende "By the way..."



Bij A-Eskwadraat kan je goedkoop je boeken kopen, zoals je donderdag zult merken. Ook organiseert A-Eskwadraat allerlei activiteiten voor haar leden: feesten, borrels, sporttoernooien, deze introductie, enz. Een leuke, gezellige en goedkope manier om je mede-studenten te leren kennen. Daarnaast verzorgt ze verschillende publicaties: 'de Vakidoot', een almanak en natuurlijk de "By the way..."

Maar wie organiseert dit dan allemaal? Studenten zoals jij. Sterker nog, ook jij kan actief worden in een van deze commissies. Wil je iets nieuws organiseren, ook dat kan. Stap gewoon naar het bestuur (zie "By the way..." nr. 2) of mail naar goedidee@a-eskwadraat.nl.

Strip



© xkcd.com

Agenda

10:00

Ontvangst en welkom (2x)

11:00 uur

Kennismaking met je mentorgroepje

12:30 uur

Met de bus naar Troje Ellertshaar

Per boot kan het immers al snel 10 jaar duren. Volgens vooruitgeschoven verkenners ligt Ellertshaar trouwens ook niet aan het water.

±14:30 uur

Aankomst op de kamplocatie

Uitpakken, bed zoeken.

16:00

Olympische Spelen

Helaas kloppen de kleuren van de clusters niet met die van de olympische ringen. Moge de sportiefsten winnen.

19:00

Eten

Calorieën aanvullen voor het avondspel.

21:00

Tuinwandeling

Iets met een gouden appel en een halfzacht gekookt ei wellicht, de details zijn nog in Hera's gedaante Nephele gehuld.

De andere Spelen

Iedereen kent de Olympische Spelen. De meesten weten ook dat de wortels van deze Spelen in het oude Griekenland liggen. Vaak weten ze ook wel dat de winterspelen een moderne uitvinding zijn en er niet vanaf de Olypmos werd gereuzeslalomd. Maar wat de meeste mensen niet weten is dat er ook nog drie vergelijkbare Spelen waren.

Samen werden deze vier de Panhelense Spelen genoemd, waarvan de Olympische ook toen al de bekendste waren. Maar de ook de Pythische, Isthmische (of Corinthische) en Nemeïsche Spelen werden eens in de vier jaar gehouden. De oude Spelen waren niet louter sportevenementen. Behalve worstelen, wagenraces en hardlopen werd ook muziek en poëzie beoefend.

Onze sportverslaggever

Gedicht

Vanaf vandaag staan elke dag twee kleine gedichtjes in de "By the way...", waar op de puntjes iets of iemand uit de Trojaanse oorlog moet worden ingevuld.

Voorbeeld: Je gaat naar de ...nders verbrand ik je zelf wel.

Daar moet natuurlijk *Helena* worden ingevuld. Je mag alle leestekens gebruiken, zolang aan de volgorde van de letters maar niets verandert. Veel succes!

Om acht uur kwam mijn date aanzetten
Heb je, vroeg zij, lang gewacht?
Op jou, zei ik toen, wacht ik liefste,
Als het moet de ...cht.

Mijn broertje won van mij met Zaxxon
(Er kon maar één de beste wezen)
Ik heb toen, na die SEG...
...verbaal de les gelezen

JB

Vreedzaam

De Trojaanse Oorlog is/was een behoorlijk gewelddadig gedoe. Nu zijn wij van de redactie geen boomknuffelde hippies, maar we zijn wel voor het vreedzaam oplossen van conflicten. Aan de vooravond van het competitieve introkamp wilden we deze boodschap van Vrede uitdragen.

Al die Griekse en Trojaanse helden waren ook niet zo strijdlustig als jullie misschien denken. Neem nu Odysseus: Leuk eilandje, mooie vrouw, pasgeboren baby. Het laatste waar hij op zat te wachten was een oorlog om iemands overspelige vrouw terug te halen.

Hij probeert wat elk verstandig man doet om de dienstplicht te ontduiken: Hij doet alsof hij gek is. Om overtuigend over te komen doet hij niks anders dan continue zijn stranden ploegen en zout in de voren te strooien. Helaas voor men zijn de andere Grieken ook niet van gisteren. Ze hebben door dat Odysseus de zaak probeert te flessen en leggen zijn zoontje Telemachos voor de ploeg.

Natuurlijk ontwijkt hij het kind en wordt zo ontmaskerd. Er zit dan ook niks anders op dan om mee te gaan naar Troje.

All we are saying is give peace a chance.

John Lennon

Colofon

De BTW bedankt...

Elke "Aphrodite" Ballemans

Jan B.

Bart Russel

de grijze hond

Redactie

Jeroen Schot

Jeroen van Wolffelaar

By the Bart...

SurvivalGids, of:

Hoe Overleef Ik Een Introkamp

Regels in omgang met je mentoren:

1. Je mentor heeft altijd gelijk.
2. Indien je mentor geen gelijk heeft: Zie regel 1.
3. Indien je mentor om stilte vraagt, ben je stil.
4. Als je mentor je om een koekje vraagt, geef je hem er één.
5. Als je mentor je om een koekje vraagt en je hebt geen koekje, ga er dan een zoeken voor je mentor.
6. Als je mentor zegt dat je een koekje aan je andere mentor moet geven, doe je dit niet. Je wacht totdat je andere mentor zèlf om een koekje vraagt.

Regels in omgang met mensen uit jouw kleur:

1. Roep je kleur naar elkaar.
2. Geef elkaar dikwijls een koekje.
3. Het is toegestaan een ander mentorteam uit jouw kleur te helpen als ze in de penarie zitten.

Regels in omgang met je supermentor:

1. Als je je supermentor ziet, begin je je eigen kleur te schreeuwen.
2. Als je supermentor dorst heeft, haal je een glaasje ranja voor hem.
3. Als je supermentor honger heeft, geef je hem een koekje.

Regels in omgang met Goden:

1. Goden hebben altijd gelijk.
2. Als God en mentor elkaar tegen spreken, heeft de God gelijk.
3. Goden zijn gerechtigd hun mening te alle tijde te veranderen.
4. Goden kunnen omgekocht worden. Geef ze bijvoorbeeld een koekje, of een glaasje ranja.

Lang zullen ze leven!

44.500 Nederlanders zijn vandaag jarig, maar (zover wij dat weten) niemand die nu op weg is naar Ellertshaar. En dat is nou jammer, de kans was 56% dat er toch wel tenminste één iemand jarig was geweest. Volgende keer beter.

Puzzel: Kamp opslaan

De Grieken slaan hun kamp op en willen allemaal graag naast een olijfboom staan. Ze zijn met zoveel dat er naast elke boom een tent staat (horizontaal of verticaal). Omdat ze erg op hun privacy zijn gesteld raken de tenten elkaar nergens, zelfs niet diagonaal. De cijfers naast en onder het diagram geven aan hoeveel tenten zich in die rij of kolom bevinden.

