

By the way...



Aan het eind van zijn Latijn?

Datum: 12 september 2006

Jaargang: 14

Nummer: 6

Oplage: 200 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

By the way...

Zo, dit is alweer de laatste "By the way..." van deze intro. Dat betekent dat jullie nu officieel studenten zijn, wat de redactie betreft.

Wil je alle "By the way..."s nog een keer nalezen, maar heb je ze al bij het oud papier gegooid? Geen nood: Alle nummers van dit jaar en de jaren ervoor zijn te vinden op www.A-Eskwadraat.nl/btw.

De redactie

Vanaf de berg Olympos, groet!

Bij het beginnen van een studie kom je in een nieuwe omgeving met een andere sfeer en uiteraard, nieuwe mensen. Of je nou verlegen bent, spontaan, of iets ertussen; het blijft altijd spannend. Met deze introductie hopen we jullie wat op weg te hebben geholpen.

Het was een zeer grote klus om alles in goede banen te leiden, maar we hebben het met veel plezier gedaan. Na het afsluitende feest van vanavond, kunnen we tevreden terugkijken naar deze introductie. We hopen dat jullie er net zoveel plezier in hebben gehad als wij! **Vaarwel!**

Hermes

Strip



© xkcd.com

SNiC? SNiC!

Als je nog nooit van SNiC gehoord hebt kunnen we ons dat heel goed begrijpen. Je hebt al genoeg nieuwe dingen gehoord en gezien de afgelopen dagen; nieuwe mensen, een nieuwe studievereniging, nieuwe commissies, maar ook nieuwe vakken, nieuwe docenten, allemaal nieuw nieuw nieuw.

Om daar nog een schepje bovenop te gooien willen we je graag voorstellen aan weer iets nieuws: de Stichting Nationaal Informatica Congres, kortweg SNiC (don't ask waar die kleine letter 'i' vandaan komt (maar, eh, waar komt 'ie dan vandaan? -red)). Het SNiC is een samenwerkingsverband van alle studieverenigingen in heel Nederland die iets met informatica/informatiekunde te doen hebben, dus ook A-Eskwadraat. Wat het SNiC doet is, gezien de naam, niet echt een verrassing. Maar dat het een uniek concept is, is misschien wel een verrassing. Niemand anders organiseert een groot landelijk symposium dat dóór studenten, en ook vóór studenten wordt georganiseerd. Zo zal er komend collegejaar ook weer een groot symposium georganiseerd worden, met de nadruk op gróót. Het vorig symposium werd bezocht door ruim 300 studenten uit heel Nederland en mocht sprekers uit Nederland, Duitsland, Engeland, Japan en Amerika verwelkomen! Nou, dat willen we graag nog een keer, maar dan met nóg meer studenten. En net daarvoor hebben we mensen nodig! Dus lijkt het je leuk om een uniek evenement op poten te zetten met internationale allure, schroom dan niet om eens te informeren bij Steven (de oranje supermentor) of om een mailtje te sturen naar commissie@snic.nl. Uiteraard zijn allen die dit lezen, dus ook mentoren, helpers, kookploeg, introcommissie of wie dan ook, van harte uitgenodigd!

Mirjam Hart

Agenda

9:00–17:00

College

Het begint vast wel te wennen... Hoewel voor de faculteit het nog af en toe wel mis gaat, zoals een college relativiteitstheorie dat niet doorgaat omdat er tweekeer zoveel mensen kwamen als in de zaal paste.

15:00–17:00

Sticky-activiteit

De redactie vraagt zich af of dit zal blijven hangen.

17:00–19:00

BBCie-borrel met prijsuitreiking

De hoofdprijs? Nog een mysterie. Hoe dan ook, niet in de bek kijken.

19:00

Eten in de stad

Zelf regelen dit keer, tip van de redactie: sit-in op het Neude, en 140 calzone bestellen bij de pizzeria.

22:00–4:00

Eindfeest!

Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan deze geslaagde introductie! Helaas zat het er niet in om de colleges morgen pas ná 9 uur te laten beginnen...

Lang zullen ze leven!

Gister werd Sanne Brinkhorst 18, en vandaag is het de beurt aan Marte Geritsma. Van harte!

Gedicht

Vul op de ... iets of iemand in uit de Trojaanse Oorlog.

Bij een liedjesavond in de grote schouwburgzaal
Zongen Long en van 't ...
...dinairst van allemaal.

...jaars zijn er!
't verse bloed voor USC!
Ik ga naar de societeit toe,
lekker zeiken, ga je mee?

JB

Oplossing van vrijdag: Eris en appel
De oplossing van dit gedicht zal te vinden zijn in de volgende "By the way..."

SONS

Ook dit jaar is er weer een SONS bestuur! Wij vertegenwoordigen natuurkundestudenten in tijden van huisvestingsperikelen, onderwijsvisitatie en veranderingen op departements- en faculteitsniveau. Lijkt je dit ook leuk, gezellig of nuttig? Je bent elke dinsdagmiddag welkom op onze lunch in MG133 voor allerlei zaken, of je kunt specifiek in de Eerstejaars Respons Groep, die elke 2 weken luncht om het over de kwaliteit van de eerstejaars vakken te hebben. Interesse? Stuur een mailtje naar sons@phys.uu.nl en we houden je via onze maillijsten op de hoogte!

Wilke van der Schee

Wraak is zoet

Sinds de dood van de populaire krokodillenjager Steve Irwin zijn al tien dode pijlstaartroggen met afgesneden staarten teruggevonden op de stranden van noord-oost Queensland, Australië, de staat waar Irwin woonde en een dieren-tuin had. Volgens een lokale bioloog is het nog niet duidelijk hoe de roggen zijn gevangen en of hun dood te maken heeft met het overlijden van Irwin.

Terugreis (3/3): Aeneas

Ons laatste epos over terugreizen gaat niet zozeer over een terugreis, maar meer over een heenreis. Terwijl Troje brandt vlucht de Trojaanse halfgod (zoon van Aphrodite) Aeneas met vader en zoon weg. Hij voert een groep Trojaanse vluchtelingen aan in een zwerftocht over de Middellandse Zee.

Na een zwerftocht (niet zo lang als die van Odysseus) belandt Aeneas uiteindelijk in Italië, waar hij de basis legt voor het latere Rome.

Aan het begin van de reis belandt hij na een zware storm (veroorzaakt door Hera), in Carthago. Daar worden de Trojanen warm onthaald door de Cart Haagse koningin Dido (geen familie van de zangeres). Dit alles loopt goed, tot Dido wat meer dan alleen vriendschap wil. Op dat moment krijgt Aeneas bezoek van de god Hermes, die hem eraan herinnert dat hij de heilige taak heeft een nieuw Troje te stichten.



Colofon

De BTW bedankt ...

Miekee "Hermes" Lam

Mirjam "SNIc" Hart

JB

Wilke "SONS" van der Schee

Wikipedia

nu.nl

De gehele introcommissie, zelfs Kenny

Redactie

Jeroen Schot

Jeroen van Wolffelaar

By the Bart ...

GERECHTIGHEID

Poseidon is gisteravond officieel aangeklaagd. Hij had een weddenschap om honderd euro afgesloten met een eerstejaars omdat hij er heilig van overtuigd was dat de oude gracht grotendeels van west naar oost liep, terwijl zij beweerde dat het grotendeels zuid-noord was. Nadat Poseidon achter zijn fout kwam, begon hij met te vertellen dat het slechts over het kleine stukje west-oost ging waarover de weddenschap besloten was, een dag later zei hij dat hij te dronken was om weddenschappen af te kunnen hebben gesloten, en intussen meent hij zich niks meer van het voorval te herinneren. Er is intussen het gerucht ontstaan dat Poseidon het lopen van zijn eigen wateren geeneens kent.

En dan nu, mede mogelijk gemaakt door de kookploeg:

Het loopt door het bos en heeft immer schone tanden? *Paulus de Floskabouter*
Het loopt door het bos en het is hartstikke zat? *Paulus de Wodkabouter*
Het loopt door het bos en het stinkt? *Paulus de Bosbouter*
Het loopt door het bos en het is te zien op journaal? *Paulus de NOSkabouter*
Het loopt door het bos en het is oud en kan maar één ding tegelijk? *Paulus de DOSkabouter*
Het loopt door het bos en helpt je met onderwijszaken? *Paulus de BOZkabouter*
Het loopt door het Duitse bos? *Paulus de Mofkabouter*
Het loopt door het bos en is weer grappig? *Paulus de Mopkabouter*
Het loopt door het bos en het is aan het vechten? *Paulus de Bokskabouter*
Het loopt door het bos is 144? *Paulus de Groskabouter*

Puzzel: Driehoeken

Grieken waren heel goed met driehoeken. Een bekend voorbeeld hiervan is Pythagoras. Hij bedacht namelijk dat er een heel simpel verband is tussen de zijden van een rechthoekige driehoek. Omdat jullie die allemaal horen te kennen zullen we deze stelling van Pythagoras hier niet vermelden.

De vraag: Hoeveel driehoeken zitten er in dit figuur verborgen?

