

By the way...



Cha togar m'fhearg gun dioladh

Datum: 4 september 2007

Jaargang: 15

Nummer: 2

Oplage: 275 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

Van de redactie

Goedemorgen, fris en fruitige mensen. De clans zijn geclashed, maar zo te zien hebben voldoende mensen de strijd overleefd. Vandaag zal de strijd worden voortgezet.

Ook de redactie heeft het overleefd, dus voor je ligt het tweede nummer van dit jaar, weer met boordevol nuttige, onnuttige en interessante informatie. Moge de beste clan vandaag winnen!

De redactie

Hallo Strijders,

De highlandgames zijn eindelijk begonnen en zo te zien heeft het effect. Gevochten wordt er niet meer, iedereen heeft elkaar al een beetje leren kennen. De kampen zijn opgeslagen en iedereen heeft zijn plekje gevonden. Toch hebben we nog twee spannende dagen voor de boeg. Vandaag zal niet gemakkelijk worden. Er is weer een monster gesignaleerd in het meer en wij als Raad hebben besloten een expeditie erop af te sturen. Hou je hoofd koel en blijf optellen, want het kan een heftige strijd worden vandaag.

Succes en veel plezier,

Lord of Lochalsh

Cryptische gedichten

Een wagen vol met oude stront
waar Fyfe McFadden achter stond
die kanelde ineens zodat
McFadden vieze kleren had.

(13)

Het pronkstuk van de bloementuin
was een fantastische pioen,
maar toen kwam Don McFlower langs en
viel erbovenop, die oen.

(3+5+2+2+4)

JB

Oplossing nr. 1:

Schots en scheef

Scotland yard over McDonalds

Haggis is een klein, viervoetig diertje dat leeft in de Schotse hooglanden. De pootjes van de haggis zijn aan één kant korter dan aan de andere kant. Dat betekent dat 'ie goed aangepast is om op constante hoogte door de heuvels te draven, zonder omhoog of omlaag te lopen. Als je een haggis wilt vangen, kun je het beste het beest zo benaderen, dat je 'm vanaf de andere kant achtervolgt!

Het is de redactie niet bekend of de kookploeg voor vanavond genoeg van deze schattige beestjes heeft kunnen vangen, hoewel dus niet heel moeilijk te vangen, zijn ze wel vrij zeldzaam en moeilijk te vinden. Er waren vannacht wel vreemde geluiden vanuit het kookbusje gerapporteerd, maar of dit het typische gepiep is van de haggis, was moeilijk te bepalen. Juist toen onze vrienden van MI6 in samenwerking met het Dierenbevrijdingsfront en Marianne Thieme een heimelijk kijkje wilde nemen, werden zij opgeschrikt door een wakker lid van de McDonalds clan. Slapen die mensen zou nooit?!

We zullen het vanavond weten...

Lord Koe

*die blij is dat hij/zij dit keer de dans
lijkt te ontspringen*

Strip



© xkcd.com

Agenda

8:30

Opstaan

Begin de dag met een dansje, ochtendgymnastiek is hier de ideale gelegenheid voor.

9:15

Ontbijt

13:00

Lunch

14:00

Geheim spel op een geheime lokatie

Maar pas op voor het monster van Loch Ness.

18:00

Avondeten

20:00

Cluedo

23:00

Feesten!

Jarig

Zoals wel vaker is Sjoerd Boersma ook dit jaar tijdens de Introductie jarig. Het is echter voor het eerst dat 'ie 20 jaar wordt. Eindelijk geen tiener meer! Meer over Sjoerd in een volgende "By the way...".

3^e Lustrum

By the way, de “*By the way...*” bestaat al een poosje. Je zou het niet denken, maar de eerste uitgave dateert van 12 juni 1992, vijftien jaar geleden. Was de Introductie toen dan in juni? Nee, de “*By the way...*” is niet altijd een intro-blaadje geweest. Het begon zelf met een heel ander doel: als algemeen verenigingsblaadje, om activiteiten aan te kondigen, en daarvan verslag te doen. Om uit nummer 1 te citeren:

Zo heeft zij [de redactie –red] tijdig ingezien dat het beter is weinig pagina’s te vullen met geweldige artikels, dan veel pagina’s met rotzooi.

Dit moet, zo bezweert de redactie, niet opgevat worden als een stee naar de Vakidoot, het verenigingsblad dat al sinds 1966 bestaat, en duidelijk meer pagina’s bevat.

Intussen zijn er heel wat “*By the way...*”¹s¹ verschenen, waarvan de meeste zelfs digitaal beschikbaar zijn. De laatste elf jaargangen zijn te vinden www.a-eskwadraat.nl/btw, de eerste 52 edities staan op btw.ouwelullen.org. De snelle rekenaar ziet dat er 17 edities missen. Een waar mysterie...

De redactie

Loch Ness – Meer en monster

Noem het woord “loch”, en de meeste mensen zullen direct denken aan “Loch Ness”. Dat loch is natuurlijk maar één van de vele lochs die er in

Schotland te zien zijn². Loch betekent niets anders dan meer, hoewel hetzelfde woord ook gebruikt kan worden voor baaien, iets wat ze in Noorwegen een fjord zouden noemen.

Het woord “loch” zelf wordt door Schotten ook wel gebruikt om Engelsen of andere niet-Schotten te herkennen: Voor Engelsen is de uitspraak van de ‘ch’ klank uitermate moeilijk – vergelijkbaar dus met het Nederlandse gebruik van “Scheveningen” om Duitsers door de mand te laten vallen tijdens de oorlog³.

The monster van Loch Ness is de belangrijkste reden dat het Schotse Loch Ness ook het bekendste loch is. De redactie heeft vernomen dat het mysterie van het monster van Loch Ness definitief ontkracht kan worden – volgens justitie heeft het monster een sluitend alibi voor de afgelopen paar dagen in de Lage Landen. Niettemin, het oude verhaal is toch nog interessant:

Het oudste verhaal van een monster dateert uit het jaar 565. Een legende verhaalt over Sint Columba, die een Pict⁴ gered zou hebben van een aanval door een monster. Fast forward naar 1933, toen een Brits stel meende een monster gezien te hebben dat de weg overstak naar het meer, ik bedoel, het loch toe. Sinds die tijd, zijn talloze sightings geweest, sonar-onderzoeken gedaan, enz. Tot enkele dagen geleden, heeft echter niemand overtuigend bewijs geleverd.

Uit het dagboek van William Wallace

Vandaag is de dag dat we naar het Loch gaan. Ik moet meteen weer terugdenken aan de laatste keer dat ik er was?

Het was een dinsdagochtend, het motregende. Ik begon een praatje met zomaar een Trojaan die er toevallig ook was, toen ik bedacht dat het wel eens lekker zou zijn om eens even het meer over te gaan zwemmen. Wat kon er ten slotte gebeuren? Het was een afgesloten meertje, er zou niks van vis inzitten, laat staan gevaarlijke dieren?

Toen ik ruwweg bij het midden van het meer aankwam, voelde ik ineens iets langs mijn benen glijden. Het voelde ruw aan, niet glad als de schubben van een vis maar meer als de huid van een reptiel. Ik dook onder water, en zag nog door het troebele water een kleine staart verdwijnen, maar ik kreeg het gevoel dat het deel was van een groter dier?

Sindsdien is er een jaar verstreken. Zo eens in de paar weken hoorde ik weer van een boer in de omgeving van het meer die op mysterieuze wijze enkele schapen kwijt was geraakt. Wellicht is het niks, maar gisternacht werd ik wakker, en ik dacht dat ik een schaap hoorde blaten en iemand wanhopig om hulp hoorde roepen? Eer ik buiten was, waren de kreten echter verstomd?

William ‘Bart’ Wallace

				d						7
										1
										3
		a								2
										2 C
										1
										5
										3
										6
										2
5	3	6	1	2	3	3	2	5	2	

Puzzel – Woordenzeeslag

Zeeslag, je kent het wel. Alleen zoeken we nu geen schepen, maar woorden. De nummers naast resp. onder elke rij en kolom geven het aantal letters erin aan. Elk woord staat of horizontaal, of verticaal. Maar altijd in de leesrichting. De *C* aan de zijkant betekent dat er in die kolom een letter *C* staat. We zoeken de volgende woorden: doedel, haggis, schot, kilt, mac, zak, vis, ui

Colofon

De BTW bedankt...

Lord of Lochalsh	Nessie
William Wallace	Randall Munroe
Marja van Aken	JB
St. Adomnán van Iona	

Redactie

Jeroen Schot	Jeroen van Wolffelaar
--------------	-----------------------

¹Exacte aantal is onbekend, maar ligt zeer waarschijnlijk tussen de 100 en 150.

²Mits er niet te veel mist hangt, dus niet zo bijster vaak.

³tegenwoordig wordt het woord eerder gebruikt om Duitsers naar onze toerisme-industrie te lokken, maar goed, we dwalen af

⁴bewoner van Schotland in de Romeinse tijd