

By the way...



We hebben er djinn in!

Datum: 1 september 2008

Jaargang: 16

Nummer: 1

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

Van de redactie

Lieve eerstejaars,

In je handen heb je nu het eerste nummer van de "By the way..." Dit blaadje, dat bijna dagelijks zal verschijnen tijdens de introductie, kun je als een richtlijn gebruiken bij deze eerste zeven dagen van je studie. Of je je nou afvraagt wat het programma van de dag is, wat bepaalde begrippen binnen A-Eskwadraat betekenen of hoe je je dient te gedragen tegenover Supermentoren, dan wel helpers, het staat allemaal in ons ludieke blaadje.

Denk jij een leuke bijdrage te hebben, wil je jezelf promoten of heb je de drang een roddel bekend te maken? Stuur dan je tekst naar btw@a-eskwadraat.nl

De "By the way..." commissie wenst jullie, en natuurlijk ook (super)mentoren, helpers en sultans een fijne introductie.

De redactie

De Supermentoren

Wie is die raar aangeklede gast die zo hard liedjes zingt in de bus? Juist, je supermentor. Hieronder volgt een kort voorstelrondeje.

Blauw bloed hoort op de troon, dat weet iedereen. Om voor eens en altijd de machtigste familie van het land te worden zal ik onze blauwe strijders naar de overwinning leiden. (en natuurlijk ook een beetje om de hand van deze mysterieuze prinses te veroveren) Prins-S

السلام عليكم Ik, Prins Al-e-Mal, sta aan het hoofd van de geweldige gele familie. Ik heb de beste drill-instructeurs en de beste soldaten uitgezocht om er voor te zorgen dat **Geel** deze spelen gaat winnen. Met mijn wapperende manen en de strijd lust van een leeuw maak ik zeker indruk op de wonderschone prinses.

Jow, people. Als de knuffel-arabier uit Jordanië ben ik natuurlijk duidelijk de beste tijdens de strijd. Samen met mijn strijdmakkers van **Groen** gaan

wij zeker de hand van de arabische chick veroveren. Wat nou concurrentie... Alsof iemand mijn charmes kan weerstaan.

Prins Ali-β

Ik, **prins van Persie**, ben uiteraard zeer tevreden met het **oranjelegioen**. En na het bekijken van de concurrentie is het altijd weer lastig (maar wel verwacht) om in de favoriete rol gedrukt te worden. Het is duidelijk dat we een solide groep zijn, dus deze rol gaan we zeker waarmaken.

De **Fresh Prince of Ellertshaar** is opgegroeid in West-Agrabah, totdat hij verhuisde naar Ellertshaar om daar bij z'n familie te wonen. Inmiddels staat hij daar bekend om zijn woeste aantrekkelijkheid, zilveren tong en **rode** kledingsstijl. Als residentiële casanova is hij natuurlijk met zijn familie van de partij bij de spelen.

Van de intro

Salaam efendi!

Ik hoop dat deze boodschap u veilig heeft bereikt tijdens uw reis naar mijn prachtige landgoed in het verre oosten van het land. Straks zult u deze schoonheid met uw eigen ogen kunnen bewonderen, waarna u gehuisvest zult worden in een van de vele, schitterende vertrekken die het paleis bezit. Zodra u een beetje bent bijgekomen van de ongetwijfeld vermoeiende reis dwars door het land, trappen we af met een van de beroemdste en tevens de meest gevreesde onderdelen van de Spelen. Gedurende de hele middag zult u opdrachten tegemoet zien, die zowel fysiek als geestelijk niet gemakkelijk te voltooien zijn. Ik wil u vooral meegeven altijd op uw hoede te zijn voor uw tegenstanders, want tijdens dit onderdeel is alles mogelijk. Triomf kan snel plaatsmaken voor een nederlaag, maar als men moedig door blijft strijden, zal uiteindelijk glorie deel van u uitmaken. Ik wens u veel voorspoed en moge de beste winnen!

Met koninklijke groet,
Sultan Al-Magtich

— voorkant —

(advertentie)

Wat heeft dit...



Agenda

10:00 uur

Ontvangst en welkom

De eerste indruk is de belangrijkste.

11:00 uur

Kennismaking met je mentorgroepje en tutor

De eerste dag onthoud je toch al die namen nog niet.

12:30 uur

Met de bus op reis

±14:30 uur

Aankomst in het land van sultan Al-Magtich

Zoek je slaappleaats in het luxueuze paleis.

15:30 uur

Betoverende Spelen

Vliegende kleden en slangenbezweerders

19:00 uur

Avondeten

Een Arabisch culinair hoogstandje?

20:00 uur

Bos vol wonderen

Kijk uit voor Ali-Baba en zijn veertig rovers.

Het ABC van A tot E en S²

Als nieuwkomer bij A-Eskwadraat en mogelijk zelfs in de wereld der studenten kom je onderweg nog al eens woorden tegen waar je nog nooit eerder van gehoord had. Om je door dit doolhof van begrippen te helpen, komt er in elke "By the way..." een stukje van het ABC van A tot E (en S²).

A-Eskwadraat Oorspronkelijke uitspraak: van A tot E s-kwadraat. β -studievereniging extraordinaar met onder haar vleugels: Natuur- en Sterrenkunde, Informatiekunde, Wiskunde en Informatica.

α Alfa, eerste letter uit het Griekse alfabet. Ook een student der talen, cultuurhistorie en literatuur.¹

Alumnus meervoud: Alumni. Iemand die afgestudeerd is aan een universiteit.

Bestuur(slid) De personen bij wie je in de gezelligheidskamer moet zijn om geld te wisselen.

β Bèta, tweede letter uit het Griekse alfabet. Ook een student der exacte wetenschappen².

College Een vaak onnodig zwetsverhaal van een docent.

Commissie Een groep mensen die activiteiten organiseert. Vaak afgekort tot Cie.

Departement Een onderverdeling van de faculteiten. Ook wel vakgroep.



Survivalgids

Gebaseerd op jarenlange ervaring

Regels in omgang met mentoren:

1. Luister altijd naar je mentor.
2. Als je mentor je om een koekje vraagt, geef hem er dan eentje.
3. Als je mentor je om een koekje vraagt en je hebt er geen, ga er dan een zoeken.

Regels in omgang met mensen uit eigen kleur:

1. Roep je kleur naar elkaar.
2. Geef elkaar dikwijls een koekje.
3. Het is toegestaan een ander mentorteam uit eigen kleur te helpen als ze in de penarie zitten.

Regels in omgang met eigen supermentor:

1. Als je hem ziet, schreeuw dan hard je eigen kleur.
2. Als hij dorst heeft, haal dan wat drinken voor hem.
3. Als hij honger heeft, geef hem dan een koekje.

Regels in omgang met helpers(/scheidrechtters):

1. Een helper heeft altijd gelijk.
2. Als een helper geen gelijk heeft, zie regel 1.
3. Als een helper en een (super)mentor elkaar tegenspreken, heeft de helper gelijk.
4. Helpers zijn onpartijdig - dat wil zeggen, dat het ze niet uitmaakt welke kleur hen omkoopt. Ranja en koekjes zijn effectieve middelen om een helper naar je eigen hand(kleur) te zetten.

Sprook Saaitje

Er was een slang, geleden in een land hier ver vandaan. Die slang heette Aladd in Bagdad. In Ellertshaar heette hij Henk.

Henk was verliefd op Ellert, hij vond dat ze mooi haar had. Ellertshaar ogen waren ook wel mooi.

Nu niet meer. Toen was er wel nog een meer, waar veel aan watersport gedaan werd.

Zo surfte Henk veel. Vooral naar de site van xkcd. Hij vond ze altijd grappig. Behalve soms. Als internet er uit lag. Maar dan legde hij het gewoon weer terug.

Lekker weer vandaag, gewoon niet normaal. Normaal is een leuke band. Mijn band is plat. Limburg niet.

Puzzels

Greater than Sudoku

De pijltjes geven aan of het getal groter of kleiner moet zijn dan zijn buurman.

3				5
	8			3
		6	1	
		8	2	
	1			6
7				9

Anagrammen

"Introductiekamp" is eigenlijk ook alleen maar een anagram voor "Ducttape Minirok", en daarom hebben we vandaag een prijsvraag voor jullie, waarbij gebruik gemaakt mag worden van het introkatern: Vind de echte namen van Intro commissieleden achter de volgende anagrammen...

- 1 Raar in lessen
- 2 Domineer, lach, relax
- 3 Kuis beviel hem
- 4 Slons werpt beha
- 5 Halvegare en Twents

De winnaar ontvangt morgen bericht!

Colofon

De "By the way..." bedankt...

Ali- β

De Breek

Prins Al-E-Mal

Prins S

Prins van Persie

Sultan Al-Magtich

The Fresh Prince

Redactie

Bart Russel

Charley Gielkens

Dominique Mirandolle

¹Dus geen informatiekundigen!

²Jij dus