

By the way...



“Ben jij ook vaak hier?”

Datum: 3 september 2008

Jaargang: 16

Nummer: 3

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

Van de redactie

Gegroet aan alle strijders, Vandaag is het alweer woensdag en daarmee is er langzaam aan een einde aan het komen aan de kampdagen. Het zal nog een spannende strijd worden voordat er een winnaar kan worden uitgeroepen! Er zit een groot, allesbepalend spel aan te komen, dus nog niks is verloren!

Verder moet er natuurlijk ook opgeruimd worden en laat in de middag zijn we dan weer terug in Utrecht. Maar niet getreurd, want vanaf morgen begint de rest van de introductie, waarbij ook weer veel gelachen kan worden.

En bedenk ook, het einde van het kamp betekent niet het einde van de “By the way...”! Er komen nog maar liefst drie nummers bij, waarvan de eerste morgen tijdens het Actief-Naast-Je-Studie-Spel zal verschijnen.

De Redactie

Fakir

Een van de bekendste fakirs in Nederland is de fakir van de Efteling! Maar wist je ook dat hij dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert? Hij woont al sinds 1958 in het Sprookjesbos.



Eerstejaarscommissie

“Wat is dat?”

De eerstejaarscommissie (EC) is dé commissie voor broekies als jullie. De EC wordt samengesteld door eerstejaars en de opdracht is om met een

klein budget groots geslaagde activiteiten, voornamelijk gericht op eerstejaars, te organiseren. Om je te helpen je weg te vinden binnen de vereniging zal iemand uit het bestuur jullie begeleiden tijdens het vergaderen en organiseren.

Het leuke van een klein budget is dat je uitgedaagd wordt creatief bezig te zijn. Activiteiten die wij vorig jaar georganiseerd hebben zijn onder andere taartbakdag, cocktail party, pimp my bike, monopoly run, filmavond, badeendjesdag en het Grote Kusspel. De EC is een supergezellige commissie door het hoge niets-moet-alles-mag-gehalte en het is een goede manier om kennis te maken met het reilen en zeilen van A-Eskwadraat.

Wij vonden het in ieder geval de leukste commissie en eigenlijk zouden we het graag dit jaar nog eens over doen! We dagen jullie nu dus uit om nóg leukere, creatievere, gekkere activiteiten te bedenken en organiseren dan wij vorig jaar gedaan hebben. Succes!

Groetjes van de EC eenden van 07-08

Heb je interesse om deel uit te maken van deze (of een andere) commissie? Schrijf je naam op de lijst in de A-Eskwadraat kamer tijdens de Uithofdagen.

Van de intro

Salam!

Wat een spektakelstuk was dat gisteren! De hofvijver van het paleis was het decor van een geweldige botenparade, waarbij de Hiswa in het niet zou vallen. Het werd een slagveld, maar denk hierbij aan wat de Franse staatsman Georges Clemenceau zei: “Strijd is een reeks catastrofes, die eindigt in de overwinning.” Dit zal alleen gelden voor de familie die vandaag, tijdens de ultieme krachtmeting tussen de besten van de vijf families, zal tonen over het meeste souplesse en inzicht te beschikken. Wij wensen jullie allen succes en daarna een goede terugreis!

Grootvizier Rajah

— voorkant —

Agenda

08:30 uur

Opstaan en ochtendgymnastiek

Wellicht helpt een laatste overwinningsdans.

—
09:00 uur

Ontbijten

Je mag ook voor onderweg iets meenemen.

—
10:00 uur

Het spel van “de laatste nacht”

Het traditionele afsluitingsspel. Allesbeslissend in de spannende strijd.

—
12:00 uur

Terugreis

Noch per vliegend tapijt, noch per kameel

—
±14:30 uur

Aankomst in Utrecht

(advertentie)



Brammert en Ellert

De echte mythe over Ellertshaar!



Brammert en Ellert waren twee reuzen die in het Grote Veld in een hol woonden.

Op den duur begon de eenzaamheid hen op te breken en misten zij vrouwelijk gezelschap. Vader Ellert miste vooral een huishoudster, terwijl zoon Brammert juist een ander soort gezelschap wilde. Op een voorjaarsdag besloten zij hier iets aan te doen. Zij wisten al snel een eenzaam en mistroostig meisje, genaamd Jaantien Buving, uit het nabij gelegen dorp mee te nemen.

Na zeven jaren groeide de onenigheid tussen vader en zoon. Na de zoveelste ruzie was Ellert er woest op uitgetrokken. Ondertussen liet Brammert zich buiten scheren door Jaantien. Terwijl dit plaats vond, viel hij dronken in slaap. Jaantien zag haar kans schoon en sneed zijn keel door.

Toen Ellert terug kwam was Jaantien reeds richting dorp gevlucht, en Ellert zette de achtervolging in. Aangekomen in het dorp gooide hij zijn bijl achter haar aan, maar de bijl bleef trillend steken in de schuurdeur waarachter zij schuilde. Deze nederlaag kon hij op zijn leeftijd niet meer aan en hij stierf ter plekke.

Zodoende heet het Grote Veld sindsdien dan ook Ellertsveld.

Kandidaatsbestuur

Lang, lang geleden (om precies te zijn 3 jaar geleden), liepen 2 schuwe (kuchkuch) eerstejaars over het zelfde terrein als waar jullie nu zijn. Onbezonnen en vol goede moed maakten ze zich klaar voor de tijd van hun leven: de studententijd.

Precies een jaar later kwamen er nog 4 eerstejaars bij. Alle zes begonnen in hun eigen tempo en via hun eigen weg aan hun carrière als actief lid te timmeren. Soms kruisten hun paden elkaar en zo ontstond langzaam maar zeker een steeds sterkere band, die later heel nuttig bleek te zijn.

Uiteindelijk werd donderdag 24 april 2008 de dag van de waarheid, de dag waarop ze als kandidaatsbestuur werd gevraagd. Dick, Stephan, Michelle, Rob, Rob & Arnoud: onthoud die namen, want die zul je nog vaak horen.

Nog veel plezier op de intro en tot in de A-Eskwadraatkamer!

Kandidaatsbestuur 2008-2009

Vandaag het nieuws van gister

Bij het opkomen van de zon (of iets later dan) stonden de strijdende partijen alweer klaar om het tegen elkaar op te nemen. De fata morgana's die verschenen aan de oase zijn letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. De verschillend gekleurde families hadden echter, of juist hierdoor, uitgebreid de kans om tegen elkaar te strijden.

Na een levendig spel, werden tegen de avond dan toch de strijdbijlen (en zwaarden) voor even begraven. Het sultanaat had namelijk nog een feest voor de dappere strijders in petto. Tot in de vroege uurtjes werd hier ter ere van de befaamde prinses gedronken, gezongen en gedanst. Vooral de rode en oranje familieleden konden het erg goed met elkaar vinden.

Het ABC van A tot E en S²

Helper Een persoon die je muntjes geeft in ruil voor koekjes.

Koekjes Het ideale omkoopmiddel voor helpers.

Kook De kookploeg tijdens de intro. Ook goed voor sterke verhalen over de Zilvervloot, Nessie en Eddie.

L^AT_EX Nee, niet om op je muren te smeren of rare pakjes van te maken. Wat wel? Een taal om documenten in op te maken.

Limburg Waar in het bronsgroen eikenhout, nachtegaaltje zingt. Ook: thuis.

Linux Besturingssysteem waar bijna alle computers van A-Eskwadraat op draaien.

Zeeslag



Colofon

De BTW bedankt...
De Breek
Het kandidaatsbestuur
Rajah

Redactie
Bart Russel
Charley Gielkens
Dominique Mirandolle

