



Van de redactie

Welkom terug waarde lezers! Hopelijk zijn jullie weer een beetje bijgekomen van het kamp. Vanochtend hebben jullie mogelijk al jullie eerste echte college gehad, maar nu is het weer tijd om gezellig op stap te gaan met in de ene hand een "By the way..." en in de ander een mentorbroertje of -zusje.

Vandaag staat jullie het Actief Naast Je Studie Spel¹, of ANJSS voor ingewijden, te wachten. Hierbij leer je zowel de Uithof als een aantal commissies van A-Eskwadraat kennen. Goed opletten dus, want je mentoren laten je belangrijke plekjes zien!

Ook vanavond krijgen jullie plekjes te zien, maar dan een heel andere soort. Vanavond duiken jullie de stad in en bezoeken jullie een aantal gezellige kroegen met jullie mentoren, waar telkens een kleine opdracht uitgevoerd dient te worden.

Nu rest ons niets anders dan jullie veel plezier te wensen en een tot ziens tijdens de kroegentocht!

De redactie

Van de intro

Salaam Effendi!

De strijd is gestreden en ik heb er zeker van genoten. Hoewel mijn broer de afwezigheid van bloed niet helemaal kon waarderen, zie ik er wel een nut van in. Het is immers zo dat als er meer mensen zijn, de belasting ons meer oplevert. Jullie hebben dit waarschijnlijk ook wel uit jullie eigen gebieden geleerd, maar in een groot rijk als het onze gaat het om nog grotere hoeveelheden.

Ik wil graag zowel de winnaars als de verliezers feliciteren met een mooie strijd. Jullie hebben de afgelopen nacht een welverdiende rust gekregen, zodat jullie er deze dagen weer goed tegenaan kunnen! Vanmiddag zullen jullie eerst het lokale sultanaat verkennen om later

richting de avond in de stad te eten. Hiermee is de dag natuurlijk niet voorbij! De stad moet ook nog verkend worden en daarmee ook de kroegen die Utrecht kent. Ik wil jullie hierbij wel aanraden om de regels goed te blijven volgen, want hoewel ik natuurlijk graag de schatkist gevuld zie worden, kan dat ook op vriendelijkere manieren.

Ik wens jullie hier veel plezier bij en hoop jullie allemaal tegen te komen in de Mick O'Connells.

Ish-Fahjid

Ondertussen in Ellertshaar



Vandaag het nieuws van gister

De redactie feliciteert bij deze de oranje familie met het winnen van de strijd tijdens het kamp!

Oranje behaalde de overwinning met name door het eindspel van dinsdagavond, "levend 4-op-1-rij". Bij dit spel werden de dappere strijders blootgesteld aan opdrachten en bevragingen. Vooral het synchroon jumpen viel niet mee voor bepaalde groepen.

Gister was er nog één laatste strijd waaraan de kleuren konden meedoen, "de strijd van de laatste nacht". De winnaar van dit spel is bepalend voor de kleur waarin het eindfeest van de introductie wordt gegeven. Van de gekleurde families werd als eerst oranje uitgeschakeld. Uiteindelijk bleef groen als winnaar over. Haal je groene tulband tegen dinsdagavond dus maar vast uit de kast.

Agenda

13:00 uur

ANJSS

In het Actief-Naast-Je-Studie-Spel kom je onder andere langs de boekverkoop en verschillende commissies die nog leden zoeken.

18:00 uur

Eten met je mentorgroepje

Net zo lekker als op kamp?

's avonds

Kroegentocht

Kijk uit voor kamelen tegen het einde van de avond!

Het ABC van A tot E en S²

Lustrum Elke vijfde verjaardag.

Mama De vrouwelijk(st)e van je twee mentoren.

Mentor Meerderejaars studenten die je begeleiden tijdens deze introductie.

Nacht Waarvan we er deze intro 1001 (wilde) hebben.

Neude Groot plein in Utrecht met allerlei café'tjes er om heen en terrasjes er op in de zomer.

Ochtendspits Medestudenten (en de rest van de wereld) die 's ochtends jouw plekje in de lijn 11 of 12 bezetten.

Ouwe lul Iedereen waarvan je denkt dat hij (of zij) ouder is dan jij, maar waar details van ontbreken.

Papa De mannelijk(st)e van je twee mentoren.

¹Een favoriet van de redactie



© xkcd.com

Almanak

“Wat is dat?”

Prinsen, prinsessen, viziers, concubines, rovers en zeelui, jullie zijn het jaar van 2008: het jaar van Guus Hiddink, Fitna, de Olympische Spelen, de Large Hadron Collider, The Dark Knight en natuurlijk van de almanak 2008. De almanak is een jaarboek dat door A-Eskwadraat wordt uitgegeven, met daarin een terugblik op wat we allemaal hebben meegemaakt, verhalen, toestanden en een smoelenboek met telefoonnummers en e-mailadressen. Uiterst handig dus. Dit geweldige boekwerkje is gratis voor alle lieve eerstejaars!

Halverwege februari staan stapels almanakken bij de boekverkoop te trapelen om opgehaald te worden. Hou je mailbox in de gaten. Daar zullen we binnenkort ook de details achterlaten van een spannende wedstrijd waar de jonge schrijvers en dichters onder de eerstejaars een kans krijgen om in de almanak te komen!

We zien jullie bij de themabekendmakingsborrel op 25 september. Lachen op de foto!

Kleurplaat - Uitslag

Er waren zeer mooie inzendingen voor de kleurplaat wedstrijd, dus het duurde nog al eventjes vooraleer we er uit waren. De winnende kleurplaat is ingeleverd door groepje Z, van harte en

veel plezier met jullie prijs!

Graag hadden we een foto geplaatst van de tekening, maar het hele concept “kleur” in kleurplaat wordt nog al aan voorbijgegaan in dit zwart/wit drukwerk.

Haiku's

Tijdens het avondspel op dinsdag zijn deze prachtige haiku's geschreven door groepje L.

Tentamen

Je moet het halen!
Pieken op een juist moment
In de dag vergist.

Koffie

Vroege start, koffie
al te laat, geen resultaat,
knopje vergeten

Picknicken

Eten in de wei
Prachtig weer, gezelligheid
Eén wespensteekje

NS

Eindelijk op tijd,
de trein gehaald, maar helaas,
Blaadjes op de rails.

Wist je dit?

Wist je dat de Uithof...

- ..in 1958 bedacht werd, en dat de bouw in 1962 begon?
- ..er ruim 50.000 studenten studeren, waarvan jij er nu 1 bent?
- ..een drukbezochte pizzeria, een nodige boekhandel, een dure spar en een op het dak gelegen basketbalveld bevat?
- ..bij een botanische tuin ligt, waar je met je studentenkaart gratis naar binnen mag?

Wist je dat de Universiteit van Utrecht...

- ..vanaf 1636 de naam Universiteit mag dragen?
- ..vroeger studentenverenigingen oprichtte om de studenten te beschermen tegen het volk, dat nogal eens vijandelijk tegenover de studenten stond?
- ..een universiteitsmuseum heeft, in het centrum van Utrecht vlakbij de Dom? Hier kun je nog veel meer van dit soort weetjes vinden en een verzameling rariteiten.

Echt Arabier

In een melige bui bedachten wij de titel van deze “By the way...” met de gedachte: welke gek gaat er nou bier van een ara maken? Na een korte zoektocht bleek echter al snel dat een extreem Zonderlinge Zuideling, zo eentje uit België, daadwerkelijk een ara bier gemaakt heeft.



De redactie heeft haar best gedaan om nog tijdig een flesje te bemachtigen, maar helaas was het te kort dag. Een diepgaande beschouwing van dit product zal dus helaas uit moeten blijven tot nader order.

Hashiwokakero!

Deze keer als puzzel een Hashiwokakero (Bruggen Bouwen).

Regels: In elk eiland staat hoeveel bruggen horizontaal en verticaal (bruggen gaan niet diagonaal) aan het eiland vastzitten. Per kant mogen 0, 1, of 2 bruggen gebouwd worden, niet meer dan 2. Het uiteindelijke bruggennetwerk moet een afgesloten geheel zijn.



Colofon

De “By the way...” bedankt...

De Almanak
Ish-Fahjid

Redactie

Bart Russel
Charley Gielkens
Dominique Mirandolle