

By the way...



... steekt er de drakar mee!

Datum: 31 augustus 2009

Jaargang: 17

Nummer: 1

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

Van de redactie

Ahoy nieuwe eerstejaars!

Welkom bij je eerste¹ introductie bij A-Eskwadraat. Je zult het er wel moeilijk mee hebben. Weg van je ouders, als je al op kamers woont is je hospita een enge vent/vrouw, danwel je woont bij de SSH en je kunt je buurvrouw/-man en diens vriend(in)'s nachts iets te goed horen, je hebt je studieboeken nog niet, je staat bol van de stress voor je nieuwe studie, en of het nog niet genoeg is, neemt een stel vreemden je mee op kamp waar je twee dagen lang een oorlog tussen bijna-goden in hun naam moet gaan uitvechten...

We begrijpen het helemaal als het allemaal iets te veel wordt. Daarom is er hier speciaal voor jou de eerste "By the way...", een blad dat zes keer deze intro uit zal komen en vol staat met interessante, voorlichtende en vooral ontspannende weetjes, verslagen, roddels, grollen en puzzels. Mocht je door deze artistieke uitbundigheid, of de intro zelf, persoonlijk iets in de "By the way..." willen zien verschijnen, mail het dan naar btw@a-eskwadraat.nl of spreek even een redactielid aan. De afgevaardigde voor het kamp draagt ter herkenning een redactiepetje.

De redactie

Comic



© xkcd.com

¹waarschijnlijk

Supermentoren

Wie zijn toch die raar aangeklede lui in rode, groene, gele, blauwe of roze outfit? Het zijn vijf van de belangrijkste mensen van dit kamp! Beken kleur en ... follow your leader!

"Ik, **Eric de Rode**, heb veel gezien van de wereld. De Zeven Zeeën konden mijn handelsreizen niet bedwingen. Overal ter wereld drinkt men mijn frisdranken. Omdat ik hier op aarde het monopolie al heb weten te bereiken, zal ik gaan strijden om een plaats tussen de goden!"

"Eerwaarde krijgers, **Vinnie de Viking** is de naam, Koning der Bomen! In mijn oprechte chillheid ga ik, als de tarzan onder de helden liefst faky bergopwaarts. Een plek tussen de goden is mij als dappere krijger reeds voorbestemd. Niets zal mij en mijn **groene** goeroes ervan weerhouden in Ellertsoerbos de top te bereiken!"

"Gegroet, trouwe krijgers van **geel**! Omdat Nederland al jaren veel te plat is, zal ik, **Florian de Woeste**, koning van de fjorden, met jullie hulp het landschap wat woester maken. We zullen de bergen naar Nederland brengen! Omdat dit echte godenkrachten vereist, ben ik de aangewezen persoon om de nieuwe vikinggod te worden. Ten Strijde!"

"Welkom strijders! Ik ben **Oscar de Wilde**, de beroemde Heerser van de Beenham. Wij **blauwe** vikingen zijn in de wateren oppermachtig, maar aan land jaag ik op de meest malse buffels van de Noorse steppe. Alleen het allerbeste voor de blauwe strijders. Bovendien lusten wij die concurrentie rauw natuurlijk, en met onze heldhaftige strijd lust en ons blauwe bloed, zullen we spoedig zegevieren!"

"Waarde strijders! Er breekt een drukke tijd voor ons aan, bij drukke tijden horen ook veel roddels! Als Viking van de Roddels zal ik, **Ellen De**, mij inzetten om feiten te

verspreiden en onwaarheden te bestrijden. Ik zal al mijn charmes inzetten om jullie naar de overwinning te leiden. Al wat **roze** is zal zegevieren!"

De supermooie, superdure, supermentoren

Agenda

10:00 uur

Ontvangst en welkom

De eerste indruk is de belangrijkste. Leuke praatjes trouwens!

11:00 uur

Kennismaking met je mentorgroepje en tutor

Train je geheugen en vergeet deze namen niet!

12:30 uur

Met de bus op reis

±15:00 uur

Aankomst in Asgard

Zoek je slaappleats in het Hoge Noorden.

16:00 uur

Strijd der vikingen

Daag elkaar uit in hamerslingeren en fjordspringen!

19:00 uur

Avondeten

Gravlax? Eet smakelijk!

21:30 uur

Odins Rune Hussle

Alleen voor dappere (en goed puzzelende) Wickies.

Wickie & Brickie

Het was een mooie, stralende middag toen Brickie, de Britse neef van Wickie de Viking, Nederland kwam binnenvaren in zijn boot. Hij ging op bezoek bij zijn neef en zag al snel 'Afslag Uithof', die hij moest hebben. Net op het moment dat hij in ging voegen, zag hij een beeldschone vrouw langs de river liften. Ze had prachtig blond haar, een schitterende ketting om haar nek en Brickie herkende haar onmiddellijk uit de verhalen van de dorpsdwerf Grumpie als de godin Freya. Brickie wist niet hoe snel hij moest omkeren om haar een lift te geven en gooide blind zijn roer om, niet realiserend dat achter hem een politieboot voer. Voor hij het wist, vloog hij naar de andere vaarbaan en besefte zich toen pas dat hier het verkeer de andere kant op voer! Hij wist nog snel een te hard varende U-Boot te ontwijken, maar ging daardoor recht op een gigantische mammoettanker af! Van schrik liet hij het roer los en terwijl hij zich schrap zette voor de klap, schoot hij zijn misschien wel laatste gebedje...

Wordt vervolgd...

De introcommissie

Survivalgids

Intussen klassiek: vele generaties eerstejaars beleefden hun beste intro aan de hand van deze tips.

1. Luister altijd naar je mentor.
2. Het is toegestaan een ander mentorteam uit eigen kleur te helpen als ze in de penarie zitten.
3. Als je je supermentor ziet, schreeuw dan hard je eigen kleur.
4. Je supermentor moet gekoesterd worden - zorg dat hij/zij dikwijls een koekje of wat drinken krijgt.
5. Een helper heeft altijd gelijk.
6. Als een helper en een (super)mentor elkaar tegenspreken, heeft de helper gelijk.
7. Helpers zijn onpartijdig - dat wil zeggen, dat het ze niet uitmaakt welke kleur hen omkoopt. Ranja en koekjes zijn effectieve middelen om een helper naar je eigen hand(kleur) te zetten.
8. De leden van de introductiecommissie (de goden) hebben meer gelijk dan de helpers.
9. In alle strijdgewoel is het makkelijk het even uit het oog te verliezen: Het is allemaal maar een spelletje! Gewoon niet druk maken dus, en maak er een leuke intro van!

Bart

Jarig

Qiao Li van groepje E is vanaf vandaag geen tiener meer². En dan ook nog eens mee op intro, bofkont!

Kandidaatsbestuur 2009-2010

In Ellertshaar zul je allerlei dieren tegenkomen. Zo is er al eens een monster in het meer gespot, een paard in de gezelligheidsruimte en zwierven er het afgelopen jaar een papegaai en aap over het terrein. Dit jaar schijnen er, naast de gebruikelijke wespen, ook nog zeer speciale vlinders neer te strijken in ons Drentse kampement. Ze zien er ongeveer zo uit:



De mensen bij wie deze vlinders landen nemen, hopelijk, vanaf 10 september het stokje van het huidige A-Eskwadraatbestuur over. Spot de vlinders en leer de mensen kennen die je komend jaar gezelligheid, cafeïne en boeken gaan bezorgen!

Nikki, Ines, Charley, Bas, Ellen, Eric

Sms-poll

Dit jaar is er qua kleuren bij de intro een veranderingetje aangebracht: het dappere roze doet voor het eerst in jaren weer mee aan de strijd! Nu willen wij graag weten wat de algemene mening van jullie hierover is. Vind je roze een leuke kleur die vooral mee moet blijven doen met toekomstige intro's? Sms dan ROZE AAN. Vind je het leven beter zonder roze op intro's? Sms dan ROZE UIT. Sms'en kan alleen vandaag of morgen, naar het nummer 0649820200. Woensdag wordt de uitslag bekend gemaakt in jouw eigen "By the way...!"

Puzzel - Anagrammen

Wegens succes vorig jaar verlengd: maak je wat meer bekend met de introductiecommissie en leer wiens namen er achter deze anagrammen schuil gaan:

1. Mannentaal: Nerd lover
2. Een pimpel ninjapak
3. Via de NS erin
4. Pretshows? Balen!
5. Dwaas jent roze

A-Eskwadraat

Je hebt er vast al alles over gelezen in het introkatern, misschien ben je op de website geweest, maar wat heb je eigenlijk aan A-Eskwadraat tijdens je studie? De "By the way..." zet alle voordelen op een rijtje:

Kamer

Er is maar één plek in Minnaert en BBL waar je dagelijks van 8:45 tot 17:30 gratis koffie en thee kunt halen: de A-Eskwadraatkamer. Je vindt hem tijdens het ANJSS en in BBL 520. Ook bevat deze kamer de goedkoopste snacks en fris, een volle spelletjeskast en een boel leuke mensen! Ideaal voor een momentje van ontspanning tijdens je studie.

Boekverkoop

Non-profit service voor alle leden: de boekverkoop. BBL 473 (dagelijks open) regelt graag ook jouw studieliteratuur!

Activiteiten

Relax met je medestudenten bij alle borrels, spelletjesavonden, sportactiviteiten en feestjes. En dan vergeet ik nog de 111 andere activiteiten die A-Eskwadraat jaarlijks organiseert. Houd dus de posterborden en activiteitenmailings in de gaten!

Studiebevorderend

Extra verdieping of een leuke manier van studeren? A-Eskwadraat biedt studie-inhoudelijke activiteiten zoals een jaarlijkse studiereis, excursies, lezingen en symposia. Verder is alle informatie over studenteninspraak en universiteitsstructuur te vinden op onze website. En heb je daar ook al de enorme online tentamendatabase al gevonden?

Commissies

Je kunt al je creativiteit en organisatietalent kwijt én versterken in een van de vele commissies. Geen activiteit lukt zonder de commissieleden!

Colofon

De "By the way..." bedankt...

De introcommissie
Ellen De
Eric de Rode
Vinnie de Viking
Florian de Woeste
Oscar de Wilde
Het Kandidaatsbestuur

Redactie

Bart Russel
Dick van Dam

²Hij is 20 geworden dus

