

# By the way...



## Verdedig het fjord!

Datum: 1 september 2009

Jaargang: 17

Nummer: 2

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

### Van de redactie

#### Goeiemorgen kampgangers!

Hoe bevalt het ontbijt? Het smaakt ons in ieder geval prima, bijna net zo goed als die rode curry van gisteren! Hopelijk hebben jullie na de feestelijke terugkomst uit het gevaarlijke bos een goede nachtrust gehad. Als de ochtendgymnastiek je nog niet helemaal heeft opgefriest, dan geldt nog altijd: *coffee is your friend...*

Opfrissen geeft ons een mooi bruggetje naar vandaag! Misschien is al dat water wel fris, maar een dappere viking draait daar zijn hand niet voor om. Neem eventueel een voorbeeld aan Wickie's avonturen, waarover je in deze "By the way..." veel meer leest.

De redactie

hij vertrok, eiste hij als tegenprestatie dat Brickie tenminste drie andere goden moest zoeken om een opdracht van hen uit te voeren. Brickie bleef wanhopig achter, maar Freya wilde de dappere viking wel helpen en bracht hem naar Kanaleneiland, waar ze hem de ingang naar de Onderwereld wees. Met een mengeling van dankbaarheid en angst, klopte hij op de deur, die open gedaan werd door een klein meisje met een zweep in haar hand. Brickie vroeg Hel om een opdracht, maar die verwees hem naar haar vader Loki. Brickie liep door en kwam terecht in een soort van amfitheater waar in het midden een stoel stond. Daarnaast stond Loki met een grijns op zijn gezicht, die hem gebaarde plaats te nemen...

Wordt vervolgd...

De introcommissie

### Wickie & Brickie

Freya zag de botsing net op tijd aankomen en met haar godenkrachten wist ze er voor te zorgen dat Brickie veilig op de wal kwam te liggen. Echter, de politieboot was inmiddels ook gekeerd en kwam op Brickie af. Freya riep snel de hulp in van Tyr, de god der gerechtigheid, die de politieagenten al snel kon overtuigen dat Brickie geen blaam trof. Opgelucht haalde Brickie adem, maar Tyr was nog niet klaar met hem. Voor

### Colofon

De "By the way..." bedankt...

De introcommissie

Wickie

Het Nynorsk

Het CvB

Redactie

Bart Russel

Dick van Dam

### Agenda

08:30 uur

#### Opstaan en ochtendgymnastiek

Een troost: de supermentoren zijn vast brakker dan jij...

09:00 uur

#### Ontbijten

11:00-17:00 uur

#### Battle of Ellertsfjord

Bouw een drakar en bedwing de wereldzeeën!

13:00 uur

#### Lunch

Verover je voedsel bij het meer!

19:00 uur

#### Avondeten

Nu dan wel gravlax??

22:00 uur

#### Iduns Mysterie

Dat klinkt geheimzinnig!

23:00 uur

#### Feest

### Comic



© xkcd.com

## Het avontuur van Wickie

“Afgelopen zomer was ik op reis; op zoek naar het avontuur. Midden op de Atlantische oceaan zonk mijn drakar; nog net wist is naar het eerste van een groepje van drie eilanden te zwemmen. Alles was ik kwijtgeraakt, maar ik voelde nog een sprankje hoop! Op het tweede eiland zag ik een ezel staan, en in de verte, op het derde eiland, zelfs een boom met kokosnoten! Ik voelde mijn hongerige maag en was ineens zeer geïnteresseerd in deze kokosnoten. Zwemmen lukte me niet meer, dus bedacht ik een alternatief plan om bij het derde eiland te komen.

Helaas viel mijn plan in duigen. Van de duigen maakte ik een ton, waarin ik naar het tweede eiland probeerde te varen. Echter, de ton zonk, dat staat als een paal boven water! Ik klom op de paal, en wachtte toen tot ik een ons woog. Toen liet ik me met een zacht briesje meewaaien naar het tweede eiland. De ezel stond daar nog steeds, ik trok de ezel aan zijn staart waarop deze begon te balken. Van de balken bouwde ik een vlot waarmee ik naar het derde eiland voer. Kleine viking die ik ben, keek ik omhoog: de kokosnoten hingen veel te hoog. Toen begon ik wanhopig te worden... Ik ging bij de pakken neerzitten, stapelde de pakken vervolgens op elkaar en plukte een paar kokosnoten. Nadat hij zag hoe hard en stevig de noten waren gooide ik het bijltje erbij neer. Ik pakte het bijltje toen weer op en sloeg de kokosnoten stuk. Mission accomplished...”

Wickie

## Rectificaties

Gister meldde we per abuis dat dejarige Qiao Li in mentorgroepje E zat, terwijl dit F moest zijn<sup>1</sup>.

## Roddels<sup>2</sup>

- Een redactielid heeft al een heilige romance gesignaleerd. Hij liep maar snel door en kan nu dus niet vertellen of deze romantiek wel binnen een kleur blijft of tussen twee kleuren zit. Als dit in geval van het laatste maar niet tot Shakespeare-achtige taferelen leidt...
- Een paar eerstejaars waren hun mentor kwijtgeraakt. Gelukkig bleek hij gewoon naar het toilet te zijn gegaan.

## Universiteit Utrecht

Je hebt je ingeschreven bij een club die al sinds 1636 bestaat! De beste universiteit van Nederland (volgens de Shanghai Ranking) kent de studies natuur- en sterrenkunde en wiskunde al vanaf haar beginjaren, informatica sinds 1983 en informatiekunde sinds begin jaren '90.

Baas van de universiteit is het driekoppige College van Bestuur. Voor klachten (of complimentjes) over de universiteit, richt je je dus tot [cvb@uu.nl](mailto:cvb@uu.nl). De universiteit bestaat uit zeven faculteiten, waarvan de Faculteit Bètawetenschappen de mooiste is. Deze faculteit is weer opgedeeld in een zestal departementen, jij maakt deel uit van Natuur- en Sterrenkunde, Wiskunde of Information & Computer Sciences.

Tot zover droge informatie. De Uithof is sinds 1962 steeds meer dé uitvalsbasis van de universiteit geworden, en steeds meer faciliteiten verhuizen ook richting de campus. In 2008 woonden er ongeveer 2008 studenten, waaronder de volledige “By the way...”-redactie!

De Uithof kent een mini-supermarkt (Spar), een pizzeria (Tricolore), een café (De Basket), een coffeeshop (Guttenberg, is niet wat je denkt), een kantoorartikelenwinkel (Primera), een boekwinkel (Selexyz), een sportcampus (Olympos) en een ziekenhuis (UMC AZU<sup>3</sup>). *What do you need more...* O ja, een universiteit. Die is er ook.

## Erik de Viking is...

... een film uit 1989 van Terry Jones met Tim Robbins in de hoofdrol. ... beter bekend als Erik de Rode; de vader van Leif Eriksson. Over hem morgen meer. ... de bijnaam van voetballer Erik Nevland; de grote ster van voetbalclub Viking Stavanger, speelde ook even voor FC Groningen (ja, daar in het noorden). ... met een ‘c’: de rode supermentor!

## Jarig

Een geel verjaardagsfeest vandaag! Evert Wiegant van groepje C en Maud Briels van groepje N vieren vandaag dat ze elk 19 Noorse lentes tellen. Van harte!

## Puzzel – Zeeslag

Vandaag is de maritieme dag! Ook de “By the way...”-puzzel is daarom in thema: zeeslag. Niet met de handen, maar met het hoofd werken nu. Volgens mij zijn wij daar minstens zo goed in!

De schepen mogen elkaar niet raken, ook niet diagonaal. Wie alle mogelijke oplossingen inlevert bij de redactie van de “By the way...”, krijgt een gratis complimentje!



## Norske Ordspåka

De redactie van de “By the way...” is spreekwoorden-addict in iedere taal, dus hierbij speciaal voor jullie wat spreekwoorden om respectievelijk de kook, de supermentoren, de introcommissie én de helpers mee om de oren te slaan (uiteraard in het Nynorsk):

- “Smaken er som baken.” Over smaak valt niet te twisten.
- “Han falt mellom to stoler.” Tusssen twee stoelen vallen: tusssen wal en schip dus.
- “Å sitte med skjegget i postkassa.” Letterlijk: met je baard in de brievenbus vastzitten. Ofwel: geen kant meer op kunnen.
- “Det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær” Er is niet zoiets als fout weer, alleen foute kleding.

## Vanochtend in Utrecht...



<sup>1</sup>Sorry!

<sup>2</sup>Namen zijn gefingeerd

<sup>3</sup>Universitair Medisch Centrum - Academisch Ziekenhuis Utrecht

