

By the way...



Odin's gehaktdag

Datum: 2 september 2009

Jaargang: 17

Nummer: 3

Oplage: 300 ex.

Redactie:

btw@A-Eskwadraat.nl

Van de redactie

Beste strijders¹,

Met de laatste kampdag al aangebroken begint het einde in zicht te komen. Maar nog niet getreurd, want voordat we teruggaan naar Utrecht is er nog een veelbeslissend gigantisch special-effectgeladen episch eindgevecht. En we willen niets verklappen, maar die effects zijn zo geweldig en cool en geloofwaardig dat je het gevoel hebt er zelf bij te zijn!

En nadat alles dan toch echt voorbij is, gaan we morgen gewoon gezellig door met de rest van de introductie! En jullie geliefde introblaadje gaat ook nog niet ten onder, neen in tegendeel, de helft van de "By the way..."s moet nog verschijnen! De eerste zul je morgen tijdens het ANJSS² ontvangen.

De redactie

Wickie & Brickie

"Welkom bij Loki Weekend Miljonairs! Mijn naam is Loki en ik ben uw gastheer vanavond! Naast mij zit Brickie, die het volgende raadsel moet oplossen om ooit uit de Onderwereld te komen!" Brickie keek verschrikt op en Loki stootte een gemene lach uit. "Ooit was er een viking die een burcht probeerde binnen te dringen om de ridder daar te bespioneren. Helaas was de burcht goed versterkt en konden alleen mensen naar binnen die de code wisten. De slimme viking besloot bij de poort te wachten om te proberen de code op te lossen. Al snel kwam de eerste edelman bij de poort, waar de wachter tegen de edelman zei: 6. De edelman antwoordde met '3' en mocht naar binnen. Bij de tweede edelman zei de wachter '8', waarna edelman met '4' naar binnen mocht. '6' was het goede antwoord op '12', wat tegen de derde edelman was gezegd en de viking dacht de code gekraakt te hebben. Hij liep

naar de wachter, die '10' zei. Helaas voor de viking zei hij '5' in plaats van '4' en werd de volgende dag opgehangen wegens spionage. Waarom was het antwoord vier en niet vijf?"

Wordt vervolgd...

De introcommissie

Puzzel – Zoek de verschillen

De vikingen Robef en Robwee, beiden onderdeel van dezelfde eeneiige tweeling, lijken heel erg op elkaar. Toch kunnen de andere vikingen uit hun dorp de twee goed uit elkaar houden middels subtiele verschillen in de twee en hun respectievelijke boten en kledij. Kun jij de zeven verschillen vinden?



Wat is dit? Morgen meer...



Agenda

08:30 uur

Opstaan en ochtendgymnastiek

's Avonds een vent, 's ochtends lekker blijven liggen...

09:00 uur

Ontbijten

Je mag ook voor onderweg iets meenemen.³

11:00 uur

Ragnarok

Het traditionele afsluitingsspel. Allesbeslissend in de spannende strijd.

12:00 uur

Terugreis

Utrecht heeft ons vast al gemist!

±14:30 uur

Aankomst in Utrecht

¹voor zover nog levend

²maar laten we niet op de zaken vooruit lopen

³En niet alleen deze "By the way..."!

Sms-poll: De uitslag

Maandag vroegen wij jullie om te sms'en wat jullie vonden van de kleur roze tijdens de intro: 15% is voor, 82% is tegen. Drie procent van jullie sms'te GEEN MENING AAN naar het verkeerde nummer. Volgende keer beter opletten, Charley. Enkelen probeerden ook vaker te sms'en. Foei Ellen, niet meer doen hè! Hieronder vind je de uitslag in een fraai cirkeldiagram.



Actief bij A-Eskwadraat?

Afgelopen maandag heb je in je "By the way..." veel kunnen lezen over de studievereniging die deze introductie organiseert. Lijkt het jou leuk om ook dingen te organiseren en naast je studie wat ervaring op te doen? Dat kan! Bij A-Eskwadraat zijn we altijd op zoek naar enthousiaste commissieleden! Morgen bij het Actief-Naast-Je-Studie-Spel zul je aantal van deze commissies tegenkomen. Tevens ligt er in de **A-Eskwadraatkamer** een **inschrijffijst** voor alle commissies. Schrijf (vrijblijvend) je naam op bij de commissies waarin je geïnteresseerd bent of waarover je meer wilt weten. Lijkt het je dus leuk om iets te doen met sport, toneel, feestjes, symposia, computers of iets heel anders? Laat het weten en grote kans dat je snel in een commissie zit.

Speciaal voor eerstejaarsstudenten is er de Eerstejaarscommissie. Random activiteiten organiseren die jij leuk vindt, dat is de EC! Ook in veel andere commissies kun je al je creatieve ideeën kwijt en leer je organiseren en samenwerken. Je kunt altijd het (kandidaats)bestuur of de commissieleden om meer informatie vragen!

⁴We kijken ook naar jou, Bas

⁵Maar dat kan ook komen doordat we het niet proberen

⁶Wie deze voetnoot leest is gek!

Colofon

De BTW bedankt...

De Breek

De introcommissie

De kook - 't Was lekker!

Redactie

Bart Russel

Dick van Dam

Roddels

- Naar het schijnt was niet iedereen gisteren enthousiast bezig bij het drakarspel. Foei⁴!
- De romances zijn niet meer te tellen⁵! Houden jullie wel nog tijd over voor de intro?
- Een niet nader te noemen supermentor was lichtelijk ontevreden met hoe diens kleur in de eerste "By the way..." behandeld werd. Laat haar dit nummer maar niet lezen dan...

Leif Eriksson

Leif Eriksson was de zoon van Erik de Rode, die eigenlijk Erik Asvaldsson heette. Leif werd geboren in 975 op IJsland; onbekend is of hij toen al een helm en een gevlochten baard had. Het is wel zeker dat hij Vikingbloed had en als kind het liefst met drakars en bijlen speelde. Rond 1000 vertrok hij naar een nederzetting die zijn vader op Groenland had gesticht. Hij dreef af en trof de kust van Nova Scotia in Canada. Daar schrok hij zo van dat hij terugkeerde en wel op Groenland aankwam. Avontuurlijk als hij was kocht hij het schip van een concurrerende ontdekkingsreiziger, Bjarni Herjolfsson, waarmee weer naar Amerika vaarde en aan land ging. Daar stichtte Leif een nederzetting: *Leifsbudir* (Leif's huizen). Vermoedelijk bestaat deze plaats nog steeds, en heet tegenwoordig *l'Anse aux Meadows*.

Gisteren in Ellertshaar



Wie dit leest is gek!

Haha⁶.

Comic



© xkcd.com

