

# By the way...



Wie een fjord graaft voor een ander...

Datum: 3 september 2009

Jaargang: 17

Nummer: 4

Oplage: 300 ex.

Redactie:

btw@A-Eskwadraat.nl

## Van de redactie

Welkom terug waarde lezers!

Hopelijk zijn jullie weer een beetje bijgekomen van het kamp. Vanochtend hebben jullie mogelijk al jullie eerste echte college gehad, maar nu is het weer tijd om gezellig op stap te gaan met in de ene hand een "By the way..." en in de ander een mentorbroertje of -zusje.

Zoals jullie wel merken heeft de "By the way..."-redactie kleur bekend; ter ere van de grote winnaars van het kamp en als troost voor de poll-uitslag van gisteren, is de "By the way..." vandaag roze gekleurd. Het Italiaanse sportnieuws blijft wel uit vandaag, in deze Gazzetta della Way.

Na het Actief-Naast-Je-Studie-Spel<sup>1</sup> ga je met je mentorgroepje eten in een van de leukere (lees: goedkopere) studentenrestaurants van Utrecht. Onthoud de locatie dus! Dat geldt ook voor de rest van wat je allemaal zult ontdekken vanavond. Geniet ervan<sup>2</sup>!

De redactie

## Ondertussen in Ellertshaar



## Jarig

Vandaag helemaal niemand jarig die met de intro te maken heeft! Wel vieren ze in Zweden dat het vandaag 42 jaar geleden is dat de auto's rechts in plaats van links moeten rijden.

## Wickie & Brickie

Brickie dacht aan de drie op zijn cijferlijst voor wiskunde en schakelde de hulplijn in om Wickie te bellen. Loki probeerde contact te maken met Wickie, maar zag dat hij diep onder de aarde geen verbinding had. Vloekend verliet hij de studio om niet veel later met Wicky terug te komen. Uren keek Wickie naar de oplossing, maar het goede antwoord kon hij niet bedenken. Geïrriteerd wreef hij wat over zijn neus en tot zijn verbazing zag hij opeens de oplossing. Loki boorde hun hoop echter al snel de grond in met de opmerking dat ze nog steeds twee opdrachten te gaan hadden. Ze werden door Loki naar een of ander bos in Ellertshaar gestuurd, waar ze onderweg autobanden, gouden appels en wolven tegenkwamen. Verbaasd vroegen ze zich af wat ze hier moesten doen, maar voelden toen de aarde met pauzes trillen. Opeens viel er een grote schaduw over hen heen en toen ze zich omdraaiden zagen ze een enorme gedaante met een gigantische hamer in zijn handen. Angstig klampten ze elkaar vast, terwijl Thor dreigend op hen afstapte. Hij gooide een bijl naar hen toen en zei: "Wie het eerste een boom op de grond heeft liggen..."

Wordt vervolgd...

De introcommissie

## Breek 2009

Ben je gisteren nieuwsgierig geworden na het lezen van de "By the way..."? Zoals je wellicht gezien hebt stond er een hint in naar het thema van de Breek 2009.

*Wat de Breek is?*

Het weekend van vrijdag 6 tot zondag 8 november organiseert A-Eskwadraat speciaal voor eerstejaars een actief weekendje weg. Het weekend is meteen na de tentamenweek dus is het de ideale manier om van de tentamendrukke bij te komen! Afgelopen jaren werden onder andere

de Ardennen, Limburg en Texel met een bezoek vereerd.

Waar we dit jaar naar toe gaan is nog even een verrassing, maar dat het erg gezellig gaat worden staat vast. In de weken na de introductie zal de kaartverkoop starten, schrijf je dus snel in, want er is slechts een beperkt aantal plaatsen.

Wil je meer weten of ben je benieuwd wie dit weekend voor je organiseren? Zoek ons dan vandaag op tijdens het Actief-Naast-Je-Studie-Spel. We zijn te vinden rond het Minnaertgebouw...

De Breekcommissie 2009-2010

## Agenda

9:00

### College

Ook een soort introductie, maar dan zonder "By the way..."

13:00 uur

### Actief-Naast-Je-Studie-Spel

### Boekverkoop

En dat allemaal tegelijk, het valt niet meer. Vergeet vooral de boekverkoop niet, want de eerste boeken heb je morgen al nodig!

18:00 uur

### Eten met je mentorgroepje

Net zo lekker als op kamp? In ieder geval dit keer in de bewoonde wereld.

### 's Avonds

### Kroegentocht

Ook belangrijk: wat is er in Utrecht allemaal te doen? Drankje doen, wandelingetje door de mooiste stad van Nederland, leuke mensen ontmoeten, het kan niet op vanavond...

<sup>1</sup>daar moeten we toch maar eens een betere naam voor verzinnen. Suggesties? btw@eskwadraat.nl!

<sup>2</sup>en zo niet, laat het feit dat er morgen weer een "By the way..." (mogelijk zelfs niet roze gekleurd) is je avond goedmaken!

## Sorry Bas!

Gisteren meldden we in de “By the way...” in een voetnoot dat Bas een van de mensen was die zich niet erg goed ingezet hadden bij het drakarbouwen en de race. Bas den Heijer<sup>3</sup> meldde ons dat hij wel degelijk enthousiast in de weer was geweest, waarop ons antwoord was dat er meerdere mensen zijn die Bas heten. Bas zag dan graag in deze “By the way...” een melding bij de rectificaties dat hij niet de Bas was die we bedoelden. We hebben hierop toegezegd, maar helaas bleek deze “By the way...” zo vol dat we geen rectificaties konden plaatsen.

## Colofon

De “By the way...” bedankt ...

De Breek  
Randall Munroe  
De introcommissie

### Redactie

Bart Russel  
Dick van Dam

## De Viking

Wie zijn toch die lui met die rare hoornen op de helm, die allemaal hetzelfde grijze shirtje dragen met gekke namen erop? Dat zijn de leden van de introductiecommissie! Zij

hebben alle aspecten van de introductie georganiseerd. De reden dat zij zich als Vikingen kleden is omdat de “By the way...” dit jaar dat thema heeft. Het woord ‘Viking’ zou afkomstig zijn van ‘víc’, dat een onzekere betekenis heeft: ‘fjord’ of ‘rover’. Enfin, het dekt de lading. Aan het eind van de Vikingperiode werden de termen ‘vikigr’ en ‘viking’ door de West-Noren gebruikt; het werd vertaald als ‘iemand die op zee vecht’, ‘rover’, ‘schermutselingen’ of ‘oorlog op zee’ (Bron: Wikipedia). We begrijpen waar het om ging bij die lui ...

## Comic



© xkcd.com

22			13		14		5	
10			21				5	23
7				10				14
11			17		17	14	7	
19	7	11						
			11			15		
	19	7	3		23		16	
			8	18		10		
15						13		

## Råådsel- & møppenfjød

Waarom is een brandweerwagen rood (ja, dit geldt zelfs voor Noorse!)?

Een brandweerwagen heeft vier wielen en vijf bemanningsleden. Vier maal vijf is twintig, twintig shilling is een pond en een pont is een boot die op water vaart. In het water zwemmen vissen, vissen hebben vinnen, de Finnen zijn de burens van de Russen. In de vikingtijd hadden de Russen een rode vlag. Daarom is een brandweerwagen rood.

*Nog eentje dan, om het af te leren...*

Zitten twee vikingen in een drakar midden op zee. Zegt de ene viking tegen de ander: “Oei, er zit water in de drakar!” Waarop de andere viking met zijn zwaard een gat in de bodem van de drakar slaat. “Zo, nou kan het water weer weglopen.”

*Ha, afgeleerd!*

## Puzzel – Somsudoku

Naast de normale sudokuregels geldt hierbij ook nog dat de omrande gebiedjes getallen moeten bevatten die precies optellen tot het getal dat bij dat gebiedje staat. Duidelijk? Nee? Vraag het aan dat leuke meisje/die leuke jongen uit dat andere mentorgroepje!<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Je weet wel, die van het kandidaatsbestuur

<sup>4</sup>Een hint:  $\sum_{i=1}^9 i = 45$

