

# By the way...



*This is it.*

Datum: 26 oktober 2009

Jaargang: 17

Nummer: 7

Oplage: 1 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

## Van de redactie

Tja, daar zitten we dan. Diep in de nacht, vlak voor de deadline, met svn, IBA en een kopieerapparaat onder handbereik. Wie had dat gedacht: de "By the way..."redactie herenigd. Na al die jaren. En dat voor één man. Maar wat voor één! In het bezit van een perfect lichaam en een eigen biermerk. Vegetariër in hart en nieren. En, ijs en weder dienende (maar laat maar aan de man in kwestie over!), met een grote-mensen-titel voor zijn naam. Dr. En tja, wat krijg je dan, hij gaat prompt ook grote-mensen-dingen doen. Trouwen bijvoorbeeld. Waar de redactie geen bezwaar tegen heeft, overigens. Zeker niet als de burens het ontbijt verzorgen. Maar daar blijft het niet bij. Want grote mensen moeten werken voor hun geld. En in deze economisch zware tijden kom je dan snel aan de lopende band terecht. En die ligt, zoals bekend,<sup>1</sup> vlakbij Miami. Niet bepaald op woon-werk-verkeerafstand van Overvecht, zodat il Padre en zijn mokkel zich niet definitief maar toch wel vrij lang aan de andere kant van het grote water gaan vestigen. Volgende maand! Wie moet er dan voor de redactiekat zorgen? En waar kan de redactie dan WII-en? En hoe moet het verder met het Askook-oudjaars-diner? (Nog maar een keer, en dan was het een traditie!) Tja. Afscheid is nooit leuk. Om het toch een beetje draaglijk te maken hierbij speciale uitgave van de "By the way..." Een compilatie van artikelen over blonde introvoorzitters en jarige eierchefs. ♪♪Opdat het nooit verloren gaat.♪♪ Dr. Van Sebille, van harte!

*De redactie*

## Bericht voor ALLE eerstejaars

Stel, je bent eerstejaars; het kan ons allemaal overkomen, nietwaar?

En stel nu, dat je denkt dat je het wel leuk gaat vinden om het komende jaar iets meer te doen dan studeren alleen.

Stel, je hebt ergens tussen te weinig en te veel tijd daarvoor want je moet voldoen aan allerlei enge normen om je

beurs te houden of je hebt daar schijt aan omdat je ouders elk één of meerdere miljoenen per jaar verdienen (oké, een wellicht iets te hypothetisch geval).

Stel, je hebt ergens tussen de best wel veel en ontzettend geen ervaring met het organiseren van wat dan ook.

Stel, je vindt het wel leuk om samen met andere eerstejaars iets te gaan organiseren voor je studiegenootjes (en jezelf natuurlijk).

Stel, je hebt ergens tussen de ongehooflijk veel en eigenlijk best wel weinig maar niet geheel nul creatieve ideeën danwel de capaciteit om bij te dragen in het ontwikkelen daarvan.

Stel, je gehele karakter is in deze paar zinnen tussen de nul en honderd procent uiteengezet; dan is de eerstejaarscommissie vast wel iets voor jou! Meld je aan bij je mentoren of ga direct naar Intro-Erik om je bij hem aan te melden!!!

## Goudgemutst

Nu de intro vanavond zijn hoogtepunt bereikt, is het tijd om het nog even te hebben over de edelmetalen. Het is duidelijk dat de introkern er een zilveren gebeuren van heeft gemaakt en nu vraag je je natuurlijk af waarom ze niet voor goud gingen...

De introkern kon niet voor goud gaan, omdat de echte gouden intro allang heeft plaatsgevonden! Misschien kan je mentor zich nog de GOLDMINDED intro herinneren. In die illustere introtijd ("laat je moeder thuis") is voor eens en voor altijd de standaard gezet, de lat gelegd en zijn de doelen geplaatst. Kortom, hierna konden de admiralen slechts nog voor zilver gaan.

Vraag je je af waarom de kookploeg op het kamp wel 'goudkuipje' was? Stiekem was dit gewoon een vooruitgeschoven post van GOLDMINDED, die op deze manier nog hun invloed op het geheel konden uitoefenen. Vanavond zul je ze wel zien lopen, het gouden team. Je mag ze aanspreken, ze bijten niet.

Il Padre

## Agenda

**30 augustus 1999**

### Aankomst in Appelscha

Appelscha is een pittoresk dorpje midden in het landelijke Friesland.

**3 september 2001**

### Cabaret

Tot slot van deze actieve dag nog een avondje relaxen met de cabaretier Pieter Jouke in het Trianon. Dat wordt ongetwijfeld lachen.

**9 februari 2006**

### Diner 'De Verboden Vruchten'

De Chefs van Weleer hebben om de feestvreugde te vergroten nog eenmaal de spatels ter hand genomen om een copieus maal te bereiden. Zie elders in deze "By the way..." voor meer informatie over chefs.

**26 oktober 2009**

### Receptie

Aangeboden door dr. Van Sebille.

### Lang zal hij leven!

Het kan jullie bijna niet ontgaan zijn, maar voor wie gisteravond al vroeg in zijn of haar kooi lag: vandaag is Erik 'gezellige krullenbal' van Sebille jarig. Hij wordt volwassen, iets wat hij in zijn nieuwe leven als promovendus goed zal kunnen gebruiken. Voortaan wordt het lunchen met de vakgroep!

Belangrijke blonde introductievoorzitter zoekt met spoed: niet-blonde eerstejaars om introductiedoelstellingen te bereiken.

Tijdelijke aanstelling i.v.m. vriendin

*(ruimte voor mijmeringen)*

<sup>1</sup><http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=701050> Tip: Lisette (2 atheneum) en Jacco (wijsneus) wachten nog op antwoord.

## Wist je dat . . .

. . .Il Padre niet op zijn spullen kan passen.  
. . .wij hier lekker misbruik van hebben gemaakt.  
. . .iemand honderd bier had uitgelopen voor Il Padre's polo.  
. . .wij dit wel zagen zitten en dus zijn polo gejat hadden.  
. . .dat die sukkel ons GEEN honderd bier heeft gegeven.  
. . .wij dit heel matig vonden.  
. . .Il Padre wél op bier heeft getrakteerd vanwege de polo-actie.  
. . .wij dit heel tof van hem vinden.  
. . .hij voor ons 'The Man' is.  
. . .wij vinden dat 'SEABERT' absoluut niet rulez, maar 'Weg met vlooiën' en 'Smakelijk eten' wél!

## Enkele uitspraken

Nelleke: Als je me nat maakt trek ik mijn kleren uit.  
Erik: Hij vindt het printen in het BBL rot: pagina voor pagina.  
Rudy: Die van Erik vind ik ook wel lekker.

## Uit het leven gegrepen

In deze aflevering van *Uit het leven gegrepen*: de boekencommissaris. Een interview met Erik van Sebille. Hij is lid van het A-Eskwadraatbestuur en verantwoordelijke voor de boekverkoop. Allereerst hebben we geïnformeerd naar de hoogtepunten uit het leven van een boekencommissaris. Van Sebille: "Het openslaan van een boek. Lekker lezen. En de Eerstejaars Boekverkoop (EJBV, red.)." We gaan verder over dat laatste punt. Hoe lang duren de voorbereidingen voor de EJBV? De boekcom legt uit dat het een continu proces is, dat begint in oktober. Tijdens dit proces komen alle talenten van de boekencommissaris tot ontlading, met als apotheose: vandaag. Vandaag gaan 500 boeken van eigenaar

wisselen. Erik noemt dit "relaxed stressen". Een oud cliché is dat men op zijn/haar hoogtepunt placht te stoppen. Erik is hier ook zeker een aanhanger van. Na de EJBV ziet hij er geen uitdaging meer in – hij geeft het stokje door aan opvolger Jan-Jitse "Jar-Jar" Venselaar. Op de vraag of hij vertrouwen heeft in zijn opvolger antwoordt hij bevestigend: "Hij beschikt over de belangrijkste kwaliteit voor een boekcom: integriteit."

TK

## Oplossing (1)

Er is maar één oplossing ingestuurd voor de strip in nr 2. Deze is ingestuurd door Erik van 21 uit Ridderkerk. Dank je wel, Erik! En goed je best gedaan.

boos te worden. Er moesten eerst nog heel veel bonbons afgemaakt worden.

De hele donderdagochtend is er koortsachtig gebeld naar buurthuizen, scoutings, andere studieverenigingen maar dat bood geen soelaas. Alles was volgeboekt, of er was geen keuken, of men was überhaupt niet bereikbaar. Uiteindelijk waren er toch drie locaties geregeld: een studentenhuus op het IBB waarvan de bewoners weggekocht moesten worden, het huis van de familie Meek-Huisman en het huis van de familie Helgers-Van Sebille. Bepaald niet ideaal. Toen kwam de oplossing: de oorspronkelijke locatie nam weer contact op. Er was toch wel iets te regelen. Na vele uren hard werk (die ook aan de "By the way..." besteed hadden kunnen worden) was de situatie weer hersteld naar die van de dag ervoor.

Overigens was het diner zelf volgens de aanwezigen, wél een succes geworden. Gelukkig maar, toch nog iets bereikt.

Vind je intro-Erik ook niet heel cool? (en ben je niet blond). Meld het aan je mentor en wie weet wat er te regelen valt. Houdt rekening met een zeer korte, maar heftige relatie.

## Puzzel?



## ASkook bereikt niets

In een smakelijke variatie op hun normale gedrag, heeft de ASkook gisteren na een kleine dag hard werken de status quo weten te handhaven. Wat was het geval? Een kleine twintig uur voor de aanvang van het lustrumdiner meldde de beoogde locatie dat de huur niet door kon gaan omdat de commissie te laat had doorgegeven hoe laat ze er precies in zou willen. De lezing van de verhuurder werd door de commissie bestreden, maar er was geen tijd meer om

## Colofon

De "By the way..." bedankt voor de laatste maal...  
Doctorandus Centenbak

## Redactie

Hieke Huistra MSc  
Thijs Kinkhorst MSc

## Prijsvraag

Alle stukken uit deze "By the way..." komen uit de oude doos. Maar welke doos? Een ouwe historieboekjelul zou dat moeten weten. Dus: ben of ken of heb jij zo'n lul, vertel ons dan welk jaartal bij welk stukje hoort en win een toffe prijs...

## Ondertussen op de Bereboot

