

By the way...



Oost, West, Start Best!

Datum: 6 september 2010

Jaargang: 18

Nummer: 1

Oplage: 400 ex.

Redactie:

btw@A-Eskwadraat.nl



Van de redactie

Lieve eerstejaars,

De introductie is net begonnen en je zit nu waarschijnlijk op een van de eerste rustige momenten even dit blaadje te lezen. Je hebt net een hoop nieuwe mensen ontmoet en zal dat tijdens de rest van de intro ook nog blijven doen, mogelijk zit je zelfs met één van hen samen dit blad te lezen. Dit blaadje, genaamd de "By the way...", verschijnt gedurende de intro bijna elke dag en zal allerlei belangrijke hulpmiddelen bevatten zoals een dagprogramma, maar ook tips en trucs over A-Eskwadraat en studeren. Verder bevat het ook gewoon wat leuke verhaaltjes, puzzels en andere dingen om je op een dood moment te entertainen.

Roddels, feitjes of leuke verhalen kunnen altijd gemaild worden naar btw@a-eskwadraat.nl ook lopen we gewoon rond tijdens de intro.

Als "By the way..." commissie wensen we jullie een fijne introductie en veel succes met de spelen.

De redactie

De Supermentoren

Wie is die raar aangeklede gast die zo hard liedjes zingt in de bus? Juist, je supermentor. Hieronder volgt een kort voorstelrondje.

Groen: Het begon allemaal op basisschool De Regenboog, waar ik, Ralph Laurens, een nuttig zakelijk talent bleek te bezitten. Mijn handeltje in exclusieve schoolproducten, verkrijgbaar in de prachtigste groentint, was niet onverdienstelijk. Door slim te investeren vergaarde ik snel een klein fortuin, wat sindsdien voldoende is toegenomen. Tegenwoordig ben ik voornamelijk bekend om mijn bijdrage aan de ontwikkeling van groene energie.

Ralph Laurens, "be seen! be green"

Blauw: Het begon allemaal op basisschool De Regenboog, waar ik eerder binair dan decimaal leerde tellen. In mijn jeugd zag ik dan ook vaak een strakblauwe hemel met witte wolk-

jes. Die fascinatie inspireerde me om m'n eigen productlijn met besturings-systeem op te zetten, wat een groot succes bleek te zijn. Als hobby verzamel ik azulejos en ben tevens een groot fan van de 'Blue Man Group'.

Stephan Jobs

Rood: Het begon allemaal op basisschool De Regenboog, waar mijn kapitaal zich langzaam ontwikkelde met de handel in pokemon- en voetbalplaatjes. Vervolgens kwam de aanleg van rode parkeerplaatsen naast school waarmee mijn fortuin begon te groeien. Dat zelfde fortuin schoot helemaal de hoogte in toen ik besloot om mijn eigen, door vrouwen zeer geliefde, luchtje op de markt te brengen

Hugo Boss

Oranje: Het begon allemaal op basisschool De Regenboog, hier leerde ik de eerste kuilen graven. Dit ben ik later in mijn leven blijven doen. Met succes! De ene oliebron na de andere vond ik. Op een gegeven moment vond ik ook goud, zilver en andere dingen onder de grond. Tegenwoordig wordt ik ook wel de koning van de onderwereld genoemd.

Sjeik Lej Hon

Geel: Het begon allemaal op basisschool De Regenboog, waar ik begon met gele kralen rijgen en knickers poetsen. Mijn talent was zo groot dat ik tien jaar later al bekend stond als Jacob the Jeweler, de beruchte sieradenmaker uit New York. Mijn horloges en sieraden worden nu gedragen door celebrities als Missy Elliott en Snoop Dogg. Nu ga ik met mijn gele strijdmacht bewijzen dat mijn imperium het grootste is!

Jacob the Jeweler

Jarig

Vandaag is Sjoerd Boersma, eindredacteur van de "By the way...", 23 jaar geworden. Lars Einarsen, hoofdredacteur van de "By the way...", is ook 23 jaar, maar hij was dit al langer en is nog lang niet jarig.

Agenda

10:00 uur

Ontvangst en welkom

De eerste indruk is de belangrijkste.

11:00 uur

Kennismaking met je mentor-groepje en tutor

Een echt zakenman moet een goed geheugen voor namen hebben.

12:30 uur

Met de bus op reis

Wagen met chauffeur.

±14:30 uur

Aankomst in het land van ongebreideld kapitalisme

Zoek je slaapplek in het prachtige hotel.

15:30 uur

Financiële Spelen

Om tot de top door te stoten moet er hard gewerkt worden.

19:00 uur

Avondeten

Maaltijd inbegrepen bij overnachting in het hotel.

20:00 uur

Bos Inspectie

Wie een monopolie op de houtmarkt wil hebben zal zijn handen vuil moeten maken.

Van de intro

Gegroet Eerstejaars!

Het is maandagochtend, je moet vroeg opstaan om op tijd op de universiteit te zijn, je bent natuurlijk je slaapzak en tandenborstel vergeten en je komt dus alsnog te laat. Eenmaal op de universiteit aangekomen wordt je meteen tussen hordes vreemde mensen gegooid waarvan er verwacht wordt dat jullie goede vrienden worden. En als klap op de vuurpijl wordt je ook nog ontvoerd door negen mensen in paarse vesten en een aantal vreemd uitgedoste supermentoren.

Je bent nu dus op weg naar het kamp, waar wij, de leden van de introductiecommissie, al vanaf begin mei mee bezig zijn om zo leuk mogelijk te maken. En wat we je wel kunnen gaan vertellen, is dat je het waanzinnig naar je zin zult hebben. Immers, je mentorgroepje bestaat uit mensen die allemaal één ding gemeen hebben: ze hebben allemaal dezelfde studie gekozen. Alsof dat niet genoeg is, kom je er op het kamp ook achter dat andere mensen veel van de interesses hebben die jij ook hebt. En op het kamp leer je ook veel mensen uit andere mentorgroepjes kennen waar je het goed mee kan vinden.

Dus wij zeggen, probeer er voor jezelf een geweldige tijd van te maken, heb het naar je zin en vergeet ondertussen ook niet op je supermentor naar de overwinning te leiden!

Groetjes,

De Introductiecommissie

Survivalgids

Dit stukje bevat generaties oude wijsheden die van jaar op jaar overgebracht worden aan de nieuwe eerstejaars. Met deze wijsheden in het achterhoofd ga je gegarandeerd een leuke intro tegemoet.

1. Luister altijd naar je mentor.
2. Iedereen houdt van koekjes (en snoep), deel ze dus met je groepsgenoten, mentoren en supermentor.
3. Zowel de introductiecommissie als de helpers zijn onpartijdig, dit betekent dat iedereen ze om kan kopen met koekjes.
4. Helpers hebben altijd gelijk, tenzij de introductiecommissie zegt van niet.
5. Als een helper je iets vraagt, doe het dan, als je het goed doet krijg je er misschien wel muntjes voor.
6. Mentorgroepjes van je eigen kleur mag je altijd helpen.

7. Als je je supermentor ziet, schreeuw dan heel hard je eigen kleur.
8. Laat opblijven en feesten is leuk, maar voldoende nachtrust krijgen ook, en ochtendgymnastiek ook!
9. Meedoen is belangrijker dan winnen.

The Difference



©xkcd.com

Het ABC van A tot E en S²

A:

A-Eskwadraat: Utrechtse studievereniging voor wiskunde, informatica, informatiekunde en natuurkunde, tevens de grootste Bètastudievereniging van Nederland. Organiseert een groot deel van deze intro, en wordt beschreven in deze A-Z.

Almanak: Elk jaar brengt A-Eskwadraat een jaarboek met een overzicht van het afgelopen jaar en alle leden. Verder staat het vol met grappige en nuttige stukjes, en als eerstejaars kan je deze in februari helemaal gratis ophalen!

B:

Bestuur: Zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. Wordt jaarlijks nieuw gekozen en binnenkort krijgen we een nieuwe.

Boekverkoop: A-Eskwadraat verkoopt het hele jaar lang boeken, kaartjes en andere dingen bij de boekverkoop. Deze is normaal gesproken op werkdagen open van 11.30 tot 13.30.

BBCie: Deze commissie organiseert om de week de gezellige borrels van A-Eskwadraat.

BBL: Het Buys Ballot Laboratorium, hier vinden veel colleges plaats en is ook de A-Eskwadraat kamer gezeteld.

Breek: Een gezellig weekend voor eerstejaars net ná de eerste tentamenweek.

By The Way...: dit prachtige blaadje.

Puzzeltijd

	6	3		8	4		
5		7	9				
	4			6	3	7	
	9		5	1	2	3	8
7	1	3	6	2		4	
3		6	4			1	
			6		5	2	3
1		2		9		8	

Colofon

De "By the way..." bedankt...

Bart Russel

De Introductiecommissie

Hugo Boss

Jacob the Jeweler

Ralph Laurens

Sjeik Lej Hon

Stephan Jobs

Redactie

Lars Einarsen

Sjoerd Boersma