

Fantasië-rijk

Forbes is een magazine dat normaal gesproken serieuze artikelen produceert over financiën en dat vooral bekend is om hun lijsten met de rijkste mensen op aarde. Wat minder bekend is, is dat ze elk jaar ook een lijst produceren van de rijkste fictionele karakters. Deze ras-echte fictionele rijkaards konden wij jul- lie dan ook niet onthouden. Bedragen zijn in dollars.

1. Carlisle Cullen van *Twilight*. Heeft 34,1 miljard verdiend door langetermijninvesteringen.
2. Dagobert Duck is goed voor 33,5 miljard.
3. Richie Rich heeft 11,5 miljard geërfd.
4. Tony Stark (*Iron Man*) heeft een bedrijf en bezit ter waarde van 8,8 miljard.
5. Adrian “Ozymandias” Veidt, ‘slimste man ter wereld’ en voormalig superheld heeft door de jaren heen 7 miljard verdiend.
6. Bruce Wayne (*Batman*) bezit 6,5 miljard dollar dat deels geïnvesteerd wordt in misdaadbestrijding.
7. De Tandefee. Haar vermogen wordt geschat op 3,9 miljard euro, maar het blijft krimpen door kleine uitgaves.
8. Artemis Fowl II, jonge meesterdief en erfgenaam bezit 1,9 miljard.
9. C. Montgomery Burns (bekend van de *Simpsons*) heeft ondanks slechte investeringen in footballteams nog steeds een vermogen van 1,3 miljard.

10. Jay Gatsby, drankstoker met contacten in de onderwereld, wordt geschat op een miljard dollar.

11. Lara Croft heeft met geërfd geld van haar adellijke geslacht en inkomsten uit de archeologie een vermogen van 900 miljoen opgebouwd.

12. Mr. Monopoly heeft ondanks tegenvallende investeringen in onroerend goed nog steeds 800 miljoen.

Grotendeels ©Forbes 2010, maar ook de lijsten van eerdere jaren.

Rectificatie

Zoals velen van jullie niet hebben opgemerkt hebben wij per abuis in de “*By the way...*” van gisteren vermeld dat Lars hoofdredacteur en Sjoerd eindredacteur was in plaats van andersom. Deze vergissing vond plaats omdat in alle chaos en stress van deadlines de shirts van de redactieleden verwisseld waren.

Het ABC van A tot E en S² C:

Commissie: De uitvoerende tak van A-Eskwadraat; commissies organiseren allerlei dingen, van de introductie tot symposia, van het maken van een almanak tot het houden van sporttoernooien. Tijdens de nakampdagen kun je aangeven of je ook in een commissie wil.

Cola: Eén van de vele drankjes en snacks die in de kamer te koop zijn. Geen gepast geld? Vraag dan een bestuurslid om te wisselen.

D:

Dispuut: Een groep mensen binnen A-Eskwadraat die redelijk onafhankelijk opereert en probeert bij te dragen aan de gezelligheid.

E:

EC: De eerstejaarscommissie van A-Eskwadraat, een commissie door en voor eerstejaars die door het jaar heen allerlei leuke activiteiten organiseert.

F:

Full House: Een feest georganiseerd door A-Eskwadraat met vier andere studieverenigingen, wordt twee keer per jaar gehouden en is altijd erg gezellig.

G:

Gezelligheidskamer: Hier ben je altijd welkom voor een kop koffie, een praatje of een spelletje. In de kamer zijn ook vaak mensen aanwezig die je kunnen helpen met studiegerelateerde vraagstukken. Momenteel gevestigd in BBL 266 (maar wil nog weleens verhuizen).

Colofon

De “*By the way...*” bedankt...

De Breek

De Lustrumcommissie

Forbes Magazine

Redactie

Lars Einarsen

Sjoerd Boersma



THIS TRICK MAY ONLY WORK 1% OF THE TIME, BUT WHEN IT DOES, IT'S TOTALLY WORTH IT.