

By the way...



Fris en Fruitig



Redactie:

Datum: 5 september 2011

Jaargang: 19

Nummer: 1

Oplage: 425 ex.

btw@A-Eskwadraat.nl

Van de redactie

Lieve lezer,

Het is een drukke dag, je bent vroeg opgestaan, hebt net je mentorgroep leren kennen en zit nu in de bus op weg naar het introkamp. Gelukkig heb je tijdens deze reis nog iets leuks te lezen: deze "By the way...". De "By the way..." is het blaadje dat bijna elke dag tijdens de intro verschijnt vol nieuws, puzzels, strips, de agenda en allerhande nuttige en zinloze weetjes.

Heb je leuke roddels of verhalen over de intro dan kan je de redactie altijd aanspreken gedurende de intro. We lopen rond in onze redactieshirts dus spreek ons vooral aan of stuur een mailtje naar btw@a-eskwadraat.nl.

Een heel fijne reis en tot morgen!

De redactie

De Supermentoren

De grootse helden van het kamp zijn natuurlijk jullie supermentoren. Man- of vrouwmoedig strijden zij om de eer van de overwinning en doen zij hun best er een geweldig kamp van te maken. Maar wie zijn ze eigenlijk, wie is de persoon achter het fruit?

Rood: Gehuld in prachtig rood heeft de Aardbeienprinses de macht over al het rode fruit. Nu de fruitariërs op zoek zijn naar het beste stuk fruit zal zij in deze strijd voor eens en voor altijd aan iedereen laten zien dat rood fruit de meeste vitamines heeft!

De Aardbeienprinses

Oranje: Streng doch rechtvaardig regeert deze koning al sinds de eeuwigheid over Carrotopia. Afstammend van de grote profeet Worto is deze koning gezegend met de macht over alle wortels. Om zijn rijk uit te breiden, zal hij zijn Oranje legioen aansturen om het fruitimperium te veroveren.

De Wortelkoning

The real reason dinosaurs became extinct



©Gary Larson

Geel: Als baas van de Bananenrepubliek houdt de Bananenbaas alles nauwlettend in de gaten. Gehuld in zijn gele jas is hij hard op weg om al het andere fruit eruit te concurreren. Samen met zijn grote gele banaanhang zal hij er alles aan doen om de grootste baas van alle fruitariërs te worden!

De Bananenbaas

Groen: De leider van de appels is al sinds appelheugenis de baas van al het groens in Tutti Frutti-land. Hij wil nu zijn imperium uitbereiden om zo heel Tutti Frutti onder zijn gezag te brengen. Hiervoor zijn jullie de appelmacht om dit te bereiken.

De Appelman

Blauw: Is het een aardbei, is het een banaan? Nee, het is Superbes! Met zijn almachtige krachten zal Superbes de andere fruiten bont en blauw slaan en tot moes verpletteren. Samen met zijn strijdvaardige blauwe achterban maakt hij Ellertshaar onveilig en hoef je je als eerstejaars nergens zorgen over te maken, *tenzij* je niet blauw bent.

Superbes

Zie ommezijde voor meer, dit is slechts de

Agenda

Tussen 5:00 en 8:00 Opstaan

Ligt er aan hoe ver je van de Uithof vandaan komt.

9:00 Ontvangst

Kijk vast een beetje rond, hier ga je de komende jaren je tijd doorbrengen!

10:00 Welkomstwoorden

Een goed moment om de sfeer te proeven.

11:00 Kennismaking met je mentor- groepje en tutor

Hoe fruitig zijn ze?

12:30 Busreis naar Ellertshaar

via Braamkersfoort, Mappel en andere fruithoeken.

15:00 Aankomst

Zoek een bed waar je je slaappullen kunt planten.

16:00 Achtkamp

Strijd waardappelig en verdedig de peer van je kleur.

19:00 Avondeten

Lekker, hierdoor krijg je al je vitamien-tjes binnen.

21:45 Smoothiebattle

Maak in het bos moes van de andere fruitgroepen.

24:00 Feesten en slapen

Na alle spellen en strijd is het goed om te mengen met de andere kleuren, er gaat niets boven een fruitmelange!

Survivalgids

De introductie is altijd een zware periode waarbij je opeens met 400 man die je niet kent naar een kamp in een uithoek van het land gaat. Om je te helpen met het verwerken van deze schok heeft de "By the way..." een handige survivalgids voor je.

- Je mentoren zijn belangrijk, ze doen hun best om je een zo leuk mogelijke tijd te bezorgen. Wees lief voor ze.
- De Introcommissie is heilig en de helpers ook, al zou je het soms niet zeggen. Ze zijn altijd hard aan het werk om het kamp mogelijk te maken. (Bonustip: koekjes.)
- Doe actief mee met de activiteiten, gezellig met je (toekomstige) vrienden rare opdrachten doen is altijd een goede manier om elkaar te leren kennen.
- Als je je supermentor ziet, roep dan heel hard de naam van je kleur.
- De intro en de helpers zijn neutraal, iedereen kan ze dus omkopen.



Het ABC van A tot E en S^2

Je hebt nog veel te leren, daarvoor kom je tenslotte studeren. Maar ook over A-Eskwadraat zijn nog veel nuttige dingen te weten. In deze en komende "By the way..."s een bloemlezing uit de feiten en figuren over deze prachtige vereniging in de vorm van een alfabetische opsomming.

A

A-Eskwadraat: is de studievereniging waar jullie terecht kunnen voor: koffie, gezelligheid, boeken, chocola, een luisterend oor en veel leuke activiteiten. Onze gezelligheidskamer is in BBL 269/270. Op dezelfde verdieping zitten ook de werkkamer, vergaderkamer en onze boekverkoop.

B

BBCie: organiseert eens in de twee weken op donderdag een borrel.

Bestuur: vorig jaar zorgden Hugo, Hannah, Lotte, Otto, Alexander en Lars nog voor het welzijn van de vereniging, maar vanaf 15 september wordt deze taak overgenomen door Gijs, Peter, Iris, Pepijn, Lieke en Casper.

Boekverkoop: bij A-Eskwadraat kun je ook je boeken kopen, maar dat zie je donderdag wel.

By the way: dit fantastische blaadje!

C

Commissie: organiseert activiteiten. Word actief en meld je aan bij je favoriete commissie!

Van de intro

Gegroet eerstejaars,

Vandaag begint het dan echt, helemaal fruitgeslagen, of juist totaal niet van de spanning, kwam je naar de frUithof toe. Bij binnenkomst vanochtend had je waarschijnlijk een "What The Fruit"-moment met al die mensen uitgedost in rare, gekleurde pakjes. Je was helemaal fruit het lood geslagen en dacht bijna: 'Ik ga rechtsomkeert want dit gaat alle perken te fruiten.' Je denkt nu vast: het woord fruit kom ik erg vaak tegen. Voor als je het nog niet beseft, fruit is het thema van deze coole introductie, dus je zal de komende dagen nog genoeg van deze flauwe grappen horen.

Inmiddels zit je in de bus, en ben je hopelijk bijgekomen van de fruitrijke omgeving. Ook weet je ondertussen met welke mensen je de komende dagen zult optrekken, waarvan een aantal in die tijd je vrienden worden. Verder heb je kennism gemaakt met jouw twee mentoren, die je de komende dagen Utrecht, de Universiteit, de Uithof en A-Eskwadraat laten zien. Verder weet je nu inmiddels wie die raar uitgedoste personen zijn, namelijk de supermentoren. Die proberen met jouw hulp het beste fruit op het kamp te worden.

We wensen je de komende anderhalve week veel plezier, op een zeer fruitige manier en ga dus vooral lekker "Fruit je Dak"!

De Introductiecommissie

Morgen meer, dit was namelijk de
— achterkant —

Wie is de redactie

De redactie van de "By the way..." bestaat dit jaar uit Amarins, Eveline, Lars en Sjoerd. De "By the way..."-redactie raadt iedereen ten zeerste af deze namen te onthouden, omdat er tijdens deze intro nog veel meer veel belangrijkere namen voorbij komen. Bijvoorbeeld die van je medestudenten, mentoren, tutor, docenten, introcommissie, supermentoren, bestuur etc.

Wat hebben dit...



Colofon

De "By the way..." bedankt:

De Introductiecommissie
De Aardbeienprinses
De Appelman
De Bananenbaas
De Wortelkoning
Superbes
Onze ouders

De redactie

Amarins van de Voorde
Eveline Vissee
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma