

By the way...



heeft altijd de klaver 2



Redactie:

Datum: 2 september 2013

Jaargang: 21

Nummer: 1

Oplage: 425 ex.

btw@A-Eskwadraat.nl

Agenda

Te vroeg Opstaan

Hangt er vanaf hoe ver je van de Uithof woont, maar wen er maar aan, want de komende weken zal het weer zo vroeg worden.

9:00 Ontvangst

Kijk lekker rond, schrijf je in, en rust uit van het vroege opstaan.

10:00 Welkomstwoorden

Luister goed naar wat ze te zeggen hebben, waarschijnlijk is het nuttig.

11:00 Kennismaking met je mentor-groepje en tutor

Ontmoet je strijdmakkers en smeed en hecht team.

12:30 Busreis naar Ellertshaar

We rijden een heel eind over de kaart naar het hoge noorden.

14:30 Aankomst

Verover je bed, voordat iemand van een andere kleur hem inpikt.

16:30 Tienkamp

Laat je de kaart niet van het brood eten en laat je kaart zegenvieren.

19:00 Avondeten

Zal het à la carte zijn of niet?

21:45 Bosspel

Had je nu maar een kaart meegenomen, dan zou je niet verdwalen.

24:00 Feesten en slapen

Beiden optioneel.

Van de redactie

Beste lezer,

Je zit nu in de bus en bent onderweg naar Ellertshaar, waar je een van de grootste avonturen in de geschiedenis van de mensheid zult gaan beleven! Om je deze tocht te kunnen laten overleven zijn wij, de redactie van de “By the way...”, er voor jou om je nog een beetje rust te gunnen in deze roerige tijden. Zo kan je in de “By the way...” de leukste roddels, de beste grollen en de gaafste puzzels vinden. Natuurlijk kan je ons ook altijd komen bezoeken, als je ons kunt vinden. wel eens verstoppen. We wensen je nog veel plezier op deze introductie!

De redactie

Van de Introductiecommissie

Beste eerstejaars,

Jullie zitten nu allemaal overenthousiast in de bus richting Ellertshaar, de plek waar jullie de komende drie dagen de tijd zullen doden. Om jezelf bezig te houden en je medestudenten eens te leren kennen, stel ik voor om te gaan kaarten. Stiften kost jullie wat teveel geld, dat jullie nog nodig hebben bij het feest vanavond. Doe dus maar boerenbridge. Boerenbridge past sowieso goed bij de rurale gebieden waar de buschauffeur jullie nu heen brengt. Jullie rijden een flitsende drie dagen tegemoet, waarin wij jullie direct onderling tegen elkaar opzetten om een (gezonde) sfeer van concurrentie te creëren. Gelukkig verzorgen wij na die drie dagen voldoende tijd voor verbroedering, met een kroegentocht, gezellige etentjes, een spectaculaire cabaretavond in de stadsschouwburg en een nu al geslaagd eindfeest. Dus, denk nog maar even met weemoed terug aan je scholierenjaren, want de kaarten liggen op tafel, je studentijd gaat NU in.

Groetjes,

De Introductiecommissie

Regels van het spel

Nu het grootste kaartenspel op het punt staat te beginnen kan de redactie niks anders doen dan herinneringen ophalen aan eerdere spelen. Ooit was ieder van ons ook een zogenoemde eerstejaars in deze spelen. Door ervaring hebben wij veel geleerd en nu is het tijd voor ons om de belangrijkste dingen door te geven aan de volgende generatie spelers. Het belangrijkste zijn de normen en waarden, hieronder noemen wij de belangrijkste:

- De leiders van je groep, liefkozend mentor-mama en papa genoemd, zijn heel belangrijk! Zorg er altijd voor dat je lief voor ze bent en als je koekjes hebt ze ook met hun deelt.
- Alle helper-kaarten die rond lopen zijn dol op koekjes en limonade, probeer ze hier mee om te kopen.
- Alle helper-kaarten spelen perfect volgens de regels, dus chanteer ze met bovenstaande misdaad.
- De “By the way...”-redactie heeft oneindig veel muntjes die ze graag ruilen voor lekkere koekjes.
- De kaart waar je voor strijd is de belangrijkste kaart van het gehele spel. Luister altijd naar hem of haar, en als je ze ziet roep dan heel hard je eigen kleur!
- Alle andere speelkaarten zijn minder belangrijk en dienen geïmponeerd te worden door heel hard je eigen kleur te roepen!
- De beste spelers zijn wakkere spelers, dus al ben je 's nachts een groot feestbeest zorg ervoor dat je 's ochtends actief bent bij het ochtendgymnastiek!
- Maak er een heel leuk spel van!

De Supermentoren

Wie zijn toch die rare snuiters die je de oren van de kop schreeuwen, alleen maar in het rond rennen en maar één kleur gaderobe lijken te hebben? Dat zijn de supermentoren van dit kamp. Zij zijn belangrijk en je moet altijd naar ze luisteren (maar vooral die van je eigen kleur). Wees trots op je kleur, en steun je supermentor, en je zult hiervoor beloofd worden. Maar als je hem/haar niet voldoende steunt, zullen jullie slechts de onderste kaart worden. Om ze uit elkaar te houden stellen zij zich in de “By the way...” aan je voor:

Vrouw van Blauw, blauw

Wanneer het kaartenhuis instort, wie ligt er dan bovenop? De Vrouw van Blauw natuurlijk! Met mijn blauwe bloed ben ik niet altijd zoet en lief, want bij Hartenjagen laat ik me van mijn duisterste kant zien. Blauw is de kleur van rijkdom, van adel, van overwinning!

HAHAHAbE, groen

O nee, het kaartenhuis stort in! HA, laat me niet lachen! De sloop krijgt van mij groen licht, zolang het maar mijn kant op valt. Die andere kaarten hebben geen gevoel voor humor. Ik, de joker, leider van al die groene grapjokers, zal er voor zorgen dat het lot in ons voordeel zal zijn.

Redneck Ruben, rood

Laat de andere kleuren maar kletsen, iedereen weet toch dat rood de enige kleur is die belangrijk is bij het kaarten? Daarnaast is de Boer bij klaverjassen altijd de hoogste troef en zijn wij in tegenstelling tot de andere kaarten niet bang om onze handen uit de mouwen te steken!

Aas is Baas, paars

Pha hoe durft dat plebs toch te beweren dat de aas niet bovenaan in het kaartenhuis staat?! In alle fatsoenlijke spellen, spellen waar het grote geld in omgaat is de aas toch de hoogste kaart. Bovendien is paars de kleur van royalty. Met stijl en klasse zal ik u daarom naar de overwinning leiden!

Hertog Jonathan van Gelen, geel

Om te zorgen dat het kaartenhuis over-eind blijft is goed leiderschap van belang. En wie kan er nou beter leiden dan Hertog Jonathan van Gelen, heer van het kaartspel. Geboren om te leiden en vol met ervaring zal ik er voor zorgen dat wij aan het eind van de dag bovenaan als winnaars staan. Geel zal overwinnen!

Pokerpuzzel

Omdat wij ook van kaarten houden, presenteert de “By the way...” een puzzel met kaarten. Iemand heeft uit een gewoon kaartspel alle kaarten van 8 tot en met aas uitgehaald en van deze 28 kaarten er 25 neergelegd. Kun jij, gegeven de pokercombinatie die op ieder rij, kolom en diagonaal ligt, vaststellen welke kaarten het zijn?



De “By the way...”-fotostrip



Jarig!

Vandaag is Nikolai Lubenov Arnaudov jarig en hij krijgt het grandioze aantal van 19 jaren bij zijn naam geplakt. Ook is vandaag Gijs Boosten jarig, hij zal voor jullie het eten maken wat jullie vanavond gaan eten. Waag het dus niet om het niet lekker te vinden!

Mop

Waarom spelen de Beatles nooit een potje klaverjassen?
Want Paul McKaartney

Colofon

De “By the way...” bedankt:

De Introductiecommissie
Abe Wits
Jonathan Lukkien
Kyo Beyeler
Ruben Peters
Susan van Praag
Serop Lazarian

De redactie

Emile Broeders, *Programmamaker & Oorlogsverslaggever*
Pepijn Overbeeke, *Azielzoeker & Correspondent*
Marcel Scholten, *Nieuwe Columnlezer*