

By the way...



...is big, maar niet blind



Redactie:

Datum: 6 en 9 september 2013

Jaargang: 20

Nummer: 5

Oplage: 200 ex.

btw@A-Eskwadraat.nl

Agenda

Vrijdag

Vanaf 9 of 11 uur College

Alwéééééér college

13:00 Lunch met je mentor voor wis- kunde/natuurkunde

Voor de rest van de dag heb je je krach-
ten nodig, dus doe ze nu op.

13:00 Crazy 88 met Sticky voor in- formatica/informatiekunde

Ga helemaal los met 88 opdrachten.

14:00 Sporttoernooi voor wiskunde/natuurkunde

De beweging op het kamp was peanuts
vergeleken bij dit.

18:00 Weekend

Je eerste weekend als student, geniet
ervan.

Maandag

Zie rooster College

Het begin van het einde van je weekend

13:00 Lasergamen en poolen met Sticky voor ica/iku

Schiet wel op de goeien!

18:00 Eten met je mentorgroepje

Kies wat lekkers van de kaart

21:30 Comedy Night in de Stads- schouwburg

Val niet van je stoel!

Van de redactie

Beste lezer,

Een nieuwe week, een nieuwe “By the way...”. Helaas geen kamp deze week, maar dit betekent niet dat het uit is met dagen vol pret en plezier en dat het vanaf nu alleen nog maar zwikken en zwoegen wordt. Integendeel, het betekent dat je vanaf maandag vele nieuwe dingen gaat leren en meer verantwoordelijkheid krijgt. Maar ook dan is het nog niet over met de pret! Zo viert A-Eskwadraat maandagavond het begin van het collegejaar door een cabaret voorstelling te organiseren in de Stadschouwburg voor al haar leden, dus ook jullie! Daarna sluiten we op dinsdag het einde van de intro grandieus af met een spetterend intro-eindfeest, op dat moment moet je afscheid nemen van je mentor-mama en -papa en worden jullie helemaal los gelaten in de wereld van studenten. Deze week wordt ook leuk!

De redactie

Wat is de kaart?

Welke kaart moet er op de plaats van het vraagteken?

Which playing card replaces the question mark?



Mop

Wat is een man met een Russische kaart in zijn handen?

Verdwaald

KB

Lieve eerstjaars,

Deze week zul je veel namen en gezichten tegen komen die nieuw voor je zijn. Zelf ben ik erg slecht in het onthouden van beide, dus zal ik dat in dit stukje ook niet van jullie verwachten. Daarnaast zullen jullie de 6 namen waar dit stukje over gaat waarschijnlijk nog veel vaker zien komend jaar, dus komt het vanzelf wel. Hieronder worden namelijk de 6 belangrijkste A-Eskwadraat'ers van het komende jaar geïntroduceerd, het kandidaatbestuur dat zich per 12 september bestuur hoopt te noemen.

Voorzitter Abe Wits

Jullie beter bekend als de Joker van het kamp of HaHaHAbé, supermentor van groen. Deze natuurlijke leider gaat komend jaar niet slechts een vijfde van de eerstejaars, maar de hele vereniging te leiden. Zonder de maniakale lach die hij deze dagen tentoonspreid, zal hij het gezicht van onze studievereniging zijn.

Secretaris Ruben Peters

Ook Ruben slaat dit kamp meer op tafels dan hij er aan zit. Redneck Ruben zal komend jaar het secretariaat van A-Eskwadraat onder zijn betrouwbare hoede nemen. Komend jaar gaat alle al dan niet fysieke post door zijn al dan niet fysieke handen. Ruben kan een groep van meer dan 50 rode mensen hun longen uit hun lijf laten schreeuwen, maar ook uitzonderlijk volledig notuleren.

Penningmeester Jori Hoencamp

Minder aanwezig dit kamp, maar daardoor niet minder belangrijk, Jori. Hij maakt dit kamp, samen met de Kook, jullie eten klaar. Hij is zo scherp als een peper, en zal zich dus vooral toeleggen op het snijwerk. De rest van het jaar kan hij deze eigenschap echter gebruiken bij de boekhouding van onze vereniging. Nauwlettend en goed gekleed houdt hij de hele verenging, maar vooral ons in de gaten.

Commissaris Onderwijs Geertiën de Vries Af en toe zul je deze vrolijke jongen deze dagen gezien hebben, maar niet veel. In de organiserende commissie regelt Geertiën alle spellen die voorbij komen. En hij verwacht van anderen ook dat ze kunnen spellen: noem hem dus nooit Geertien of Geertiën. De rest van het jaar zullen dit alle onderwijszaken van A-Eskwadraat zijn. Van medezeggenschap tot gastcollege, Geertiën weet er het fijne van.

Commissaris Extern Tom Janmaat Niet vermogend in derde persoon te schrijven, sta ik zelf tot diep in de nacht achter de bar. Het komend jaar zal ik de externe contacten beheren. Betrekkelijke strak in het pak, ik strijk niet geweldig, reis ik door het land om het contact tussen jou en het bedrijfsleven te starten. Weet jij al wat je na je studie gaat doen?

Boekencommissaris Barbera Droste Als laatste, door haar door-dachte meningen en vrouwelijke inbreng binnen het kandidaatsbestuur erg belangrijk, Barbera. Om stereotypen te voeden staat zij dit kamp ook te koken voor jullie. Het hele jaar verstrekt zij de boeken en dictaten aan jullie en werkt ze hard voor de scherpste prijs.

Als je ons graag live in actie ziet of gratis koffie of thee lust, kom dan vooral een keer langs bij de kamer van A-Eskwadraat.

Tot ziens!

Kaartenhuizen

Jullie hebben kaartenhuizen gebouwd, de “By the way...” heeft een kaartenhuis gebouwd, maar er is altijd (b)as boven (b)as. De Amerikaanse architect Bryan Berg heeft het wereldrecord in handen. Zoals jullie hieron-

der zien heeft hij replica gemaakt van het Venetian in Macau, in hetzelfde casino/hotel. Het kaartenhuis meet 10 bij 3 meter, weegt 272 kg en bestaat uit 218.792 kaarten. Hiervoor gebruikte Berg 4051 decks en 44 dagen. Dus als je je verveelt (en je hebt een hoop kaarten), dan weet je wat je moet doen.



Ondertussen in Ellertshaar



Uit den Ouden Doosch

Het allerste openbare bridgetoernooi dat ooit gehouden werd met de moderne regels was, zoals iedereen weet, natuurlijk in 1928. Wat een stuk minder bekend is, is dat een jaar eerder, op het Solvay-congres er al gebridget werd. Alle deelnemers, de meest vooraanstaande geesten van die tijd, hadden ieder vijftig dollar ingelegd om tot een aanzienlijk bedrag te komen van

1200 dollar. De teams waren snel gemaakt, enkele van de grote kanshebbers waren: Poincaré en Lorentz, Einstein en Rutherford en Heisenberg en Planck. Het ging er hard tegen aan en de strijd was fel. Voor sommige was de spanning te veel geworden waarna tegen het einde het zelfs zover kwam dat Lorentz werd geschorst wegens schoppen. In de finale was het het team van Einstein tegen het team van Heisenberg. Rutherford opende 2 Sans Atout waarna Planck de slag pakte. Het was spannend tot de laatste slag maar uiteindelijk was het Einstein toch gelukt om de laatste slag te pakken en het toernooi te winnen. Hiermee is Einstein niet alleen bekend geworden dankzij zijn werk voor de wetenschap maar ook als groot brider.

Jarig!

Het is weer zover, vandaag is weer een dag dat er mensen hun verjaardag kunnen vieren. Helaas zijn dit geen mensen binnen de intro. Maar gelukkig vallen er nog wel mensen te feliciteren. Dit zijn Ricardo Scholtus van (alweer) groepje δ (hij was vrijdag jarig) en Justin Klaar van groepje Y (hij is alweer twee dagen 18).

Colofon

De “By the way...” bedankt:

Pieter Kouyzer
Hendrik Lorentz
Het KB
Marieke van der Wegen
Pieter Kouyzer

De redactie

Emile Broeders, *Programmamaker & Oorlogsverslaggever*
Pepijn Overbeeke, *Azielzoeker & Correspondent*
Marcel Scholten, *Nieuwe Columnlezer*

De “By the way...”-fotostrip

Neeeeeee! De bowlingbal liet het kaartenhuis instorten!



Ons meesterwerk!

Wat moeten we nu doen?

Ik heb wel een idee wat misschien wel kan werken...

