

By the way...



... jagen de grootste verhalen na

Datum: 9 september 2015

Jaargang: 23

Nummer: 5

Oplage: 300 ex.

Redactie:



btw@A-Eskwadraat.nl

De intro is bijna voorbij :(

De intro is afgelopen, de competitieve randjes zijn er wel een beetje vanaf. Alle kleuren mengen zich tot een groot vriendschappelijk vies-bruin-kleurig drabje. Maar er kan natuurlijk nog steeds gezongen worden! Als echte Utrechter hoor je in ieder geval het volgende liedje te kunnen zingen:

Utereg m'n stadsie

Als ik boven op de Dom sta
kijk ik even naar benee
dan zie ik het oude gracie
het Vreeburg en Wijk C
Ja, dan springt m'n hartsie open
ik ben trots wat dag ie wat
der is geen mooier plehekie
as Utereg M'n stad
as Utereg M'n stad

Er zijn hierna nog meer coupletten maar die kent niemand dus daar hoef je je niet voor te schamen.

Grappenmakers

Er zijn grappen die alleen worden gemaakt door vaders en ooms. Het zijn de grappen die regelmatig door je hoofd gaan maar die je toch niet uitspreekt. Waarom? Te makkelijk, te plat, te flauw, enorm gesprek dodend. "Weet je misschien hoe laat het is?" De leuke grappenmaker zegt: "Ja", om vervolgens niet te zeggen hoe laat het is. Of als de serveerster het eten op tafel zet en iemand zegt: "Dat ziet er lekker uit!"; dan zal de vader of oom toevoegen: "Ja! En het eten ook!"
"Wat voor kleur haar heb je, van jezelf? Zwart? En op je hoofd?" Dat idee. Het is het vermoeiende soort grappen waar je in gezelschap niet eens meer om probeert te lachen. Je weet: het lukt toch niet. En je wilt de leuke vaders en de ooms met humor niet aanmoedigen. Doorgaans ga je zulke grappige mensen uit de weg. Als ze de kamer binnenkomen, doe je alsof je gebeld wordt. Je moet opeens naar de wc. Gaat wat te

drinken halen. Hoe dan ook probeer je het contact tot het minimum te beperken.

Begrijp me niet verkeerd, ik heb mezelf ook enkele malen betrapt op het maken van slechte grappen. Grappen van het vader en oom kaliber. Maar er zijn mensen die geen rem hebben op hun interne "vermoeiend zijn". Mensen waarmee nooit een gespreks onderwerp mee is vast te houden omdat ze de neiging van onzin spuien niet kunnen onderdrukken. "Hoe schrijf je dat? Met een pen". "Studeer je ook informatica? Nee, ik kom hier voor mn vakantie". "Waar heb je die jas gekocht? In een winkel". "Ja ik had gisteren een date met haar." "Joh, en wist zij er ook van?"

De reden dat ik dit artikel met jullie wil delen is om hopelijk een bewustzijn te creëren. Ken je zo iemand niet? Dan ben je zo iemand! Stop ermee, probeer vijf minuten een serieus gesprek te houden; het zal je leven doen veranderen.

Rektifikatie

Van veel lezers hebben we klaggies ontvangen over spelfauten en grammatica fouten in de By The Way. Ze benne heul fout, want we gebruike niet ut groene boekje, omdân we niet partijdig mojje zijn, moar et vies-bruin-kleurige boekie da wor uitgegeven doar ut gilde van onze toal. Moar niet dit stukje, da is Uteregs dialect. Tijd voor wa Uteregse gezeggies:

UTEREG!!!!

Ik mos me neef effe-n-'n hand geve
Je wor noait overreeje as van 'n strontkar
Azzie altijd grom, heije 'n hondeleve
âchtelijke dakhaos
ze hebbe-n-'m twee blauwe lampe geslaoge
Piet gong as 'n oetepetoeter over d'Ouwegrch

Nederlands

Ik moest plassen
Alleen slechte mensen praten slecht over je
Als je altijd moppert, zie je de zon niet meer
idiot
Hij heeft een pak slaag gekregen
Piet liep dronken over de Oudegracht



Toneel

Houd jij ook zo van acteren? Doe dan dit jaar mee met de audities voor de voorstelling van A-Eskwadraat en wie weet krijg jij wel een rol in ons nieuwe stuk! Met vorige top voorstellingen zoals Don Juan en Sweeney Todd is de lat erg hoog gelegd, maar we gaan ook dit jaar weer een geweldig voorstelling neer zetten.

Heb je wel een liefde voor toneel maar geen zin in acteren, misschien is de Toneelcommissie dan iets voor jou. We zoeken nog twee enthousiaste eerstejaars om onze commissie compleet te maken. Interesse? Vraag het bestuur!

Groetjes, *Marjolein de Jager*

Puzzel



In de witte vakken moeten de nummers 1 tot 9 worden ingevuld. Een getal komt in elke rij/kolom maar één keer voor. De zwarte blokken delen de puzzel op in compartimenten. In een rij of kolom van onafgebroken witte vlakken moeten opeenvolgende getallen worden ingevuld, niet per sé op volgorde. De getallen in de zwarte vlakken zijn hints welke getallen in die rij/kolom dus niet voorkomen.

Eerstejaars commissie

Beste aankomende student,

Graag wil ik je hierbij wat vertellen over een heel speciale commissie binnen A-Eskwadraat, namelijk de eerstejaarscommissie! Deze commissie wordt gevormd door eerstejaars, samen met een bestuurslid dat alles in de gaten houdt. Jij hebt dus de kans om deel uit te maken van deze commissie! De eerstejaarscommissie organiseert allemaal leuke activiteiten voor met name eerstejaars, maar ouderejaars zijn ook zeker welkom. Om een idee te krijgen van wat voor activiteiten er zoal georganiseerd worden, blik ik terug op het afgelopen jaar. Toen heeft de FristEC (spreek uit: Fris-tie-sie) activiteiten gedaan van een taartbakwedstrijd tot

apekooien. Lijkt het jou leuk om dit soort gave dingen te organiseren? Laat het dan weten aan een bestuurslid, of iemand van de FristEC. Leden van de FristEC zijn te herkennen aan hun Fristi-rose truien en -vesten, met het FristEC-logo. Schroom vooral niet om een van ons aan te spreken!

Tot snel!

Namens de FristEC,
Secretara

Bèta Music Night

Wel zo leuk allemaal, zo'n bètastudie. Leuker is om muziek te maken! Nog leuker is om dit met anderen te doen. Nóg leuker is om een dit een half jaar lang elke week steady te doen met anderen. Het allerbeste is zelfs om een écht concert neer te zetten het eind van het jaar! Hiervoor is voor het 4de jaar de Bèta Music Night in het leven geroepen. Drie edities lang bewijst het zich als één van de grootste activiteiten van A-Eskwadraat en geef nou toe, wie houdt er nou niet van muziek. En het fijne is: ook JIJ kan hier misschien wel aan meedoen! Ben jij een gepassioneerd muzikant, zanger of zangeres of misschien wel een fanatieke danser? Geef je dan binnenkort op om auditie te komen doen en wie weet sta jij het einde van het jaar voor meer dan 350 man te shinen on stage! Meer informatie volgt snel! En als je niet kan wachten, neem vooral contact op met het bestuur of neem contact op met mij.

Rock on!

Namens de BMN-commissie 2016,
Harry den Hollander

Grap

De directeurs van Heineken en Grolsch duiken samen met bierbrouwe Bas na een lange vergadering nog even samen de kroeg in. De directeur van Grolsch vraagt de ober: Mag ik een Grolsch van U? De ober geeft hem een glas Grolsch en de directeur geniet zichtbaar. Dan vraagt de directeur van Heineken om een lekker glas Heineken. Het wordt hem voorgezet en ook hij lijkt te genieten. Vervolgens vraagt Bas om een glas water. Wat doet U nu? zeggen de beide directeurs, waarom neem je niet lekker een Basbiertje en drinkt u gezellig met ons mee? Waarop Bas antwoord: Als jullie geen bier drinken, dan doe ik het ook niet.

Tips voor een borrel

Dag lieve eerstejaars,
Bewegen op een borrel is een kunst opzich. Op een borrel kom je je netwerk versterken of om te socializen. Hier is een toptip over de borrel: Inbreken en ontsnappen aan gesprekken - Het kan! Dat mag gewoon. Je vraagt of je erbij mag komen staan en het is goed. Luister even, toon belangstelling en haak aan. Klaar. Nu zijn er natuurlijk uitzonderingen. Als je ziet dat mensen heel intensief met elkaar in gesprek zijn, zoals hoofden bij elkaar of een ernstige gezichtsuitdrukking, dan moet je er niet joviaal tussenin komen. Na een tijdje als je geen zin hebt dan zeg je: "Leuk je gesproken te hebben, ik ga weer even verderën dan loop je gewoon weg. Vooral vrouwen hebben de neiging met een smoesje te komen: oh, ik ga even een glas wijn halen, of oh, ik ga even naar het toilet; Niet nodig.

Rectificatie

Dikke vette mega blunder! Vlak voor het kamp hebben we geboortedata van alle eerstejaars opgezocht. Omdat het webformulier ergens was aangepast was deze data in twee verschillende formats. Ik dacht dat het verschil slechts een streepje en een slashje was. Maar het verschil was DD-MM-YYYY en MM/DD/YYYY. Hierdoor hebben we twee studenten uitgelicht die jarig waren op 9 februari en 9 maart; in plaats van 2 september en 3 september. Hier wil ik mijn diepste excuses voor aanbieden. Remco de Smit was wel gewoon jarig op 2 september en die heeft z'n melding moeten missen.

Colofon

Helaas; dit is alweer de laatste uitgave van de "By the way...". We hopen dat jullie net zo genoten hebben van deze hectische week als wij. Wij zullen hopelijk weer terug zijn tijdens het lustrum van A-Eskwadraat. Voor de mensen die niet weten wat het lustrum is, dit is de 5-jarige verjaardag van de vereniging en dus de 45e verjaardag van A-Eskwadraat. Dit wordt weer een hele leuke week vol met activiteiten, we hopen dat jullie er ook zijn.

De "By the way..." bedankt:

De Introductiecommissie

De helpers

Alle mentoren

De redactie

Tara Fokker, *Vrouwelijke charmes*

Abe Wits, *Technische kracht*

Erik Boddeüs, *Testosteron gehalte*

Bas te Kolste, *Harde doorwerker*